



M  
L4  
5250  
Y85  
Y85  
1986

# DENİZCİLİK YÜKSEK OKULU

1985-1986 MEZUNLARI



## ATATÜRK'ÜN GENÇLİĞE HITABESİ

Ey Türk Gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklâli-  
ni, Türk Cumhuriyetini, îlelebet muhafaza ve müdafâ  
etmektir.

Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli bu-  
dur. Bu temel, senin, en kıymetli hazinendir. İstikbal-  
de dahi, seni bu hazineden, mahrum etmek isteyecek,  
dahili ve harici, bedbahların olacaktır. Bir gün, istiklâl  
ve cumhuriyetini müdafaa mecburiyetine düşersen,  
vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetin  
imkân ve şeraitini düşünmeyeceksin. Bu imkân ve şe-  
rait, çok namûsait bir mahiyette tezahür edebilir. İs-  
tiklâl ve cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, bütün  
dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili  
olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanın, bütün kale-  
leri zaptedilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün  
orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil  
işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şeraitten daha elim ve  
daha vahim olmak üzere, memleketin dahilinde, ikti-  
dara sahip olanlar, Hattâ bu ikûdar sahipleri şahsi  
menfaatlerini, müstevhilerin siyasi emelleriyle tevhid  
edebilirler. Millet fakr-ü zaruret içinde harap ve bitap  
düşmüş olabilir.

Ey Türk istikbalinin evladı! İşte; bu ahval ve şerait  
içinde dahi, vazifen: Türk istiklâl ve cumhuriyetini  
kurtarmaktır! Muhtaç olduğun kudret damarlarında-  
ki asil kanda mevcuttur!

GAZİ MUSTAFA KEMAL

Ey Büyük Atam,

Vardığımız en kutsal temeli olan Türk İstiklâl ve Cumhuriyeti'nin sonsuz bekçileriyiz. Bu karar de-  
ğişmez iradimizin ilk ve son anlatımıdır.

Gelecekte, hiç bir kuvvet bizi yolumuzdan döndüremeyecektir. Bizler bütün huzurumuzu senden, Ulusal  
Tarihimizden ve ruhumuzdaki sömmez inanç ateşinden alıyoruz. Senin kurdüğün kuvvetli temeller üzerine-  
de attığımız adım sağlam, yaptığımız her atılım bilinçlidir. En kıymetli emanetin olan Türk İstiklâl ve  
Cumhuriyeti, varlığımızın temeli olarak, eğilmez başların, bükülmez kolların, yenilmez Türk çocuklarının  
elinde sonsuzluğa dek yaşayarak, soylardan soylara devredilecektir. İstiklâl ve Cumhuriyetimize kastede-  
cek düşmanlar; en modern silâhlarla donanmış olarak en güçlü ordularla üzerimize saldırsalar dahi ulusal  
bilincimizi ve yenilmez Türk gücümüzün zerresini bile sarsamayacaktır. Çünkü; bu kutsal vatan toprakları üye-  
rinde yetişen, azimli ve inançlı Türk gençliği, dökülen temiz kanların ve Cumhuriyet Devrimlerinin verim-  
li ürünleridir. Vatanın ve Ulusun esenliği için, her güçlüğü iman dolu göğsümüzü germek temel hedefimiz  
olacaktır.

Ey Türk'ün büyük Ata'sı,

İstiklâl ve Cumhuriyetimizi zorunluluğuna düşersek; içinde bulunacağımız durum ve koşullar ne  
olursa olsun, güç ve gözüpekliliğimizi damarlarımızdaki soycul kandan alarak tüm engelleri aşıp, her güçlü-  
ğü yenme azimindeyiz.



# BAZI ÖĞRETİM ÜYELERİ



**Dr. Ruhi SARIALP:** 1949 Gazi Terbiye Enstitüsü Beden Eğitim Bölümü mezunu. 1965 Texas Üniversitesi ABD fizik kondisyon ve rekondisyon ile ilgili doktora. 1958-81 Yüksek Denizcilik Okulu öğretim görevlisi ve bu görevinden 1981 yılında kendi isteği üzerine emekli. 1983 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Beden Eğitimi Bölümü genel koordinatörü. Eserlerinden bazıları: Denizciler için fizik kondisyon Denizde Özgüven, Bandajlama, Su da can kurtarma.



**İbrahim Kudret RODOPMAN:** 1968 yılında İstanbul Üniversitesi Kimya Fakültesi'nden Kimya Yüksek Mühendisi olarak mezun oldu. 1973 yılında "Sepiolit ve Montmorillonit sınıfı killerin sulu çözeltilerde sodyum perborat'ın bozulması üzerine etkisi tezi ile Fen Bilimleri Doktoru oldu. 1975 yılından beri Denizcilik Yüksek Okulu'nda Kimya öğretim görevlisi olarak çalışmaktadır. Ayrıca Temel Bilimler Bölümü başkanlığı görevini de yürütmektedir.



**Kaptan İbrahim YILDAN:** 1955 56 Yüksek Denizcilik Okulu mezunu, okulumuzda Gemciler dersi öğretim üyeliğini yapmaktadır.



**Nejat OĐMAN:** Yüksek Denizcilik Okulu Makine Bölümü mezunu Gemi makineleri operasyonu öğretim üyesi.

## OKULUMUZUN TARİHÇESİ

Ülkemizde ilk "Tüccar Kaptan Mektebi" 5 Aralık 1884 tarihinde Heybeliada'da "Mekteb-i Fünunu Bahriye-i Şahane (Deniz Harp Okulu) yanında yatılı olarak açılmıştır.

O yıllarda Azapkapı'da bir binada yatısız bir okul daha açılmıştır. Bu okullar "LEYLİ TÜCCAR KAPTAN MEKTEBİ" ve "NİHARİ TÜCCAR KAPTAN MEKTEBİ" adlarıyla tarihe geçmiştir. 1904 yılında her iki okul da kapanmıştır.

1909 Yılında Azapkapı'daki eski yatısız kaptan okulunda Emekli Deniz Ön Yüzbaşı Kaptan Hamit Naci Bey tarafından "MİLLİ VE HUSUSİ TİCARET-İ BAHRIYE KAPTAN VE ÇARKÇI MEKTEBİ ALİSİ" adıyla daha geniş kapsamlı özel bir okul açılmıştır. Okul 1 Ekim 1928 tarihinde o zamanki İktisat Vekaletine bağlanmış ve adı "ALİ DENİZ TİCARET MEKTEBİ" olarak değiştirilmiştir.

1930-1931 Yıllarında okula ek binalar yapılmış ve okul yatılı duruma getirilmiştir. 1935 yılında okulun adı "YÜKSEK DENİZ TİCARET MEKTEBİ" olmuştur. 1936 Yılından itibaren Ulaştırma Bakanlığına bağlanan okulda Güverte Bölümü dört, Makina Bölümü beş yıla çıkarılmıştır. 1946 yılında okulun adı "YÜKSEK DENİZCILİK OKULU" olarak değiştirilmiş öğretim süresi dört yıl olarak saptanmıştır. 1975 Yılında Ulaştırma-İşletme Bölümü açılarak bölüm adedi üçe çıkarılmıştır.

1981 Yılında kabul edilen Denizcilik Yüksek Okulu Yasası ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlanan okul parasız yatılı ve üniformalı hale getirilmiştir. Aynı yıl okul "DENİZCILİK YÜKSEK OKULU VE EĞİTİM MERKEZİ KOMUTANLIĞI" adı ile Tuzla/İSTANBUL'daki yeni tesislerine taşınarak 1981-1982 Eğitim ve Öğretim yılına burada başlamıştır. Halen 600 öğrenci kapasitesi bulunan okulun geliştirme projesinin uygulama çalışmaları sürdürülmektedir.



**Cemile İSKENDEROĞLU:** İngilizce öğretim üyesi. Okulumuza katılış tarihi: 1970.



**Emine BAŞARAN:** Hacettepe Üniversitesi İngilizce Bölümü 1970 yılı mezunu 1975 yılından beri okulumuzda öğretim üyeliği yapmaktadır.



**Yıldız DARYALI:** Matematik dersi öğretim üyesi 1968-67 dönemi Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik - Fizik bölümü mezunu. Okulumuzda 1976 yılından beri öğretim üyeliği görevini yapmaktadır.



**Süleyman KARADENİZ:** Matematik dersi öğretim üyesi 1970 yılı İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik Bölümü mezunu. Aynı yıl Kabataş Lisesi öğretim üyesi 1976 yılından beri okulumuzda matematik öğretim üyeliğini yapıyor.



**Rafet YALÇIN:** Yüksek Denizcilik Okulu Makine Bölümü mezunu olup okulumuzda termodinamik ve soğutma iklimlendirme derslerinin öğretim üyeliğini yaptı.



**Kaptan Y. Ziya ALKAN:** 1948-49 yılı Yüksek Denizcilik Okulu Gavserte Bölümü Mezunu. 1977-78 ders yılından beri okulumuzda, Deniz ve Liman İşletmeciliği, Yük İşleri derslerini vermektedir.



**Halit GÜRDENİZ:** 1948-49 dönemi Yüksek Denizcilik Okulu Makine Bölümü Mezunu. 1974 yılından beri okulumuzda öğretim ve liderlik dersi öğretim üyeliğini yapıyor.



**R. Tarcan ÜSTEK:** Okulumuzda Temel Hukuk öğretim üyeliğini yapıyor.

Denizde bütün yük taşıma işlerinde biz varız.



Karşık—Dökme/Cevher  
Ham petrol ve ürünleri  
Konteyner RO/RO Taşımacılığı



**D.B. DENİZ NAKLİYATI T.A.Ş.**

D.B. Turkish Cargo Lines

Meclisi Mebusan Cad. 93 — 97 Fındıklı—İstanbul—Turkey  
Tel: 145 21 20-29 Telex: 24 125 dcar tr.  
Telgraf/cable dbcargo: İstanbul



HER TÜRLÜ SORUNUNUZUN  
ÇÖZÜMÜNÜ "YUVANIZDA" ARAYIN

**Yüksek Denizcilik Okulu Mezunları Derneği**

TÜM ÜYELERİNİN HER ZAMAN VE HER KONUDA  
DOSTU, DANIŞMANI GÜVENCESİDİR

# TÜRKİYE GEMİ SANAYİİ A.Ş.

TURKISH SHIPBUILDING INDUSTRY INC.



## Gemi inşa sanayinde Türkiye'nin en güçlü kuruluşu

- 75.000 DWT'a kadar her tip gemi imalatı
- 35.000 DWT'a kadar her tip geminin havuzlanması
- Su altı ve su üstü bakım ve onarım çalışmaları
- Her çeşit konstrüksiyon işleri ve SULZER lisansı ile 2100 BHP gücüne kadar dizel motorları imalatı



Beş TERSANE ve bir MOTOR fabrikası ile hizmetinizdeyiz.

- Pendik tersanesi
- Motor fabrikası
- Haliç tersanesi
- Camiallı tersanesi
- İstinye tersanesi
- Alaybey tersanesi/ZMİR

TÜRKİYE GEMİ SANAYİİ A.Ş.

Mecidiye Mebusan Cad. No. 66

80040 Salıpazarı-İstanbul/TÜRKİYE

Tel: 149 83 17 - 145 81 87

Telex: 25487 iges tr - 25622 ges tr

S.S. MOTORLU GEMİ

# ARMATÖRLER KOOPERATİFİ

415 adet yeni gemiden müteşekkil  
3 milyon DW tonaja yaklaşan  
kapasitede ve muhtelif tonajda  
gemilerle ulusal ve uluslararası  
sularında her türlü taşımacılıkta  
hizmetinizde.



S.S. MOTORLU GEMİ

ARMATÖRLERİ  
KOOPERATİFİ

DANIŞMA ADRESİ:

KARAKÖY, Ömerabad Han No. 308 Kat: 3 İSTANBUL

Tel: 145 67 24 - 144 76 26 - 145 30 21 - 145 30 22 - 143 65 97 - 143 64 99

Telex: 22799 arbtk tr

## MAKİNA IV-A

178- KAMİL YILDIZ



Kabataş Erkek Lisesi bahçe duvarını aşarak okulumuza girmek isterken birden kendini Tuzla'da bulmuştur. Sosyal içeriği yaşantısının bir etkisi olsa gerek kültür ve sanatsal dalda engin bir bilgiye sahiptir. Aynı zamanda Culture Clup'a karşı mücadele veren Torba Kültür Kulübünün üyesidir.

Arada bir alkole duvarını aşip karşı taraftan aşağı düşmektedir. Son duvardan düşüşünde kafasına o kadar çok su döktük ki Taksim itfaiyesi su yetiştiremedi ve çevre itfaiyeler alarmına geçti.

Dört sene boyunca kademliliğimizi yapıp bizi hizaya sokmaya çalışan arkadaşımız salon futbolundaki ustalığı nedeniyle her maçta aranan elemanların başında gelir. Mehmet, Erdal ve Necmi'yle kendini kabul ettirmiş, civar semtleri de etki alanına almıştır. Karra gözlerindeki çekiciliğe karşı koyan bir kız daha ortaya çıkmamıştır.

Kâmil arkadaşımıza hayatta başarılar dilerken herşeyin gönlünce olmasını temenni ederiz.

## GENÇ MÜHENDİS ADAYLARI



VEYSEL TEKELİ

Sevilen öğrenci arkadaşlarımızdır. Boş vakitlerini spor yaparak, kitap okuyarak ve bazen de müzik dinleyerek geçirir. Derslerine çalışarak 4 senelik eğitimini başarıyla tamamlayan arkadaşımıza hayat boyu başarılar dileriz.

#### 400 - CENGİZ İŞERİ



Kabataş'ın taş gibi yetiştirdiği bir arkadaşımızdır. Cengiz denince dersler, İşeri denince geceler akla gelir. "Derslere karşı olan ilgisizliği, lakayt davranışları, disiplinsizlik onun başlıca nitelikleridir!"

Yatakhane geceler onunla bir başka renk kazanır. Herneke dar dersleri olan ilgisizliği (!) olsa da gecelerini çok iyi değerlendirmesi sayesinde onu okul birinciliğine kadar götürmüştür. Dersleri zayıf olan arkadaşlar onun bu gece derslerini takip ettikleri takdirde başarı kazandıkları kayıtlara geçmiştir. Her yıla göre değişen ders programından bazıları gece 00.05 İngilizce ders programları ve pratik 0.200 ara, 02.30 operasyon ve gemi makineleri ve sabah karşı genel kütür ve aktüel haberler müfredatında yer alır.

Başta yazılan özelliklerine karşı çok zeki, akıllı eli bol, mantıklı düşünebilen, çok kişinin aktından geçmeyen bazı fikirlerin onun normal düşünce hayatında yerleşti arkadaşımızı güvenilir, doğru, kararlı yapmıştır.



#### 403 - GÜRKAN GÖZMEN

Dört sene boyunca dört dörtlük koyu Beşiktaş taraftarı olan Gürkan 1982'de şampiyon Beşiktaş diye bağurarak ilk günlerde dile kati çekmiştir. 1986 ayrılırken de şampiyon Beşiktaş diye bağırıyor, şampiyon gelmişti şampiyon gidiyordu. Her sabah uyandı neşeli eşirleriyle uyuyanları birbirine düşürmekteki başarısıyla tanınır. Şon sınıfta Köylüspor'un başarılı defans oyuncusudur. Yüzme, deniz mahsulleri ve yaz mevsimiyle, plaj kızları en çok sevdiği şeyler arasındadır. Laf aramızda biraz da çapkındır. Bunu son sınıfta staj dönüşü anlattığı hikayelerle anlamış bulunmaktayız. Okulda en çok simirlediği olay bir kedinin ikinci sınıfta sayısız defalar yatagına pislemesiydi. Dört yıl boyunca sınıfının başarılı kalecişi olmuştur.

Güzide arkadaşımızın hep okuldaki gibi neşeli, başarılı günler geçirmesini diler, durgun denizler, sorunsuz vardiya dileriz. Her günün dününden daha güzel olsun...



#### 404 - MEHMET AKBAŞ

Düzce'de fındık bahçesinde gezerken başına düşen fındık sayesinde kendini kaybetmiş ve aramızda katılmıştır. Dört yıl boyunca onu hep düzeltmeye çalışmamıza rağmen ona hiçbir şey veremedik. Bugün bile onu temiz, ütülü elbisesi ve boyalı ayakkabısı ile görmek mümkündür. Bizi en çok kızdıran şey ona dört yıl boyunca disiplin cezası aldırılmamasıdır. Onun düzeleceğinden umudu kestik. Fakat tek tesellimiz onun bizim ahlakımızı bozmayacağıdır. Sakin görünüşüne rağmen, ani sinirlenmeleriyle içimizde korkusunu daima yaşatacağımız arkadaşımıza sakın bir ömür dileriz.

#### 401 - SÜLEYMAN TOKTAMIŞ

Sevilen öğrenci arkadaşlarımızdandır. Boş vakitlerini spor yaparak, kitap okuyarak ve bazen de müzik dinleyerek geçirir. Derslerine çalışarak 4 senelik eğitimini başarıyla tamamlayan arkadaşımıza hayat boyu başarılar dileriz.





#### 408 - FATİH ÖZDEMİR



Fatih özellikle ve güzellikleri saymakla bitmeyecek bir arkadaşımız. Fatih'te oturan Fatih'e ilk darbeyi ailesi ilkokula başlatarak vurmuş.

Denizciliği seçmesinin nedeni merak olsa gerek. Tüm Kabataş'ların coğrafya dersinde denizi seyretmeleri (Cengiz İleri hariç) ve Merccek Saniye'nin o güzel (!) sesiyle dünyayı anlatması Fatih'i denizci yapmıştır.

Galatasaray sevgisini yıllardır yılmadan yanında gezdirmiştir. Bu yükün ağırlığına aldırmadan onu Amerika'ya kadar götüren Fatih bununla da kalmayıp lodz galibiyetinden sonra pruva direğinin en üstüne kadar çıkıp Galatasaray bayrağını Amerika'da da dalgalandırmıştır.

Kendisine has davranışları, ince esprileri ve hazır cevaplılığıyla Fatih başlı başına bir ekoldür. Lakaplarından birkaçı Dandik, Şeker, Tatlı, İmparator.

Kol ve omuzların hareket ettirecek konuşmasını, Tamer, taklit ettiğinde kendi bile gülmektedir. İsmet, Gürkan ve Derya'yla ataryemez sporu oluşturur. Köylüspor'la yaptıkları maçlarda takımın büyük bir kozudur.

Sevgili Dandigimize ömürboyu en Şeker en Tatlı günleri dilerken, her zaman İmparator kalmasını temenni ediyoruz.

#### 412 - BEDİRAY KIZILKAN



Gaziantep'in fıstık bahçelerinden koparılarak okulumuzun her konudaki tartışmalarında gerekli muhalefet eksikliğini gidermek üzere gönderilen arkadaşımız okulumuzda görevini hakkıyla yapan muhtarlarımızın başında gelir.

Yanık sesiyle ara-sıra da olsa bizi mahfetzemeyi ihmal etmeyen arkadaşımızın yüksek spor potansiyeline uygun adım bulmak mümkün olmamıştır. Çünkü diğer arkadaşlar sağlıklarına önem verdiklerinden onunla aynı takımda oynayabilmeyi bir ideal haline getirmişlerdir. Adam yemekle tannan bu arkadaşımız sınıfımızın her konuda konuşmasına seven simalarından biridir.

Üç saati olmasına rağmen saatsiz gezmeyi tercih etmesi merak konusudur. Kalem taşımaya karşı özel bir alerjisi olmalı ki kalem taşımaz ve devamlı başkalarından kalem ister. Doğru bir defter kullandığımız görmedikimiz bu arkadaşımız her konuda kitap birtiktirmesini sever.

Her konuya muhalefet yapmasına rağmen herkesle tatlı bir diyalog kurmayı başaran bize yazısını inceleme fırsatı verecek en karışık reçeteleri bile kolayca okuyabilecek seviyeye gelmemizdeki çalışmalarıyla hepimizin takdirlerini kazanan, her konuda kendisine güvenen ve güvenilen arkadaşımıza hayat seyrinde düzenli ve güvenli rotalar dileriz.



#### 409 - ADNAN BAŞ

Alışmıştan farklı olan herşeye açık bir arkadaşımız. Farklı olsun diye yıllıktaki yerinin boş bırakılmasını istiyordu. Fakat yine de biz birşeyler karayalım dedik.

Tüm değişiklikler ve farklılıklar onunla olsun..

#### 415 - GÜVEN SARI

Üç-beş kiloluk dev çüsesine rağmen güvertede gezerken nedense cebine civata doldurmaktadır.

Trakya'nın okulumuzda temsilcisi olan arkadaşımız iyi niyeti ve insancıl yaklaşımlarıyla yanlış anlaşılrsa da asıl amacı maydanız olmak değildir. Neşeli olduğu için onun her zaman 32 dişini görmek mümkündür.

Her konuda bilgisi olduğu gibi her konuyu kolayca anlama kapasitesine sahiptir.

Kendisine ait çok özel kabiliyetleri vardır. Hiç kimse onun gibi sakız çiğneyemediği gibi sigara da içemez. Zaten onun oturmuşları da ayrı bir ekoldür.

Hele boş zamanlarında yatağa ayaklarını uzatarak oturması en çok uyguladığı oturuşlardandır.

Çok sevilen bu arkadaşımıza hayatında başarılar dileriz.



#### 417 - NURTAŞ ÜNVURAL

Sevilen öğrenci arkadaşlarımızdır. Boş vakitlerini spor yaparak, kitap okuyarak ve bazen de müzik dinleyerek geçirir. Derslerine çalışarak 4 senelik eğitimini başarıyla tamamlayan arkadaşımıza hayat boyu başarılar dileriz.



#### 421 - İSMAİL YAZGAN

Anlaşılması mümkün olmayan bir insandır. Bazen çocuklar gibi içi içine sığmayacak kadar neşeli, bazan de yanına varılmayacak kadar kızgın boğalar gibi sınırlıdır. Sınıfımızın en asabi kişisi olarak tanınır. Fakat sınırlı hali bile kendisine sempatik bir görünüm kazandırır. Konuşmaları ve esprileriyle karışındakileri hemen etkiler.

Kantine gitmeyi bir hobi haline getirmiştir. Onu orda her zaman görmek mümkündür. Genellikle kantinden çıklet almış olarak döner.

Büyük bir anlama kabiliyeti olduğu halde derslerinden fazla başarı sağlayamaz. Haziran aylarında hem okulun spor tesislerinden faydalanır hem de ikmal imtihanlarını verir. Bu onun için bir avantajdır. Çünkü yüzme sporunu her sene geliştirme imkanını bulur. Yüzündeki sıvıcelerden yakınmasına rağmen hiçbir-zaman tedavi yoluna gitmez aksine onları besleyici tedbirler alır. Kapanlı ve gürültülü yerlerde durmak onu sıkarak daha çok sahilde dolaşıp Tuzla'yı özlemle izler ve cuma gününü 'iple çeker. Kendisindeki kültür birikimi zaman zaman açığa çıkar ve tecrübeleriyle birleşerek konuşmalarında etkili bir rol oynar.

İyi kalpli ve iyi niyetli bu arkadaşımıza ileriki yıllarında mutlu günler sizin denizler dileriz.

#### İSMET GÜNGÖR

İsmet'in ailesine Yugoslavya'da kalmayarak Türkiye'ye döndükleri için teşekkür ediyoruz. Yoksa bizleri böyle iyi bir arkadaştan mahrum edeceklerdi.

Basketbol ve futbolda gerçekten çok yetenekli olan arkadaşımız her iki sporda da okul takımında oynamaktadır. Salon futbolunda da Fatih, Gürkan ve Derya'yla Torba Sporlu oluşturan İsmet ayrıca takım kaptanlığını da yapmaktadır.

Uykuyu çok sevmesinden dolayı torba lakabını almıştır. Ayrıca bolondu dendiği de olur.

Çecilya ve Nalan sınıfça İsmet'in hindilerine koyduğumuz isimler. Nalan'a Erdal'a olan saygısından dolayı daha iyi bakar.

Koyu bir Fenerbahçe taraftarı olan arkadaşımız Fenerbahçe'nin Fransa'daki Bordeaux galibiyetinden sonra, Galatasaray'ın Lodz galibiyetini pruvanın üstünde kutlayan Fatih'e nispet, grandı direğine çıkmış ve fener bayrağını Amerika'da dalgalandırılmıştır. Süvari bey tarafından Amerika'lı yetkililere deli olmadıkları güçlüklerle açılan İsmet ve Fatih, Nurtaç'ında katılmayıla çlgün bir trio oluşturmuş kalplerini çalmadıkları Amerikalı kız bırakmamışlardır.

Yakışıklı Blondi'ye ömürboyu sağlık ve mutluluklar temenni ediyoruz.



#### 418 - HAKAN ÇEBİ

Sevilen öğrenci arkadaşlarımızdır. Boş vakitlerini spor yaparak, kitap okuyarak ve bazen de müzik dinleyerek geçirir. Derslerine çalışarak 4 senelik eğitimini başarıyla tamamlayan arkadaşımıza hayat boyu başarılar dileriz.



Çok disiplinlidir! Akşam etüdünden zamanında ayrılır, erken yatar, sabah tavuklardan önce uyanır.

Kartal-Yalova arası arabalı vapurlarla 4 seneden beri haşırneşir olduğundan ileride bir arabalı vapura başmühendis olmayı düşünmektedir.

El şakalarını çok sever. 1 metre çevresi el şakalarını sevmeyenler için seyre elverişsiz saha ilan edilmiştir. Heyecanlandığında da ha da tehlikeli bir hal alır. Sakinleştirmek için bir ciklet vermek yeterlidir.

Basketbol oynarken kalça hareketleriyle etrafına hiç kimseyi yanaşturmaz. Cumartesi günü spor mercedes'i, pazar günü Mazda'sıyla dolaşır! Okula dolmuşla gelir.

İmtihanalarda sınav kağıdından başka hiçbir şeyi görmez. Bütünler gibi transa girer, duymaz, görmez, konuşmaz. Sadece gaiten aldığı bilgiler kağıdına aktarır. İmtiham bittiginde kızıldıkları gibi yüzü kızarmış, saçları dikenleşmiştir. Ağzından dökülen ilk cümle "Ne yaptın conî?"dir.

Defter kullanma gibi bir alışkanlığı yoktur. Ambalaj kağıtlarına, kibrit kutularına not tutar. Ama hiçbir ders notunu kaybetmez. Lâzım olduğunda hiç zorluk çekmeden bulabilir.

Affedilmeyecek tek hatası sabahları erken kalkmasıdır. Kendisine sağlık ve mutluluklar dileriz.



Sınıfımızın zayıf semizlerindedir. "Ortega" lakabıyla da tanınır. Her gün bıkmadan kesdiği sakallarını hafta sonu kesmeden okula gelince Tamer tarafından at hursuzluğuna layık görülmüştür. Kılık değiştirmeyi ve bu halini fotoğraf olarak belgelendirmeyi çok sever. Gazetecilik tecrübesinden dolayı büyük bir hayat arşivine sahiptir. Bu nedenle "Culture Club"ın değişmez elemanıdır. Okulda balonculuk dalında ihtisas sahibi olarak tanınmakla birlikte, dolmuşculuk sanatındaki ustalığı da tartışma götürmez bir gerçektir. Araba kullanma ve ehliyet alma konusundaki tecrübesinden dolayı bir bilen olarak tanınır. Somali'ye giden gıda yardımının yarısını yolda tükettikten sonra halkın aç kalmasına neden olmuştur. Denizcilere uygun bir deyiş olan "Bekarlık Sultanlığı" deyip diploma töreninin ardından nikâh dairesine koşmuştur. Genç yaşta kaybettiğimiz arkadaşımıza hayatta başarılar bol oklavalı günler ve yen-gemize sabırlar dilediğiyle...

Açık güney körfezinden yola çıkıp yeşil Bursa'ya oradan da dört yıl için Tuzla'ya transfer olan arkadaşımızın asıl ikâmeti, güzel Ege'nin incisi İzmir'in Karşıyaka'sıdır. Bürge'nin içindeki spor aşkı onun bir çok dalda başarı göstermesini sağlar. Voleybolu; Semihleri, Serdarları, Payidarları andıracak yumuşaklıktadır. Ayrica salon futbolunun değişmez yıldızlarındandır. Özellikle basketbol oynadığında bir feyk atıncaya kadar maç bitmektedir.

Hasta bir Galatasaray taraftarı olan arkadaşımızın gönül tramvayı çoğu zaman raydan çıkıp istasyon değiştirerek kat kat'a yönelmektedir. Okul tatil günlerinin büyük bir bölümünü İzmir'e taşınarak geçirmekte ve bu kaçamaklar neticesinde amacına ulaştığı gözlenmektedir.

Biz Bürge arkadaşımıza "Hayatta başarılar" dileğimizi sunar, herşeyin gönüllüce olmasını temenni ederiz.



### FIKRET GÜNEY V

Derslerinde sadece sımsı geçecek kadar çalışmayı yeterli görür, kanaat sahibi, güvnlir bir arkadaşımızdır. Yaptığı guzel espirileriyle muhabbete renk kadar. Şaka kaldırabilir, yardımlaşmayı sever ve arkadaşlarının derleriyle ilgilenir. Spor yapmayı sevmesine rağmen, o yeterli zamanı bulamaz. Bunun yanında gurey sporunu yapmış ve okulda gurey çalışmalarını olsaydı Fikret bu çalışmalarında muhakkak olacaktı. Gelecekte meslek hayatında çeşitli çalışmalar yapmayı düşünün ve daha iyi bir meslek adamı olmak için gayretli görünen Fikret'e başarılar dileriz. Güle güle Fikret.





Hakan deyince ilk akla gelen basketbol oluyor. Ayaklar içeri doğru çarpık, ilk seyrederne itimat vermeyen bir atış, sonuç bizler için malum, basket. Uzun boyu ve uygun fiziğiyle sınıf ve okul takımının değişmez oyuncusudur. Çorlu'lu olan arkadaşımız koyu bir Fenerbahçe'li ve basketbolcu Efe'nin hayranıdır. Basketbolculuğu yanında ayrıca iyi bir voleybolcudur da.

Çiçek Pasajı ziyareti sonrası kötülükleri düzeltmede arkadaşımızın büyük yeteneği vardır —Kış günü kafasına soguksu dö-küp ayıttığı arkadaşlarımızı rahmetle anıyoruz.

Cuma akşamları Kâmil ve Erdal'la Ziverbey yolundan Kadıköy'e ordan da Eminönü'ne geçen arkadaşımız zaman kaybetmesi-ne rağmen, yeni kalpler kazanma çabasındadır.

Sabahları engeç kalkanlardan biri olduğundan kahvaltıda ne yendiğini bile bilmez. Onun kahvaltı yaptığı yer kantindir. Dört senede üç kantinciye zengin etmiş, sonuncusu da iki temmuza kadar İspanya'daki yazlığını tamamlamayı ummaktadır. Bu arada beraberinde kantine sürüklediği Turgut'un babası da iflas etmiştir.

Altın gibi kalbinin hiç kırılmamasını diliyor, sonsuz olsun kah-kahan ha, ha, ha, Hakan diyoruz.



Sevilen öğrenci arkadaşlarımızdandır. Boş vakitlerini spor yaparak, kitap okuyarak ve bazen de müzik dinleyerek geçirir. Derslerine çalışarak 4 senelik eğitimini başarıyla tamamlayan arkadaşımıza hayat boyu başarılar dileriz.

Nam-ı diğer Muzır. Okulumuzun muzır neşriyat genel yayın koordinatör şube ekip amiri ve torbalar kültür kulübünün üyesi olup bilmediği halt yoktur. Bilmum üç kağıt ve çamurluklara (!) sahip olup akşamlar 17.00-19.00 arası bu konular hakkında millete briefing verir. Millette kız konusunda dalga geçen arkadaşımız Barbaros civarında kendi kazdığı kuyuya kendi düşmüştür.

Uğurlu sayısı 62 olan arkadaşımız folklor ve voleybolü çok sever hatta okul voleybol takımının kaptanı olduğunu bile iddia eder. Salon futbolunda Mehmet, Kâmil ve Necmi'yle Köylüspor'u oluşturmaktadır.

İsmet'in iki numaralı hindisini çok seven Erdal bu hindiye aldığı yemlerle iflasın eşğine gelmiştir.

En iyi günlerin, sonsuz mutlulukların Erdal arkadaşımızın olmasın dileğiyle.

Not: Sakın ilk paragrafımıza aldanmayın, Erdal efendiliği ve kibarlığıyla taktir kazanan bir arkadaşımızdır.



Sevilen öğrenci arkadaşlarımızdandır. Boş vakitlerini spor yaparak, kitap okuyarak ve bazen de müzik dinleyerek geçirir. Derslerine çalışarak 4 senelik eğitimini başarıyla tamamlayan arkadaşımıza hayat boyu başarılar dileriz.

9. yılımızda kaybettiğimiz "Bekarlık Sultanlığı" görüşümü-  
zün ateşli savunucu olan bu arkadaşımız, 3 temmuza kadar bekar-  
lığa dayanma gücü göstererek hepimize bir dayanıklılık ve sabırlık  
örneği olacağı zannedilmektedir.

Devamlı olarak takım elbiseli olan ve spor giyime karşı özel bir  
allergisi olan arkadaşımızın her alandaki spor kaabileyeti ise bizlere  
şaşırtıcılık vermektedir.

Güzel sesi ve büyüleyici darbuka tekniği ile bizleri daima uya-  
nık kalmaya sevkeden arkadaşımızın derslerde uyumak üzerine  
okul çapında bir kaabileyete sahip olduğu ise şüphe götürmez bir  
gerçektir.

Doktorun bulunmadığı yerlerde engin ilaç bilgisiyle bizleri  
daima aydınlatan bu arkadaşın, bizlere devamlı olarak yanlış teş-  
hisler koyduğunu anlamak uzun zamanımızı aldıysa da bunu biz  
bekarlara olan kıskançlığından dolayı yaptığını anlamamız hiç de  
zor olmamıştır. Bizler, genede bekar olmamızın da ispatladığı man-  
tıklığımız ve iyi niyetimiz ile bu arkadaşımıza iş hayatında başa-  
rılar, evlilik hayatında bol bulaşık ve çamaşırlı günler, Allahtan di-  
leriz.



446 - TANJU ARABACI

Sevilen öğrenci arkadaşlarımızdandır. Boş vakitlerini spor ya-  
parak, kitap okuyarak ve bazen de müzik dinleyerek geçirir. Ders-  
lerine çalışarak 4 senelik eğitimini başarıyla tamamlayan arkadaş-  
mıza hayat boyu başarılar dileriz.



"Allah Allah bu millet çalışacak ne buluyor? Neden bu kadar  
çok çalışıyorlar. Ortalamayı mı yükseltmek istiyorlar?"

Bu cümleler sınav zamanı herkese gelen heyhellerin Adil'deki  
görüntüsüdür. Her zaman iki kredi ve F'siz sağ salım sınıf geçme  
tarafıdır. Fazlasını asla istemez.

Dünyanın her tarafında mektuplaştığı 15-16 yaşlarında çok  
önemli dostları vardır. Bu dostlarıyla Amerikan temsilciler meclis-  
sinde her türlü kararı alabilir! Bu dostlarının adreslerini hiç çe-  
kinmeden bütün sınıf arkadaşlarına dağıtır.

Ünü pop yıldızlarıyla olan bağlantısını topladığı şarkı söz-  
leriyle sağlar. Liste başı parçaları ezberleyip söylemek onun en  
büyük tutkusudur.

Konferans salonunda piyanoyla verdiği zorunlu resitallerle  
şöhret basamaklarını ağır ağır tırmanan arkadaşımız, okulu din-  
leyiciler tarafından ortopedik bir rahatsızlığa maruz bırakılmadan  
bitirebilirse çok büyük bir sanatçı olacak ve müzik dünyası onunla  
en görkemli haline ulaşacaktır.

1450 - AHMET GÜCEL

Aramıza Yalova araba vapurunu son anda yakalıyarak gelen  
arkadaşımız okulumuzun emin kişilerindendir.

En büyük özelliği saçlarıdır. Dört yıl boyunca her berbere va-  
rında berberler kaçacak delik arar.

Kartal-Yalova arası demizin bütün özelliklerini, derinliğini, ya-  
şayan balıkları dahi arkadaşımızdan öğrenebilirsiniz.

Arkadaşımız imtihanlara derslerde tutmuş olduğu notları ara-  
mak ve onları düzenlemek için geçen hayli uzun zaman dışında  
kalan cuzi anlarda çalışarak dersleri başarabilme metoduyla arka-  
daşlar arasında hep hatırlanacaktır.

Basketbolde fena olmayan bu arkadaş, futbol oynamaya baş-  
ladığında rakip takımın oyuncu sayısını bir artmış kabul edebili-  
riz.

Daima doğruyu araştırmaya çalışan, haklıya destek olan bu

arkadaşımıza meslek hayatında ve ilerki hayatında başarılar dileriz.





Yirmibeş plaka numaralı güzel kentimiz Erzurum'dan olan Turgut, babasının plaka numarasını bir sayı arttırmak istemesi yüzünden kendini yirmi altı plakalı Eskişehir'de bulmuştur. Babası kadar tamahkâr olmayan arkadaşımız okumak için sekiz sayı atlayarak kendini otuz dört plakalı İstanbul'da bulmuştur.

İlk denizi gördüğünde İstanbul'dan Hakkari'ye kadar kaçan arkadaşımızın korkusu çabuk geçmiş ve denizci olmaya karar vermiştir.

Anlatımıyla bize çizdiği tipler oldukça ilginçtir. Özellikle Selahattin abisi ve amcası, tanınmasakta, gırgır dergisinin tipleri gibi bize hoş gelen, her maceralarını bildiğimiz kişilerdir.

Yanık türkülerini özellikle Belkis Akkale'den seçtiği türkülerle sabah kalkıpta uyanamayanları yeni güne kavuşturmada büyük başarıya sahiptir.

Basketbol ve briç okulda öğrendiği, başarıyla ilerlettiği faaliyetlerdir.

Hakan'la yaptığı kamatin seferleri de çok ünlüdür.

İçki sofralarının aranan kişisi olan arkadaşımız agzına içki sürmemesine rağmen alkol sınırını aşan arkadaşalara yaptığı yardımla gönüllere taht kurmuştur.

Sonsuz mutluluk ve başarı dileğiyle.



Dobi Cadr adıyla bilinen bu arkadaşımız Trabzonlu olduğu için doğuştan futbolcudur. Ancak oynadığı futbolu anlayamamış olmamız en büyük üzüntülerimizden biridir.

İzin alma konusunda takdirlenmiş kazanmasına rağmen bu izin alma tekniğini bize öğretmemiş olması onun gerçek bir Karadenizli olduğunun ispatıdır.

Devamlı neşeli ve şakaya yatkın mizacına rağmen aniden sinirlenmesi, sınırladığı zamanlar ise çok ağır konuşmasıyla tanınan bu arkadaşımız çay tarlalarında elde ettiği alışkanlık nedeniyle sınıfımızın önde gelen çay tüketicilerindedir.

1. ve 2. sınıflarda matematik çalışmaya ayrılmış olduğu zamanı öğleden önceye denk getirebilseydi günümüz matematik profesörlerinden olabileceğinin inandığımız arkadaşımızın öğleden sonraları hareketlerinde görülen garipleşmenin nedenleri ise hâlâ bizler tarafından araştırılmaktadır.

İngilizce da olduğu gibi İngilizcede de başarılı olmayı bir gaye haline getiren, az yiyen, çok konuşup çok uyuyan, zaman ayarlaması yapamamasına rağmen çok çalışın bu arkadaşımıza bol çaylı yıllar yanında güzellik ve mutluluk dolu yıllar dileriz.

İyi denilen çoğu özelliklere sahip olan arkadaşımız daha iyininde arayışı içinde olduğu söylenebilir. Uzun süreli arkadaşlığımız sırasında yardımsever, sakin sessiz ve efendi davranışlarıyla dikkatimizi çeken bu arkadaşımız boş vakitlerini uyuyarak geçirmesi ve geceleri erken yatmak konusunda gösterdiği çabayı ders çalışmada göstermemiştir. Hatta sınav haftaları bile erken yatarak aldığı iyi notları kimse anlamadığı gibi o da herkesin niçin o kadar çok ders çalıştığını anlayamadığını söylemektedir.

Derse giriş saatini dört gözle bekler hatta ders boş olduğu zaman başka sınıfların dersine katılarak en büyük zevki olan derste uyumayı icra eder.

Fazla kiloları olduğunu zanneden, bu yüzden devamlı spor yapmak istediğini belirtmesine rağmen yatahaneyi spor salonuna tercih etmektedir.

İngilizce konuşmaya olan kabiliyeti yanında çok güzel resim yapabileceğini de sahiptir. Zamanını resim yapmaya esirgemeyen arkadaşımız bu kabiliyetini değerlendirememesi büyük bir kayıptır.

Engin denizler dileyerek, tüm güzellikler onun olsun.



Futbol, tabiki futbol deyince aklına gelen tek şey amansız Beşiktaş taraftarlığıdır. Saha ve salon futbolunun değişmez oyuncusu olan Mehmet sadece futbol sahasında değil ayrıca ders sahasında da başarılıdır.

Gırgır dergisinin tiplerinden köylü Mehmet esprisi Erdal ve Hakan arkadaşlarımızın üstün gayretleriyle bizim Mehmet'i de köylü Mehmet yapiverdi. Hatta Erdal, Kâmil ve Necmi'den oluşan ve kendisinin de kaptanı olduğu takımın adı da Köylüspor'dur.

Arkadaşımızın en büyük başarısı tam dört senedir Tamer'in yanında oturmasına rağmen nöroloji ve psikiatri muayenelerinden sağlam çıkmasıdır. Tamer'i dinlemeye alıştığımızdan pek konuşkan değildir. Genelde dinlemeyi sever, buna rağmen neşe kaynağıdır. Sizden çok olmasını kibar ve yakışıklıdır.

Sevgili Mehmet'e —Bay Beşiktaş'a— hayat boyu şampiyonluklar diliyoruz.





466- SACİT DEMİRER

Bolu'nun yalçın dağları arasındaki güzelim çam ormanlarını bırakıp, tercihini bizim lehimize kullanarak aramıza katılan dağlar kadar sağlam bir arkadaşımızdır.

Kardeşimiz ilmin önemini anlayarak bir harf fazla öğrenebilmek için memleketini terk edip gurbet ellerinde tahsilini tamamlamıştır.

İnandığı konularda arkadaşla tartışma mahiyetinde konuşmaya pek gelmez. Çünkü keçilere taş çıkartacak kadar doğru da sebatlidir.

Oynamış olduğu nefis futbolu ve güzel santrancyyla bu alanlarda gönüllerimizde tahta kurmuştur.

Arkadaşlarına faydalı olabilmek için elinden gelen her şeyi yapabilen bu arkadaşımızın, bu özelliğinin en güzel ispatını ikinci sınıflara etüd abisi olarak gitmesiyle yapabiliriz.

Haksızlığa pek tahammül edemeyen, böyle bir şeye maruz kaldığında ya da başkalarının haksızlığa uğradığı durumlarda, arkadaşımızdan her türlü tepkiyi görebilirsiniz.

Arkadaş canlısı, doğruyu savunan, haklıyı destekleyen kardeşimize meslek ve kalan hayatında başarılar dileriz.



473 - ŞENOL GÖRÜNMEZ

Sevilen öğrenci arkadaşlarımızdandır. Boş vakitlerini spor yaparak, kitap okuyarak ve bazen de müzik dinleyerek geçirir. Derslerine çalışarak 4 senelik eğitimini başarıyla tamamlayan arkadaşımıza hayat boyu başarılar dileriz.

## MAKİNA IV-B



467- S. TAMER GÜRSOYTRAK

Bogazda bir gül, Tuzla'da bülbül. İstinye önlerinden geçen gemileri, masnavi bogaza göre göre bunlardan bıkmayıp hâlâ denizci olmayı isteyen Tamer arkadaşımızın makine sevgisi de büyük.

Bunların yanında en büyük özelliği dört sene boyunca genel kültür yönünden, en önemli ve en güzel bilgileri, kendine has mikleri ve duruşuyla bize aktarmasıdır. Bu esnada aldığı binlerce esirle ayrıca büyük bir savaş kahramanıdır.

Bütün resimlerinde suratı askı çıktı ama Hitler'e bile taş çıkartan askı suratı sadece fotoğraflara olan gıcığından olsa gerek. Yoksa temiz kalbi ve sevecenliği hepimiz tarafından biridir.

Mutlu, umut dolu, sakin dalgalı ama ölü olmayan denizler.



161- MÜSLİM DURAN

Sevilen öğrenci arkadaşlarımızdandır. Boş vakitlerini spor yaparak, kitap okuyarak ve bazen de müzik dinleyerek geçirir. Derslerine çalışarak 4 senelik eğitimini başarıyla tamamlayan arkadaşımıza hayat boyu başarılar dileriz.

Oldukça kısa boylu, disiplinli, çok çok az yemek yiyen ve hiç fazlasını istemeyen taburların çoğu zaman değişmez öncüsü olan bu arkadaşımızı Almanya'dan aldığı çakısıyla tanırız. Alacağı malın en pahalısı en kaliteli olması aşırı itina gösteren ve gazetelerin ekonomi sayfalarını okuyan sınıfımızın nadide elemanlarından dandır.

Basketbol, futbol, pinpon ve bilim spor dallarında arkadaşlarımızın verdiği avantajlarla tanınır.

Staj süresince ana makina kendisini fazla ilgilendirmemiş özellikle yardımcı makineler ve sınındeki boru devreleri, makina mağazası ve hurdalıklı garib malzemelerle ilgilenip onları arastırarak olmuştur. Bunun haricinde stajın boş kalan zamanlarda expenşon valf ve segmanlar üzerine ihtisasını tamamlamıştır. Çıktığı yabancı limanlarda İngilizceye yeni bir "The" ekolü getirmiştir.

Basketbol maçlarının aranan oyuncusudur.

Bu atacan arkadaşımıza meslek ve ileriki hayatında başarılar dileriz.



Son yıllarda evrim geçirerek saçının birkaç telini yitiren arkadaşımız yakışıklılığını yinede korumuştur. Değişik hobileriyle oldukça sempattir de. Yaşamında önemli yer tutan başlıca iki hobisinden biri pek sık olmamakla birlikte bulduğu her fırsatta bay alkolla yakın arkadaşlıklar kurmasıdır, daha sonra bay alkollu etkisiyle pencere altlarından kızlara seranatlarda bulunmuş, atalarına özenerek kışın Tuna nehrini fetetmeye kalkmıştır. Fakat denizci olmasına karşın altına bir tekne almayı unutmmuş ve bunu islandırdığı anda farketmiştir.

Sporla da yakından ilgilenir. Bu yakınlığı daha çok sadık bir Galatasaray taraftarı olarak tribünlerde takımını desteklemesi şeklinde dir. Aytağı alçuluyken de maça giderek takımını desteklerinden mahrum bırakmamıştır.

Okuldan ayrılmak istediğinde izin almaktan pek hoşlanmadığından bunun yerine çoğunlukla rapor almayı tercih etmiştir. Özel uğraşı göstermemesine karşın kendi deyimine göre raslantı (!) Ahmet'e hayatta başarılar dileriz.



Bir gün boğazdaki bir restoranda balık yerken aklına denizci olmak gelmiş ve kaza ile bizim okula girmiştir. Fakat bu kaza Cem gibi bir arkadaşını kazanmak bakımından bizim için hayırlı olmuştur.

Sahip olduğu güzel ve esprili konuşma kabiliyetini keşfeden çaksaydı, Cenk Koryay'ın yerine pazar günleri onu izlememiz mümkün olurdu.

Ateşli bir cim bom taraftarı olan Cem maçlardan okula gözü morarmış ve şişmiş olarak gelmesine rağmen takımını asla yalnız bırakmamıştır. Beş dakika yalnız bırakmaya gelmeyen Cem, hemen koluna taktığı bir kızla karşınıza gelir. Şayet kızla Cem'i göremediyseniz zararı yok, Cem size başından geçenleri Leyla ile Mecnun hikayesinden farksız olarak anlatır. Eğer bir kişinin etrafındaki yirmi kişiye birşeyler anlatarak, onları esir aldığını görürseniz; o Tamam değilse Cem'dir. Ama hiç kimse bu esareten kurtulmak istemez.

Büyük bir performans göstererek ön ocaklı buhar kazanı profesini bitirmiş olan Cem arkadaşımıza gönlüncü isteklerini gerçekleştirmesi inancı ile sağlık ve mutluluk dolu bir gelecek, sakin denizler dileriz.



Her arkadaşımızı ufak bir yere sigdırmak, birkaç kelimedeki özelliklerini anlatmak zor, ama Mustafa'yı ufak bir yere sigdırılmakta, anlatmakta çok zor.

Bu şovmenimizi anlatmaya basketboldan başlayalım. Basketbol'da uzun boyunda verdiği avantajla rakiplerini ezer, izleyenleriyle ilginç hareketleriyle hem güldürür hem de büyük beyeyeni kazanır. Çok güzel olan sesi başka bir yeteneği. Özellikle sınıfta söylediği güzel şarkılarla tüm sınıfı etkilemiştir. — İnşallah bir gün keşfedilecek ve ünlü olacak — Diğer bir yeteneği de tiyatrodur. Özellikle Zeki-Metin ikilisinin esprilerini kendine has mimik ve hareketleriyle taklit ederek bizleri gülmekten öldürür.

Arkadaşımızın bu kadar hareketli ve sosyal yönünün çok olmasını İzmirliliğine bağlıyoruz. Diğer bir İzmirli arkadaşımız Aytaç ve İstanbul'un nadir kişilerinden Hüseyin'le oluşturduğu trio sinfları dolayarak yaptıkları gösterilerle iyi kâr sağlamışlardır.

Mustafa hiç kimseden çekmedi, ellerinden ve ayaklarından çektiği kadar. O kadar çok eli ve ayağı kırıldığı sayısını unuttuk.

Bu yullığı eline alıp da Mustafa'nın resmini gören her arkadaşımızın elinde olmadan güleceğini hatta kahkaha atacağını biliyoruz.

Sevgili Mustafa bizleri dört sene boyunca güldürdün, eğlendirdin. Hepimizin dileği sonsuza kadar hiç üzülmemen, hep gülmendir.







Bu okula girene kadar denizle yakın uzak hiçbir alakası olmayan Bünyamin'in bu okula için girdiği büyük merak konusudur. Suva Ankara'da sadece bardakta gördüğü için yüzmeyi bilmemesi de hiç yadırganmamaktadır. 1. sınıfta gördüğü sıfıda da yüzmeyi zar zor öğrenmiş ve Erçüment Hoca'nın ömründen 5 seneyi götürmüştür. Sınıfın yaşça en ufağı olması sebebiyle beyni daha gelişmesini tamamlamadığı için konulara ilk anda adapta olamamakta, bu yüzden her sene bitürmelerde geçmiştir. Bununla birlikte arkadaşlarımızın yaz tatillerinde ders çalışmasında şansızlık faktörünün de büyük etkisi vardır. Sınıfta herkes tarafından çok sevilen, hemen hemen her türlü şakayı kaldıran Bünyamin'i sınırlı olarak görmeye imkân yoktur. Her ne kadar yaşamın küçük olmasına rağmen her içki muhabbetine sınıftaki ağabeyleri tarafından götürülmektedir. Renk tonu nedeniyle arkadaşlar arasında cingene kod ismiyle tanınır. Hiçbir konuda hiçbir kabiliyete sahip olmadığı için futbol ve basketbol maçlarında seyredenlere zevkli anlar yaşatmaktadır. Buna rağmen brici nasıl öğrendiği merak konusudur.

Ufaklığımıza mutlu, neşş dolu bir ömür temenni eder, çok çok sakın denizler dileriz.

Sınıfa girdiğimizde ilk karşılaşacağımız sima kırmızı yanaklarıyla en ön sırada oturan Sezer olur. Makina mühendisi olmak aşkıyla bu okula girip ancak IV. sınıfta yaptığı Amerika seferi sırasında denizcilğe aşık olmuştur. Bu büyük tutkunun Amerika'da yaşadığı maceralardan kaynaklandığı zannedilmektedir. Bir çok faaliyetleri bulunan arkadaşımız en büyük başarısını yelkençilikte göstererek yelkenin bumbasından yediği dayakla burnunu ve bir adeti dişini kırmayı başarmıştır. Siyah ırkın okuldaki en büyük temsilcilerinden olan Sezer aynı arkadaşları gibi müzik konusunda üstün yeteneklere sahiptir. Amerika'dan aldığı iddia ettiği gitarına kulak verecek üstün müzik zevkine sahip dinleyici kitlesi bulamadığından kendisini gitar çalarken gören olmamıştır. Bir rivayete göre de bir dikkatsizlik sonucu Amerika'dan gitar yerine kılarnet aldığı için çalmadığı da söylenmektedir. Bu çok yönlü arkadaşımız derslerine de gerekli zamanı ayırarak sınıfın iyi derecelileri arasına girmeyi başarmıştır. İyi bir makina mühendisi ve denizci olacağına inandığımız arkadaşımıza bütün deniz hayatı boyunca sakın denizler dile-yerek, Allah selamet versin deriz.



lyinin, güzelin ve bunları yapabilme azminin oluşturduğu bir bütün, üstelik mütevazı, biraz da güzel konuşup bağlama çekebiliyorsa sen Kemal'den başkası olamazsın. Eğer sen her ortama ayak uydurabiliyorsan, eğer bugün disko Kemal, bugün arabesk Kemal olabiliyorsan, notların en iyilerini az çalışarak alabiliyorsan sen bizim Kemal'den başkası olamazsın.

Biliyormusun, senin katletmediğin müzik türü, bağlama çekmediğin hocan da kalmadı. Zafer ve Celal ile kurdüğün, Heavy Metal türünde müzik yapan gruptaki eksikliği keşfedip, sonunda gitarı da katletmen, herhalde senin son cinayetini olmayacaktır.

Basketbola olan aşırı sevgini sporseğiden çıkmayarak ve sinif amigolugu yaparak gideren sen, zaten bizce iyi olan çok şeye sahipsin. Tüm dileğimiz senin sen olarak kalman ve bıraktığımız Kemal'i ilerki yıllarda da bulabilmemizdir.

Görünüş itibarıyla sınıfın en küçüklerinden olan Özer, bizim deyimimizle Ödemiş köyünden onun tabiriyle Ödemiş ilçesinden okula gelerek, şehir medeniyetinden nasibini (bizim bundan başka İstanbul yok) nasihatlarımızla kısmen almıştır. Çocuksu görünümünün kendisine sağladığı bütün avantajlardan yararlanmaktadır. Örneğin her sabah sakal traşı olmak gibi kötü alışkanlıkları yoktur. İlk bakışta sakın, efendi görünüşlüğüne aldanmak en büyük hatadır. Çünkü bu görünümün altında süper bir yanıklık yatmaktadır. En büyük hobisi derslerden ve yürüyüş taburlarından sıvışmaktır. Bun rağmen derslerindeki başarısı bilmeyenler için büyük merak konusudur. Bütün imtihanlarda küçük notları ve palamutları yanından eksik etmez. Bu yüzden Özer'in görünümüne kanayanların başında imtihan sırasında gözlemci hocalar gelmektedir. Sınıf futbol takımımızın en hareketli oyuncularından olmasına rağmen sınıfın bu dalda göze batan bir başarısı olmadıgından değeri anlaşıl mamıştır.

Her ne kadar okulu dersler ile alakasız bir şekilde bitirmiş olmasa nedeniyle mühendisliğinden şüphe edilecekse de iyi bir denizci olacağına inandığımız arkadaşımıza bütün deniz hayatı boyunca Allah selamet versin diyoruz.





Sevilen öğrenci arkadaşlarımızdandır. Boş vakitlerini spor yaparak, kitap okuyarak ve bazen de müzik dinleyerek geçirir. Derslerine çalışarak 4 senelik eğitimini başarıyla tamamlayan arkadaşımıza hayat boyu başarılar dileriz.



Pastırma ve açkögözler diyarından kopup gelmiş bu arkadaşımız okulumuza gelmeden bir yıl İ.Ü.'de overolde kalmış daha sonra D.Y.O. Tuzla bağlama limanına demir atmıştır.

Okulumuza gelmeden önce Kayserispor'un çok asil yedek kalecilerinden biriydi. Ayrılmasıyla Kayserispor'da 1. ligden ayrıldı. Büyük kaleciliğini okulumuzun modern tesislerinde sürdürürken forvetliği öğrenmiş fakat hemşerisi bir kasap tarafından biçilerek ayığı kırılmış ve beton sızahalarımızdan bir süre uzak kalmıştı.

#### AYTAÇ

Aytaç için tek bir sayfa yazmak çok zor. Çünkü kendisi D.Y.O'da bir "ekoldü". Yaptığı şakalar ve espriler herkesin anlamayacağı düzeyde olduğundan sık sık şiddet hareketlerine maruz kalmıştır.

Ayrıca Aytaç arkadaşımız, dört senedir Mustafa'nın şarkılarına katlanarak ve bazende mecburen iştirak ederek, bir sabır taşı gibi yılmadan dayanmıştır. Ancak son günlerde arkadaşımızın yüzünde çatlama belirtileri görülmeye başlamıştır. Bütün bunlara rağmen sağlık muayenelerinden nasıl sağlam çıktığı bizler tarafından hâlâ düşünülmektedir.

Disiplinle arası pek iyi olmayan bu arkadaşımız işi daha da ilerleterek öğrenci amiriyle erik savaşı yapmış ve bu savaşı ceza almaktan kazanmıştır. Aldığı cezaların çoğunluğu firardan olan Aytaç bütün çabalarımıza rağmen her kaçışında yakalanmıştır.

Arkadaşımızın spor faaliyetleri de çok fazladır ve çeşitli spor dallarında rekor ve başarıları vardır. Sınıf basket maçlarında narin vücuduyla çaktırmadan yaptığı faullerle tirübünleri kahlkahalara boğmuştur. Arkadaşımızın su sporlarındaki başarısı da hepimiz tarafından takdirle karşılanmaktadır. Bir sene içinde iki tekne batırarak rekor kırmıştır.

Bu hareketli kişiliği yanında son zamanlarda derslerinde elde ettiği üstün başarıdan dolayı Gürkan ve Mustafa'dan oluşan şirketin başkanlığına getirilmiştir. Ve bu görevini çok iyi bir şekilde yerine getirmiştir.

Aytaç'ın bütün bu başarılarının devamını sakın ve firtınasız denizlerin onun olmasını dileriz.



#### 423—DERYA YAZICIOĞLU

Birgün dört müzik aşığı genç gönüllerinde kopan bir fırtınayı yaşamak için bu arkadaşımızın solistliğinde sonu hüsrarla biten bir grup kurma çalışmasına yöneldiler. Geriye sadece Derya'nın tek tutkusu "Boat on the river" olan birkaç melodi kaldı.

Müzik denen olgunun herşeyiyle sınıfımıza girmesine katkıları tartışılmaz. Fakat, stajdayken yanına aldığı gitarla sefer boyunca neler yaptığı hâlâ anlaşılamamıştır. Özellikle Polonya'daki günlerini andıkça gözleri dolu dolu olmaktadır. Boş vakitlerindeyse, boş köşelerde boş kagıtları, boş şeyler boşu boşuna yazarak dünyaya boşvermektedir. Yeteneklerini değerlendirecek hayırsız bir müzikçiyle karşılaşarsa hayallerindeki Silent Tears'i vücudunda getirebilir kanısındayız. Duygulu, centilmen arkadaşımıza gelecekte sonsuz başarı ve mutluluklar...



Güneydoğu Anadolu bölgesini temsil eden yegane arkadaşımız olup arkadaşlarına olan bağlılığı ve dürüstlüğü ile bize kendini çok sevdirmiştir.

En büyük hobisi sakal traşı olmak olan arkadaşımız evlerinde taburlarda ve teneffüslerde sürekli traş olup traş takımını ceplerinden eksik etmez.

Futbola karşı olan aşırı ilgisinden dolayı kendisine Liverpool'den teklif geldiğini sürekli söyleyen arkadaşımız sınıf takımında yedek olarak oynamaktadır.

Her türlü spor oyunlarında büyük başarılar sağlar örneğin baskette topu çembere değdirememe, tenisi tavanla oynama gibi.

Atasözlerine çok bağlı olan bu arkadaşımızın en çok sadık kaldığı atasözü "Borç yigdim kamçısı" dir olmuştur.

Kıymetli arkadaşımıza inançlı ve mutlu bir yaşam temenni ederiz.



Değerli arkadaşımız kızlara olan aşırı düşkünlüğüyle sınıfımızda dikkat çeker. Bakışlarındaki çekicilik kızları her zaman etkilemiştir. 2 No.lu bakişının üstünde röfleli saçlarını bir teta (A) açısı altında attırarak ün salmıştır.

Koyu Fenerbahçelidir. Futbolu hâlâ oynadığını zanneder ancak oynadığı takımların yenilme sebepleri tarafından araştırılmaktadır.

Televizyondaki eğlence programlarının fix seyircilerinden olup, ekranda gözükererek kendini tatmin etmektedir. Deniz tutması halinde problemlerini safta yolunda çözmeye çalışır. Aşırı denizli havalarda ise vardiyaşını kamarasında yatarak tutar.

Kendisi gerçekten purlanta gibidir. Kimseyi kırmaz, kibarı ve centilimendir. Sınıfımızda 4 yılı ceza almadan bitiren nadir kişilerdendir. Meslek hayatında en içten başarılar ve sakin denizler dileriz.

İstanbul'un Çatalca ilçesinin bağrımdan kopup da önce kısık gözünü Arifiye öğretmen okulunda biraz açmaya çalışıp geri kalan kısmını da Denizcilik Yüksek Okulu'nda tamamlayan. Gözü açılınca da 4 sene boyunca hiç kapanmayan ve kapatamadığımız arkadaşımızdır. Bu değerli arkadaşımızın en meşhur daha doğrusu kendini dünya çapında meşhur eden hareketi göz, kaş, ağız, el ve kol mimik ve hareketlerinin kombinasyonu özelliğidir. Bu özelliği tüm insanlar tarafından taktirle karşılanmış ve bunun değerini çeşitli vesilelerle anlamış ve anlatmışlardır.

Çok ter:iz kalpli, çaplan, davranmasına karşı kızlar konusundada temiz duygular besleyen bir kişi olarak takdir toplamaktadır. Üniformasının daima hakkını vermiş, içerde kirlenmiş temiz ol ilkesini güden biridir. Lise çağlarında takılan demir ayakkabı lakabının doğruluğuna okulda değiştiği ayakkabılar sayesinde bizi de inandırdı. Sigaraya verdiği parayı kalem almaya kitap almaya harcarsa kırtasiyecilikten köşeyi çoktan dönerdi. Sporun özellikle güreş dalında okullar çapında çeşitli dereceleri almıştı, basketbolda da başarılı olacaktı fakat!..

Gelecekte çalışkan, nadide bir insan aynı zamanda bir mühen-dis olarak gördüğümüz bu değerli arkadaşımıza sağlık, mutlu ve sakin denizli bir hayat diler, selameter dileriz.



Memleketi itibarıyla suyu bardakta, denizi karpostallarda gören bu arkadaşımız TV'da kaptan Onedin filmi seyredirken çok etkilenmiş adeta kendinden geçmiş ve bir çarpıda denizci olmaya karar vermiştir.

Okuduğu kitaplar ve yüksek hayal gücüyle okulumuza ve dünyaya çalışma hayatına bir çok şeyler kazandırma yolunda mühim adımlar atmıştır. Arkadaşımız bununlada yetinmeyerek yazmayı kısa bir zamanda 5 Amerikan galonu su yutarak öğrenmiş, futbol sahasında da kısa zamanda star forvet olmuştur. O kadar hızlıdır ki, hızı bazen ses hızını zorlamakta ve bu hızıyla topları kale yerine denize atmaktadır. Bütün bu işlerle uğraşmak için geniş bir zaman ihtiyacı olduğunu bilen bu arkadaşımız hafta sonarını okulumuz modern tesislerinde değerlendirmektedir. Kendisine yapılan Seyitoğlu tatlıcısına gitme tekliflerini yüksek idalleri uğruna reddetmektedir. Okulun ilk günlerinde yemek beynemeyip yemeklerin % 10'unu yiyebilemeyeceği bu o oran okul sonlarına doğru % 50'ye kadar turmanmıştır. Evleneceği kızın iyi yemek pişirmesi tercih nedeni olacaktır. Özellikle bulgur pilavı.

Bu arkadaşımızın birisiyle kavga ettiği veya sinirlendiği görülmemiştir. Sessiz sakin iyi bir matematik zekası olan arkadaş canlısı ve futbol hastası bu arkadaşımıza hayat boyu mutluluklar ve başarılar dileriz.





Haspi ağanın memleketinden kopup gelmiş, Çamur lakabıyla tanınan bu arkadaşımızın çamurluğunu Dalan dahi temizleyemeyip, pes etmek zorunda kalmıştır.

Derin mavi gözlerinde her zaman şüpheli bir bakış, eleştirisel bir yapı görülmektedir. Herşeye kusur bulduğundan, ilerinin espektörü gözüyle bakılmaktadır. Kısa yoldan köşeyi dönmeyi kafasına koyduğundan, şans oyunlarının (karınca yarışı dahil) her türlüünü denemiş, sonunda Spor Toto'dan 13 tutturarak büyük ikramiyeyi kazanmış, sonra bu sermayesini bir paket sigaraya yatırmıştır.

Sportif çalışmalara da büyük önem veren bu arkadaşımız, bilhassa geceleri, aerobikin vazgeçilmez simasıdır.

Çok arkadaş canlısı olup, harbiligi ile arkadaşlarının gönlünü kazanmıştır. Hiç politik olmayan konuşma stiline ileride başına dert açacağı, her zaman söylenmektedir. İçten güldüğünde kızaran kulakları ile hiç unutamayacağımız bu arkadaşımıza gelecekteki yaşamında mutluluklar dileriz.



Bu arkadaşımızın okulu iltihakı çok ilginç olmuştur. İzmir-Cumaovası'nda yaptığı eğitim uçuşları sırasında rotasını kaybedip Tuzla semalarına gelmiş ve 4 yıl boyunca havalardan inmemiştir.

Arkadaşları arasında "Baba" lakabıyla tanınmasına binaen hiç bir kavgaya girdiği duyulmamıştır. Babalık lakabını kayga dövüşle değil sevgi ve saygıyla kazanmıştır.

Oldukça idealist olan bu arkadaşımız doğruluktan hiç bir zaman taviz vermediği görülmüştür. Hatta öyle vakalar olmuşturki duyanların dukakları uçuklamıştır. İmtahanda en aramayan gözlemcilerden dahi kopya çekme için izin isteyebilmiştir.

Arkadaşımızın söylediğine göre yapamayacağı spor yoktur. Fakat şimdiye kadar sadece futbol maçlarında görülmüştür. Maç sırasında topla yaptığı samimi arkadaşlık diğer arkadaşlarını çileden çıkarmıştır.

Geçirdiği 4 başarılı (!) öğretim yılından sonra da başarı ve mutluluklarına onunla birlikte olmasını meslek ve ileriki hayatında da devam etmesini temenni ederiz.



Osmaniye yaylalarının püfür püfür esen rüzgarlarının önüne katarak okulumuza bıraktığı bu arkadaşımız çukurova bölgesi karakteristik eğrilerinin oldukça dışında ve kendine has özellikleriyle mektebin nadedelerindedir.

Pamuk tarlalarında yatarken herhalde çece sineklerinin saldırılarına maruz kalmış olacak ki, genelde boş vakitlerini uzun oturarak ya da uyuyarak değerlendirir. Fakat gerektiğinde de hiç uyumadan sabahlara kadar çalıştığı da görülmektedir.

Eli ve gönlü çok açık olan bu arkadaşımız tarafından, sınıf kırtasiye manifatura ve bakkaliye ihtiyaçları hayrat olarak karşılanmaktadır.

Sporta arası pek iyi olmayan bu arkadaşımızın sigarayı bırakması herkezi hayrete düşürmüştür.

Çok değerli, işini bilen, doğrunun savunucusu olan bu arkadaşımıza meslekte ve ileriki hayatında dalgasız denizler, Biskay sız seferler teminini eder, başarılarının devamını dileriz.

Sinop ilinin makina bölümü temsilcisi denince aklımıza gelen isim. Dış görünüşü geçimsiz içte ise pırlanta biri. Daima mücadeleci, tartışmacı, haksızlığa tahammülsüz. Disiplini fakat biraz "bop-hop" tartışmacılık yönü kendisine çok şeyler kaybettiren daima da "Şu çenem bazen iyi işe yarıyor bazense çok kişiyi kuruyor" diyen ve bu laflarda iyi niyetli, kimseyi kurmayı istemeyen bir kişi olduğunu gösteren arkadaşımız.

Spora düşkün, boks en sevdiği spor. Futbolu sevmeyiz. Hafta sonlarının hareketli geçmesi ile tanınan, hafta içinde mümkün olduğu kadar aynı hareketliliği gösteremeyen her pazar günü okula dönüştü "çok uyukum var" sözünü dilinden düşürmeyen ve İngilizce dersinde üstün olduğunu IV. sınıfta ilk imtihanda aldığı not ile kabul ettiren bir değer. Stajda gittiği Amerika amlara İsmail Altıokka tarafından tekers edilip piyasaya sunulmuştur.

Her konuda hassas davranan, kendine dert eden kişiliğe sahip biri. 50 yaşından erken evlenmenin ruhu ve sinir sağlığına iyi gelmediğini savunan nadide bir kişi. Hayatta duygusal yönden tek hatası mavi gözlerin sağlığına inanmasıdır. Bir daha bu hatayı yapmamak için kahverengi gözlü aramaktadır. Bu yönü ile ilgilenenler 50 yaşından sonra Ahmet dedeye başvurabilirler. Güvenilir, güler yüzlü, çevreye kolayca uyum sağlayan arkadaşımıza hayatta tüm isteklerinin olması dileğiyle aydın ufuklar temiz yarılar dileriz.





Amerika'dan basketbol topu alabilmek için denizci olmak isteyen Celal ithalatın serbest bırakılmasından sonra pişman olduysa da işi ten geçmiştir.

Bay Meraklı'nın taklidini yaptıktan kendi konuşmasını unutan Celal'in ne zaman normal konuşmasına döneceğini hepimiz merak ediyoruz.

Dört yıl boyunca devamlı gülmesi ve neşesiyle tanıman Celal'in derslerde başarılı olmak ve müziği katletmek için fazla çalışmasına hiç gerek yoktur. Zafer ve Kemal'le birlikte yaptıkları müzikle gönüllerde taht kurmuştur. Boş gördüğü her zamanı basketbol veya bir çile geçirmek en büyük hobisidir.

Rocky'yi andıran o haşın vücuduyla okulda herkesin özellikle Turlhan'ın rüyalarına kabus olarak girmiştir. Yaptığı el şakalarını gemide de yaptığında Atlantic'ten Gibraltar'a ne kadar zamanda yüzeceği merak konusu olmuştur.

Deniz ticaret filomuzun etkin fertlerinden biri olacağına inandığımız Celal'in tüm yaşantısı boyunca tebessümünü kaybetmesi dileğiyle mutluluk ve sağlık dolu sakin denizli günler dileriz.



Dört yıllık beraberliğimiz sonunda kendisini tam manasıyla anlayan yoktur. Dışa karşı kapalı kalmış sessiz, sakin ve güvenilir bir arkadaşdır. Derslerdeki titizliği, hocanın ağzından çıkan her şeyi yazma hususunda gösterdiği dikkat sebebiyle ön sıraların fix adamıdır.

Genellikle kandisine yapılan hareketlere söz ve davranışlara karşılık vermez ve çoğu zaman da savunma mekanizmasını çalıştırıp misilleme hareketine girişmez. Kısacası herkesle iyi geçinmeye çalışır. Fakat onun bu iyi niyetini bilen kişiler azınlıktadır.

Başkasından aldığı malı geri iade etmeyi hep unuttur. Bir eşyayı kaybolan kişiler direk olarak kayıp eşya bürosu olan bu arkadaşımıza başvurur ve kaybını onda bulabilir.

Her sabah yatak düzeltme sırasında pijamalarını kartonlayıp katlaması, yatağını dakikalara büyük bir dikkat göstererek düzeltmesi ve yanında yatan arkadaşlarının da bu durum karşısında fenalıklar geçirip bayılmaları olağan hale gelmiştir.

Doğuştan kendisinde var olan bir yetenek zaman zaman kendini gösterir. Bu yetenek folkloru iyi bir şekilde icra edebilmesidir. Müziksiz, ağızıyla tempo tutarak bazı figürler sergilemesi onun en mutlu olduğu anlardır. Fırsat buldukça bizlere de öğretmeyi ihmal etmez.

Sorumluluk duygusunun felaket bir şekilde hakim olduğu bu arkadaşımıza mutlu günler Karadeniz'siz seferler dileriz.

Disiplin, temizliği ve güzel ahlakı ile dikkatleri üzerine çeken bir arkadaşımızdır. Her sabah herkesin hâlâ uykuda olduğu anda onu lavaboda truş olurken görmek mümkündür. Temizliğine son derece özen gösterir. Bütün arkadaşlar günün menülerini elbiselerinde muhafaza ederken kendisinde tek bir leke bile bulmak imkansızdır. Bayramlık çocuklar gibi pırlı pırlı dolaşır.

Gördüğü filmleri bizlere ballandıra ballandıra anlatmak en büyük zevkidir. Hangi film iyidir, hangisi kötüdür, bu hafta hangi sinemaya gidilir. Bütün bu soruların cevabı sinema eleştirmeni olan bu arkadaşımızdan öğrenmek mümkündür. Sınıfımızın en otçul öğrencilerinden biridir. 4 sene boyunca imtihan sonuçları mükemmelliğini korumuş ve bu mükemmellik son ana kadar da devam etmiştir.

Yılın hangi ayında hangi gününde ne tatili var. Bunları öğrenmek ve bizlere iletme onun bir hobisidir.

Her sene teskere bekleyen askerler gibi geri sayın işlerine başlar. Günleri saymaktan mutluluk duyar.

Çok ilginç özelliklere sahip olan bu arkadaşımıza gelecek yıllarda mutluluk ve başarı dolu günler dileriz.



İyiniyetli ve güvenilir olmasıyla herkesin takdirini kazanmıştır. Karşısındaki haksız olduğu halde kalp kırılmayı, ters bir şey söylememeyi prensip haline getirmiştir. Derslerinde başarılı ve çalışkandır. Özellikle imtihan dönemlerinde Seren'in başı kalabalıktır. Muhakkak birileri bir şeyler sormaya gelmişlerdir. Atletik yapısıyla, spora olan ilgisiyle ayrı bir hünere sahiptir. Bu nedenle kızların sevgilisi olmuştur. Umumiyetin fikrine daima mutabıktır.

Okulu bitirdikten sonra mesleğinde daha çok başarılı olması için master yapmayı düşünen bu arkadaşımıza gelecekte olgun, düşünceli ve bilgili başmühendisler veya donatılar arasında görmek mümkündür. Tün, güzel günler sizin olsun, başarılar dileriz.





Hergün süpürgeyle yerlerden topladığı radyosuyla 4 yıl smifimizin disc-jockeyliğini başarıyla yürütmüştür. Radyosunun futbol maçı dinlemek amacıyla kullanılmasını hiç mi hiç istemez.

Etüdlere onu sandalyesinden kaldırmaya kimsenin gücü yetmez. Kantine gitmek, çıkıp biraz dışarıda hava almak, hiç olmazsa bir su içmek şeklindeki tekliflere şiddetle karşı koyar. Ezber dersleri yüzünden saçları gittikçe azalmaktadır. Diğer derslerde oldukça başarılıdır.

Video saatlerinde en önlere yer ayırdığı halde, ya uykusunu bahane eder, ya da filmi daha önce seyrettiğini söyleyerek yarıda bırakır, gider. Hiç bir filmi tam seyrettiği görülmemiştir.

Beden Eğitimi derslerinde zıplamayı çok sever. Çok iyi futbol oynar! Bu nedenledir ki arkadaşların arasında yaptıkları maçlarda zor paylaşılar. Çünkü arkadaşlarımız kaleciğe gönüllü olar tek kişidir.

Ayakkabı boyasının başkaları tarafından paylaşılmasına razı olmamasına rağmen, üstün vasıflara haiz kişiliği sayesinde sert olmaya gönlü elvermez. Yaptığı vicdan çatışmaları sonucunda engelleme bir kuvvetin kendisini durdurmaya çalışmasına rağmen arkadaşlarının kalbini kıramaz. Gerektiği yerde sert, gerektiği yerde yumuşak olmasını bilir. Bu özelliğini onun gülerken kaş çatmasından anlayabilirsiniz.

Adından da anlaşıldığı gibi herşeyi kaba kuvvetini kullanarak kapıtır. Gücü yeten ona sıkı sıkıya ters bir laf söylesin. Hemen cevabını yapıştırır.

Arkadaşımıza durgun denizler, hayırlı seyirler dileriz.



Tatlı olan düşkünlüğüyle tanınır. Bu nedenle yemeklerde fazla tatlıların başta gelen koruyucusudur.

Snavlara masasıyla bitinleşerek (?) hatırlanması vazgeçilmez tutkudur. Kurulan bilim şirketlerin birer çökmesi halinde bile o masa ve üyesi dindik ayakta kalmayı başarmıştır. Tekvando tutkusu, birara Fatih'i haremağalığına terfi ettirecekti, hemen hergün spor yapar ve ayna karşısında kendini seyretmekten haz duyar. İngilizce tutkusu çoktur. Dansetmeyi ve eğlenmeyi çok sever. Polonya'da kendisi 1 hafta gemide görülmemiştir. Daha sonraları bir yerlerde mahsur (?) kaldığı anlaşılmıştır. Kızlarla olan ilişkileri daima bir sır olarak kalan, kafasına koyduğu bir ideale ulaşmadan rahat nefes alamayan bu değerli ve kibar arkadaşımıza ömür boyu mutluluklar ve başarılar dileriz.

Şile orman köylerinden birisi olan Ağva'dan firar ederek okulumuza katılan bu arkadaşımız genellikle imtahanlara yönelik küçük ebatlı hatırlatma kağıtlarıyla ilgili çalışmalarıyla tanınır.

İmtihanlar esnasında sesinin yettiği yakın arkadaşlara yardım etmeyi kendisine prensip edinmiş bu yardımsever arkadaşımız ayrıca derslerde hocaları zor durumda bırakan sorular sormasıyla da bilinir.

Arkadaşımızın en büyük özelliklerinden birisi de futbol maçlarında topa çok iyi adepte olabilsidir. Hatta bazen bu işi o kadar mükemmelleştirmiştir ki topun devir sayısına eşit miktarda manevralar yapabilmektedir.

Ayrıca kışın en soğun günlerinde dahi çeketten başka birşey giymeyen arkadaşımızın bazı sömestir tatillerini bu yüzden yatağa geçirdiği de olmuştur. Soğuğa karşı mücadelesinden vazgeçmemiş ve soğuk, rüzgar dahil her türlü havada gemide gömlekle balık tutmuştur.

Doğruluğu ve hakkı alışlagelmış prensipler dışında kendine has üslup ile destekleyen ve bu değişik çarpıcı üslubunu sadece bu konuda değil her türlü ilişkilerde özellikle arkadaşlık ve arkadaşlık gibi samimiyet ve sevgi hususunda sürdüren arkadaş canlısı bir karaktere sahip olan bu arkadaşımıza meslek ve ileriki hayatında başarılar ve mutluluklar dileriz.



Aydın ovasının bereketli topraklarından gelişip treni kaçırmayarak aramıza katılan bu güneşte mayışan, yağmurdan kaçan, metin bir arkadaşımızdır.

Uyumadığı sürece üzerinde sebebi belirsiz bir yorgunluk emaresi görülmemektedir. Bu sebeple yılın dört mevsimini masası başında gözlerini kapatarak geçirir.

Oynamış olduğu hırslı futboluyla bir çekim kuvveti meydana getirerek etrafındakileri peşinden sürükler.

Buldozer yapılı olması sebebiyle devamlı arkadaşları üzerinde kuvvet gösterileri yapmaktan zevk duyar.

Ayakkabılarını çıkardığında çoraplarından yayılan enfes amber kokular yatakhaneyi mest edere.

İngiliz dili üzerindeki araştırmaları tamamlayıp İspanyolca lisansında bir kaç kelime öğrenerek önemli gelişmeler kaydetmiştir.

Bu değerli arkadaşımıza meslek ve ileriki hayatında başarılar dileriz.



Yozgat karasularından okulumuza katılan bu arkadaşımız daha sonra traverse çıkarak Siirt'e şimdi de Manisa'ya gelmiş bulunuyor. Bu nedenle okul boyunca üzerinden yol yorgunluğunu atmamıştır.

Kışları yorganlarıyla birlikte üzerindeki giysi on kata çıkmaktaysada yazları sadece altı kat giyinmektedir. Buna rağmen revirmizin tanıdık simalarındandır.

Çok az ve çabuk yemek yeeer! Genelde yemekhaneyi en son terkedendendir.

İyi basketbol oynamasına rağmen genelde futbol maçlarının yakın takipçisidir.

Arkadaşımız şu anda sınıf eşya kaybetme rekorunu az farkla önde götürmektedir.

Üç yıl bekar listesinden kadroya çıkmasına rağmen dördüncü yılda Topkapı'da yağlı bir kapı bularak kapağı oraya attı. Fakat evlilik dilekçesi luzumsuz görüldü.

Ayrıca çok mücadeleci, iyi ahlaklı, espiritiuel, çalışkan olan bu arkadaşımıza meslekte ve bundan sonraki hayatında Allah selamet versin der ve başarılarının devamını dileriz.



Van'dan gelen arkadaşımız Cemallettin'in denizci olmasına en büyük etken Van denize olan sevgisidir. Matemaği karşı olan üstün yeteneği sayesinde verilen bütün ödevleri yapan ve bize-matematik-fen ağırlıklı bağlantı ve sosyal faaliyetlerle gelecekteki hayatını garanti altına almıştır. Kültür ve edebiyat kolu başkanı olarak, yeni okulumuzda ilk defa düzenlenen mezuniyet geçesinin (veda gecesi) yapılımasında büyük çaba sarf etmiş ve arkadaşlarının takdirini kazanmıştır. Öğrenci çay ocağının iyi hizmet vermesinde gerekli sorumluluğu yerine getirmiştir. Yardımseverliğiyle örnek hareketler yapmıştır. Okulumuzda öğrenci tarafından denizaltı dergisinin tanınmasında ve okumasında önderlik yapmıştır. Bu sosyal faaliyetleriyle okuldaki tüm personel tarafından tanınmaktadır.

Cemallettin okul yıllığı hazırlanmasında tek yürütücü ve sorumlusudur. Tüm uğraşlara rağmen derlerde hiç kopyaya teşebbüs etmeden sınıfını başarıyla geçer.

Geleceğin önemli şahsiyetlerinden olacağına inandığımız arkadaşımıza hayat boyu başarılar ve sakin denizler dileğiyle güle güle diyoruz.



Ahmet İzmir'den çıkan nadir efendi insanlardan biri olsa gerek. Mustafa, Aytaç ve Bülent'e baktığımızda bu daha da iyi anlaşılıyor. İçindeki İzmir özlemi hiç bitmeyen arkadaşımız Karşıyaka'lı. Basketbol en sevdiği ve başarılı olduğu spor.

Arkadaşları için hiçbir fedakârlıktan kaçınmayan Ahmet, Çiçek Pasajında fazla kaçırınların kafasını ıslatan Hakan'a karşın o da kazağıyla ıslanan arkadaşlarını kurulamaya çalışmıştır. Bu hareketiyle çoğumuzun zatiire olmaktan kurtarmış ve kalplerimizde kurduğu taht daha da yücelmiştir.

Her İzmir dönüşü yirmi dört saat uyur, kalktığında yine İzmir'i özlemiş olur.

Tuzla'da dört sene bekâr okuyan arkadaşımızın mezuniyet sonrası hâlâ bekârlığı devam edip etmeyeceği merak konusu.

Altınca gemisinin saplaması, gittiği Hamburg'ta Saint Pauli'yi çok sevmiş ve gemiye güçlükle döndürülmüştür.

Kazan profesini Nejat Atman'a kabul ettirene kadar akla kararı seçmiştir.

Geleceğinin yüreği kadar aydınlık olması dileğiyle, sağlıklı ve mutlu bir yaşam diliyoruz.



Sevilen öğrenci arkadaşlarımızdandır. Boş vakitlerini spor yaparak, kitap okuyarak ve bazen de müzik dinleyerek geçirir. Derslerine çalışarak 4 senelik eğitimini başarıyla tamamlayan arkadaşımıza hayat boyu başarılar dileriz.



Çok değerli arkadaşımız Hacettepe'den okulumuza kaynak olmuştur. İlk yıllardaki sessiz ve sakin görünümü, son yılda özellikle Sarıhalka'dan döndükten sonra Hindular gibi davranmasına engel olamamıştır. Süper İngilizce bilgisine rağmen Fransa'da sosyal ilişkilerde (?) bulunamamanın ezikliği içerisindeydi. Koyu bir Beşiktaş taraftarı olan arkadaşımız, Norveçli topluluk Aha'ya karşı temeli bir türlü atılamayan Oha grubunun meşhul menajerliğiyle de ün yaparken, ilk ve son şarkımız Silent Tears'in düzenlemelerine yardımcı olmuştur. Topluluğumuzu hiç değilse yıllarında kurması dileklerimizle, sonsuz sevgi ve başarılar sana.

4 Sene boyunca gösterdiği sempati, azim ve alışkanlığıyla sınıfımızın "maradonası" olmaya hak kazanan arkadaşımız grubunun ilk göze çarpan simalarındandır. Kıdemliliği süresince aynı zamanda mükemmel bir idarecilik yapmıştır. (Kaçanları idare etmesi nedeniyle). Her zaman iyiniyetlidir. Haksızlığa dayanamaz ve boyuna bakmadan mücadeleye girer. Hafta sonu dönüşlerinde saatlerce muhabbetini dinleyebilirsiniz. Sayısız kez aşık olmuş ve başı derde girmiştir. Bu dönüş muhabbetlerinde Seren'i, Mustafa'yi, Aytaç'ı, Fikret'i esir alır. Teselli bekler.

Değerli arkadaşımızı genelde her zaman neşeli görebilirsiniz. Mustafa Aytaç ve Hüseyin'den kurulu 3'lü grubun dümbetekçisidir.

Gelecekte D.B. Dz. Nakliyatın genel kademeli olmayı arzulan doktumuza başarılı ve mutlu bir gelecek dileriz. Son aldığımız haberlere göre II. sınıf gemi stajında T.C.G. Fikri gemisindeki kar-puz yolsuzluğunu elebaşısıdır.

Anılarımızdan hiç silinmeyecek kahkasıyla arkadaşımıza sakin denizler ve mutluluklar.



## GELECEĞİN KAPTAN ADAYLARI



2693 - AHMET MOLLAMUSA



Okulumuzun en eski öğrencisi olan Molla bize Ortaköy'den yadigârdır. Okulumuzda babacan tavırları ve olgunluğu ile hepimizin sevgisini kazanan arkadaşımızın kalbinin temizliği saçlarına vurmuştur. Çünkü Molla'nın saçları dik-kati çekecek şekilde beyazlaşmıştır. Okulu bitirmek için gösterdiği uğraş yaşamdaki dirençliliğinin en güzel örneğidir. Arkadaşımız Suriye'de yaşayan ailesinden uzun yıllar ayrı kalmış, yaşamını Taksim'deki kartal yuvasında sürdürmüştür.

Molla'nın okuldaki takma adı "Dede"dir. Bu ad herkes tarafından o kadar benimsenmiştir ki adının Molla olduğu neredeyse unutulacaktır. O takma adına yakışan ender kişilerden biridir. Bu da sebepsiz değil, çünkü yüzünün fiziksel görünümü dolayısıyla mezun olur olmaz bu gemide süvari olarak göreve başlasa, onu kimse yadırgamaz. Cömertliğini belirtmeden de geçemeyeceğimiz bu arkadaşımız, bu konudaki en güzel örneği cebinde daima iki paket sigara taşımaktadır.

Meyve veren yaş bir ağaç gibi eğilmek yerine kuru bir ağaç gibi kırılmayı yeğleyen arkadaşımıza tüm yaşamı boyunca sakin denizler, başarı ve mutluluklar diliyoruz.

120 - BAHADIR YENER

5 yılda "Sıratı yol eyleyerek, ekmeği bal eyleyerek, acıyı bal eyleyerek geldik bu güne."

Hep güle oynaya bir dostluk değil bu, bazen birbirimize hoşgörülü davranmadığımız da oldu. Ama birbirimize en çok kızdığımız anda bile saygımızı yitirmedik.

Arkadaşımızın irarı, atletik yapısı bile alçakgönüllülüğünü gizleyemez, bununla berabe içki sohbetlerindeki neşelliği ve coşkusuyla havai fişegimi andırarak kadar rengarenktir. Bu renkliliğini Beyoğlu gecelerinde yaşamayı yeğleyen arkadaşımız, bize de bu yaşamıyla ışık tutmuştur. Karadaki yaşamında kadımlardan uzak her geceyi yaşamamış kabul etse de denize olan aşkı en yüce olanıdır.

Arkadaşım, derim ki sana; Denize varmak amacın senin, denize varmak. Ey arkadaş gerçekten varmak istiyorsan oraya, nehirlere iyi bak! Engeller nasıldır, öğren nehirlerden! Yarı yolda yok olup gitmek değildir amaç, nehirler gibi akmak, nehirler gibi ulaşmaktır oraya! Ey arkadaş.

Gerginsin, kıpırkıpsın, soluk soluğasın, yay gibisin, ey büyük dost! Coşkuluğun ne güzel! Sana selam, sana saygı, ey yüce arkadaş.

Geleceğin senin gibi güzel ve aydınlık olsun dost Bahadır. Sakin denizlerde neta pruvalar dileğiyle.

132 - İ.HAKKI GEDİKOĞLU



Aslında Hakkı kardeşimizi yarım sayfada anlatmaya çalışmak, ona karşı yapılan bir haksızlık gibi geliyor bana. Çünkü aktatılı anlarla geçen 5 yılımız boyunca Hakkı'nın dostluk, mertlik, insanlılık, çağının ilerisinde düşünme ve şair ruhu gibi üstün vasıflarından herhangi birini anlatmak bile sayfalar sürer.

Hakkı Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde doğdu, orta öğrenimini Ankara'da sürdürdü, buna rağmen onun denize olan aşkı duygusal, tekdüzelikten hoşlanmayan coşkulu kişiliğinin bir sonucu olarak açıklanamaz.

Yaşamındaki canlılığını güzel kadınlarla süsleyen arkadaşımız, kadın kalbi fethetmenin sırrına eren ender kişilerdendir. Kadınların onsuz yapamayacaklarını kabullenmeleri büyük deneyimlerinin ürünü olsa gerek. Hakkı arkadaşımızı bu konuda şu dizelele tanımlamak daha anlamlı olacaktır.

Otuzuma bile gelmeden

Ölüm gidersem dostlar

-Ardından ağlamayın

Yalnız kadınlar için

Yalnız onlar için ağlayın.

Önümüzde zorlu uzun bir yaşam var Hakkı kardeşim, biz denizciler her ne kadar deniz denen uçsuz bucaksız bir dünyanın kişileri olsak da Köprüüstü'nde yalnız geçen saatlerin de, kader arkadaşlarımızın da o saatte seninle aynı duyguları paylaştığını ve aynı yol gösteren dost yıldızları gözülediğini düşün ve bundan kuvvet al.

Mutluluklarımızın azgırı dalgalar kadar yüce, üzüntülerinin bu dalgaların beyaz köpükleri kadar geçici olmasını dilerim.

133 - Ü.SABİH TAYLAN

Kaderin bile ayırmayı başaramadığı bu iki arkadaşımızı ayrı ayrı sayfalarda yayınlamaya gönülümüz elvermedi. Eğer bu iki arkadaşımızı ayrı sayfalarda inceleysek bir tek resimleri farklı, yazmaları aynı olacaktır. Bu yüzden yerden tasarruf için iki arkadaşımızı aynı sayfada tanıtıyoruz.

Me-Sa şirketinin kurucuları ve tek üyeleri bu iki arkadaş Me-Sa'nın bütün özelliklerini taşımaktadırlar.

Me-Sa'nın özellikleri:

1- Dört yıldır ayakta boyası ve kolonyası almamaları halinde her zaman ayakta durabiliyorlar ve parfüm kokusu yayarak dolmaları hâlâ merak konusudur.

2- Hafta başlarında ortak bir fon kurarak tüm harcamalarını oradan karşılamakta ve hesaplar açık verdiğinde aylık grevine başlamaktadırlar.

3- Bu şirketin üyeleri devamlı gülerler. Soğuk esprileri yalnız kendilerini güldürmekte, yakınlarında bulunanlar ise onların sayısında devamlı zatiire ve grip olmaktadır.

4- Kadıköy yakasının korkulu rüyası olan bu iki arkadaş, özellikle kız konusunda çok hassas davranmaktadırlar. Yaş ve tip farkı gözetmeksizin her kızın kalbini çalmaktadırlar.

Bu iki arkadaşımızla karşılaşmak istemiyorsanız Kadıköy yakasına geçmemenizi tavsiye ederiz. Zira Kadıköy yakasına geçip de bu arkadaşlarımızla karşılaşmamak imkânsız bir olaydır. Metin ve Sabih'e benzemediğiniz için kendinizi şanslı saymalısınız. Çünkü Me-Sa'nın sorunları ve dertleri saymakla bitmez. Mesela bir hafta sonu okulda uygulamalı giyim cezası alsalar, Kadıköy'de binlerce genç kız yaşamlarına son vermektedir.

Bir de kendi ifadelerine göre, en büyük özlemleri, Kadıköy'de normal insanlar gibihayat rahat dolaşmakmış. Çünkü hayranlarına imzalı resim dağıtmaktan ve onların aşrı ilgisinden rahatsız olduklarını ifade eden bu iki arkadaşımıza hayatta başarılar, ömür boyu sağlıklı ve mutlu bir yaşam dileriz.





İstanbul Üniversitesi Meteoroloji Fakültesi'nden ayrılarak (!) okulumuza gelen arkadaşımız, okul tarihinde ilk defa meteoroloji dersinden kalarak üçüncü sınıfa bizim saflarımıza katıldı.

İlk geldiğinde görüldüğü gibi içine kapanık, sessiz ve sakin biri olmadığımızı bize en kısa zamanda ispat etmiştir. Bu arkadaşımız sınıfımıza gelmesiyle sınıf futbol takımımız güçlenmesine rağmen, beraber çalışma eksikliğinden dolayı ilk turlarda elemekten kurtulamamışızdır.

Okula girdiğinde iskambil kâğıdının ne olduğunu bilmeyen Özkan, bu konuda kısa sürede master yapmıştır.

Yeni arkadaşlarımıza çok çabuk ısınan Özkan, hafta sonları bile onlardan ayrılmaz. Çınaraltı muhabbet grubunun daimi elemanlarındandır.

5 yıldır okulda okumasına rağmen hocalar böyle bir kişinin varlığından haberdar değildir. Çünkü bu arkadaşımızı hafta içi mesai saatlerinde Gv. IV s. yatakhanesi asma kat sol 18 nolu müs-takil yatagında bulabilirsiniz.

Özkan arkadaşımıza sakin denizler ve renkli rüyalar dileriz.



"Sağdıç" lakâbıyla anılan Şener arkadaşımızın her ne kadar İngilizcesi "perfect" ise de çalışma kaynakları hep ortaokul kitapları ve lisede tuttuğu defterdir.

Staj sırasında katıldığı gemidekileri dahi etkileyen ekollik hareketlerinin gerçek kaynağının Adnan Hoca olduğunu bizim dönemdeki herkes bilir. Tipik salon kibarığımı Amerika'da kız tavlama yöntemi olarak kullanmışsa da Amerikalı kızlar onu anlayamamıştır.

Bu arkadaşımızı geleceğin namzet zenginlerinden biri olarak düşünmüyoruz. Ama nasıl zengin olacağı hususunda herkes değişik düşüncelere sahip. Bazı çevrelere göre ticarete kafasının çok çalıştığı söylenirken bazı çevreler bir hayır kurumunu dolandırabileceğinden söz ediyorlar.

Arkadaşımızın bazı yönleri var ki bunları yazmazsak içimizi de daima bir burukluk kalacaktır. Meselâ, derslerde arkadaşlara yardımı, bildiği her konuyu arkadaşlarına anlatmaktan büyük zevk duyar. Denize olan sevgisini de "yedi çifte"nin hem mühendisliğini hem kaptanlığını yaparak ispatlamıştır.

Bilimsel tartışmalardan yemik çıktığı görülmemiştir. Bunun nedeni bilmediği konularda tartışmaya katılmamasıdır.

Arkadaşımıza hayattı boyunca sonsuz başarılar, açık ufuklar dileriz.



Sınıfımızın jön delikanlılarından olan ve Meksikalı lakâbıyla anılan bu arkadaşımız ciddi konularda bile yaptığı tatlı esprilerle ortaya çıkarak konuyu başarıyla dağıtır.

Basketbolu da Meksikalıları utandırmayacak kadar iyi oynayan bu arkadaşımız, narin bir yapıdadır. Maç sırasında tek bir temasa belinin kırıldığını iddia ederek karşı takıma faul yazdırmaktadır.

Sınıfımızın ana muhalefet partisi üyelerindedir. Muhalefet etmesi için ağzını açmak yeterlidir. Fikirleri yuvarlamada gerçek bir politikacıyı kıskandıracak yetenektedir.

Edebi ruhlu olan Hakan, edebiyata ve özellikle şiire düşkündür. Özellikle tarihî kitaplara meraklıdır. Kısa zamanda çok roman okuyarak kütüphanede okumadığı roman bırakmamıştır.

Okuldaki yemek masalarında kırmızı biber sıkıntısı çekilen tek masa Hakan'ındır. Bu kadar acı yemesinden dolayı ağlatan espriler yapmaktadır. Dürüstlüğü, çalışkanlığı ile tanınan Hakan Kocamustafapaşa'nın sınıfındaki temsilcisinden biridir. Çay kuyruğuna ve televizyon filmlerinin vazeçilmez kişisidir. Bu konudaki atılganlığı ve işbiriciliğinin ileriki yaşamında da aynı devam etmesi, hep ön sıralarda yer alması ve başarılı bir politikacı olması dileğiyle sakin denizler, başarılar ve mutluluklar sana olsun...



Dönemimizde okulumuza birincilikle giren Gv. A sınıfının çeşitlerinden bu arkadaşımız, rahat kişiliğinden ve ona göre ders çalışmamak için bir neden bulunduğundan, düşünülmenin aksine derreceye girmek için bir iddiası olmamış, hatta 1. sınıfa ikmale kalma başarısını bile göstermiştir.

Sessiz, sakin görünümüne aldanmayın, fırsatları kaçırmaz. "Çıt çıt" lakâbıyla tanınır ve camı sıkıldığı zaman profesyonellere uğramadan yapamaz.

Fanatik âşığı, şansına çok güvenen, her gün sağlık için spor düşüncesiyle hazırlanan, ancak sağlıklı olmanın bedeli ona çok geldiğinden, 10 dakika sonra banyoya koşan bu sevimli arkadaşımız, pratik zekası ve genel kültürünün yanında delilerle takışmasıyla ünlüdür. Fakat anlayamadığımız en önemli nokta 4 senedir beraber olduğu arkadaşlarıyla nasıl çok iyi uyum sağlayabildiğidir?

Alçak gönlülüğünü de belirtmeden edemeyeceğimiz arkadaşımıza sakin denizlerde hayırlı seyirler diliyoruz.

### HÜSEYİN KAPUCU



Sevilen öğrenci arkadaşlarımızdandır. Boş vakitlerini spor yaparak, kitap okuyarak ve bazen de müzik dinleyerek geçirir. Derslerine çalışarak 4 senelik eğitimini başarıyla tamamlayan arkadaşımıza hayat boyu başarılar dileriz.



### 317 - HAKAN MURAN

Nerden başlasam ,nasıl anlatsam Hakan , Hakan ... Toplum hareket düzenlemesinde ufak roller alarak başlayan arkadaşımız, son sınıfta beklediği ve hak ettiği yeri alarak ,okulumuzun "baş dolmuşçusu" olmuştur. Şu son günlerinde sınıfımızın ve okulun tüm toplu faaliyetlerinde başrolü oynayan arkadaşımızın kısa bir okul biyografisini incelemekte sanırım yeni tanyacaklar açısından büyük fayda var.

**1. SINIF:** Ufak tefek sevimli bir çocuk , sevecen ve en ufak liderlik belirtisi yok. Kendini sevdirmeyi başarmıştır.

### 318 - ERAY SAKIN

Hani her ne kadar sosyetenin cilalı mermer salonlarında parlak rugan ayakkabılıyla dans etmediyse de hemşirelerin çaylarını hiç kaçırmaz.

Hafif yollu külhanbeyi yürüyüşe, kendine has dumanlı bakışlara sahip bu arkadaşımızın aslında her hareketinde romantizm bulmak mümkündür.

Çok iyi bir saz üstadı olan bu arkadaşımıza, havaya gremediğinde saz çaldırmak zorlaşırken, havasındayken ise Kadıköy vapurunda bile (!) konser verecek medeni cesarete sahiptir.

Okula ( ) seviyesinde İngilizce ile başlayan Eray bugün best seviyesine ulaşarak azmini kanıtlamıştır. Boş zamanlarında chatter-box'lık hile yapmaktadır.

Eray gruplarla tatile çıkmaya, tatilden döndüğü andan itibaren de gelecek tatili planlamaya bayılan bir "tatilci"dir. Bu gruplarda da ne denli fedakâr biri olduğunu "hazır çorba yapmak" gibi en ağır işleri üstlenerek kanıtladığı öğrenilmiştir.

Canımız sıkıldısı okulda sizi dinlemeye hazır tek kişi Eray'dır. Onda ki öğrenme isteği, sabır ile birleşince böylesine mükemmel bir dinleyici ortaya çıkıyor. Sizi dinlerken de suratınıza öyle etkârlı bakar ki (tabii ki bu da bir taktiktir.) kendi derdiniziz unuttur, onunkini dinlemeye başlarsınız.

Eray 4 yıllık okul hayatı boyunca, soyadına uymuş, sinirlendiğine çok az şahit olmuştur.

Zor meslek yaşamımızın başlangıcında, Eray'ın tüm ilişkilerinde bu güven uyandıran, sakin, dost havası veren hareketlerini hiç bırakmamasını dileriz. Çünkü bütün bunlar artık Eray adıyla hatıra geliyor.

Senin için denizden şefkatli havalar, dik meltemler dilerken, tüm arzularının gerçek olmasını gönülden arzuluyoruz. Good-Luck Friend



### GÜNEY GÜNDOĞDU

I.Ü.Fen Fakültesi'nde 1 yıl okuduktan sonra integral çözmekle zengin olunamayacağı kavrayan arkadaşımız, kendisini kandıranlardan öcünü almasına okulumuza kapağı atmıştır. Artık zengin olmast için tek bir engeli vardır önünde. Tek engel, fakat zorlu bir engel. Ne gelmiyor ki başına şu boğazına dışkünlüğü yüzünden.

Sırasıyla arkadaşımızın özelliklerini sıyarsak, herkesin Güney hakkında bir fikri olacaktır.

Güney nedir? Ne değildir?

- Kanıtın görevlisi değildir ama daima kantin önündedir.

- Eczacı değildir ama, fazla mesaiden isyan eden karaciğerini

terbiye etmek için devamlı bir ilaç koleksiyonuna sahiptir.



Kendini haklı buldukça her zaman kavgaaya hazırdır. Kızlarla olan muhabbeti ve arkadaşlığıyla gününü daha çok dışarıda geçirir. Hatta bu nedenle okulda en çok ceza almış ve disiplin notu kırılmış denilebilir. Parayı elinde tutamaz. Eline geçen tüm parayı bir anda harcamaya hazırdır. Spordan çok kâğıt oynamayı tercih eder. İhtirastlı bir arkadaş olup, her zaman haklı çıkmayı, dediginin olmasını ister. Bu nedenle birçok tartışmalarda, münakaşalarda veya arasıra kavgalarda Erdinç'i görmek mümkündür.

Okulda iken nişanlı olan, mezuniyetten hemen sonra dünyaya vane girecek olan Erdinç'e mutlu günler ve bol şanslar dileriz.



Okulumuzun mezunlarından bu arkadaşımız 1963 yılında Trabzon'da doğdu. Tipik Karadeniz simasına aykırı bir şekil-yoktur. Zaten konuşmaya başladığında ilk sözü "HAMSI" oldu.

İnsanın sahip olması gereken iyi yapıya örnek gösterilecek bir kişidir. İnanıyorum ki Karadenizli arkadaşımız deniz camiasında sevilen ve sayılan bir zat olacaktır.

İsmail arkadaşımızın dansa büyük kabiliyeti vardır. Amerika'da yapılan disco dans yarışmasında yaptığı figürler birçok kişinin in-tihar etmesine sebep olmuştur (!) Kavalie seçimi konusunda da ayırım yapmayan (!) bir arkadaşıştır.

Sınıfımızın tek bokörü olmasına karşılık, kavgaya ederken yumruklarından çok çenesini ustalıkla kullanan arkadaşımızın en büyük hobisi yatakhanenin alt katındaki arkadaşlarla gece atışmalarıdır. Karşılıklı şirlerle yapılan bu atışmaların kesin galibi her zaman İsmail'dir. Karşısındaki nakavt edemezse hafta sonlarını yeni taktikler bulmakla geçirir ve pazar akşamı kesin sonuca gider. İnsan hareketlerini çok güzel inceleme yeteneğine sahip olan arkadaşımızın bizlere karşı olan davranışları da her zaman tutarlı ve biraz da gururumuzu okşayıcı niteliktedir.

Büyük hırsı ile daima daha güzele ulaşmaya çalışın arkadaşımızın bir işte başarıya ulaşması için karar vermesi yeterlidir. Her türlü muhabbete bayılan İsmail'in en büyük sorunu aynı zamanda birkaç yerde bulunamamasıdır.

Bu değerli ve çok sevilen arkadaşımıza deni. Hayatında başarılar dileriz.

Akdeniz ikliminin tipik sıcakkanlılık özelliğini, kendine has bir usulla temsil eden Berdan revire zaman zaman yaralı teminine yardımcı olmaktadır.

Çok temiz kalpli olan bu arkadaşımız gerçek bir dost canlısıdır. Menfaat hesapları yapmaz. Kendisinden gerektiğinde fedakarlıklarda bulunur. Büyüklüklerine son derece saygılıdır. Adresini aldığı bütün arkadaşlarını bayramlarda hatırlayan ve tek tek tebrik atmayı düşünen tek arkadaşımızdır.

Hasis davrandığı tek konu yemeklerdeki salatadır. Yemek yemez salata yer. İngilizce ve spora katılmaktadır. İkinci sınıfta girdiği güreş takımında yenilmeyen tek güreşimizdir (yarışmalarda mindere çıkmamıştır) basketbola üç sayı kuralı geldikten sonra maçların aranan birisi olmuştur. Attığı sayılar fizik kurallarını alt-üst etmektedir.

Yakışıklılığını kullanarak batı dillerinden başlayarak İstanbul Üniversitesine kadar bütün kızların gönüllerine taht kurmuştur. Hafta sonları Çınar altına kız arkadaşsız uğramamaktadır.

Zabıtlığı sırasında göstereceği yüksek performansını stajını yaptığı gemide şimdiden kanıtlanmıştır. Kendisinin ileride göstereceği başarılar hiç bitmemesi için süpriz olmayacaktır. Sevgili arkadaşımıza sonsuz başarılar açık denizler.



Eğer Dz. Yükl. Okl. bir film olsaydı, kesinlikle başrolü A.Hulusi oynardı.

Aslında bu arkadaşımızı kelimelere sığdırmak kolay değil, çünkü hacmi izin vermez. Koşmasıyla bir ceylanı, yemesiyle bir aslanı, konuşmasıyla bir politikacıyı utandıracak bu arkadaşımız, bulunduğu her topluma neşe saçır.

Dünyada aksi adam yoktur, fakat Hulusi ile anlaşılmayacak adam yoktur.

Her sabah nadide saçlarının her teliyle tek tek bir ana şefkatiyle ilgilenir. Fakat kader çok acıdır, saçları Ahmeti bir bir terk eder.

Yemeklerini özenle seçer ve ne bulursa yer, doyduğunu henüz tank olan rastlanmamıştır.

Derslerin arasında en başarılı olduğunu zannettiği beden dersinde, arkadaşlarını çöplük görünce 4. sınıfta body building'e başlamıştır. (Aslan bah be... boyu posu yerinde).

Sayfalarca sürececek bu yazıyı, yıllığa sığdıramayacağımız için bitirirken, ileride Barbaros'tan sonra en ünlü kaptan olacağımı bilmenin sevinciyile, afiyet olsun.





Esprili, nazik, zeki, parlak (KDV dahil) bir Karagümrük kabadayısı iken ünlü rejisör Altan Münalp'in açtığı bir yarışmada dereceye girerek DYÖ Yıldız Okulu'na kabul edilen Yıldırım, kısa sürede bulunduğu camiaya kendini kabul ettirerek, genç yaşında haslat rekorlarını darmadağın eden filmlerde başrol oynamayı başarmıştır.

Filmlerinde canlandırdığı tipleri adeta yaşayarak oynayan aktörün 7 Oscarlı filmlerinden başlıcaları şunlardır.

- Süperman
- Pamuk Yıldırım ve Nöbetçi Prenslar
- 00 341 Yıldırım Bond Konma Operasyonu
- Karagümrük'ten kız kaçırma ve fare kovalama opereti
- Diktatör Yıldırım Bonapar ve Aşkları
- Duygusuz şair
- Çınar ve Oğlu (Tiyatrodan uyarılama)
- Burunname (TV dizisi)
- Muhabbet ve Esret (TV dizisi)

- Tuzla Night Fever (Bu filmde ölmez ikili bir kez daha birleşerek Yıldırım Mezavaltı - Hulisi Ağirtan John ismini 4 yıl boyunca aşıflerin en üstüne yazdırmayı başarmıştır.)

Halen yaşamını Karagümrük'teki Akça Malikanesinde mütevazı bir şekilde sürdürmekte olan aktörün DB Deniz Nakliyatı gemileriyle 8 yıllık bir dünya turnesine çıkma dedikoduları Öğretim ajans Başkanlığı tarafından doğrulanmıştır.

Aktörlüğü bir yana; ilginç lafları, anında kafiyeli sözler bulması, makamlı veya makamsız şarkı söylemesi, üstün dans kabiliyeti ve her türlü kesik atma (bıçak, jilet, sustalı ve en önemlisi göz) yöntemleri ile her zaman kalbimizde güzel bir yeri bulunan Yıldırım'a sakin denizler diliyoruz.

### 353 - RAMAZAN AÇIKGÖZ

Okulumuzun sevimli çığlıklarındandır. Muzip gülmesiyle bize Muhlis beyi hatırlatmaktadır.

Şaka bir yana, ciddiyet en öbür tarafa Ramazan ortalarında bir yerdedir. Fakat fazla yemek yapmaya gelmez. Çünkü ne de olsa Kasımpaşa'lıdır.

Şimdiye kadar hiç yemek pişirmemesine rağmen Bolulu olması nedeniyle ahçibaşı diye anılan 4 yıl boyunca "Banka'da çalışacağım, banka'da çalışacağım" diyen arkadaşımıza öncelik tanıyarak T faktörü sayesinde Ziraat Bankasında iş bulduk

İmtihan geceleri bile çok erken yatarak uykusunu hiç bir şeye değişmeyeceğini göstermiştir.

Saçlarını kaybedeceği korkusuyla saçını sık sık sıfır numaraya vurdurmaktadır. İki günlük sakalı saçlarını geçtiği zaman kendini çok yakışıklı bulur.

Okula yeni bir kimya hocası bir bayanın atanmasından bu yana deftere bakmadan not tutma yeteneğini kazanmış ve bu konuda uzmanlaşmıştır.

Şimdi bu arkadaşımıza yolcu gemilerinde işe başlamasını temenni eder, bundan sonraki deniz yaşantısında başarılar dileriz.



Manisa'dan üniversite imtihanları sayesinde transfer ettiğimiz bu arkadaşımızın en büyük özelliği uyuyanlara karşı bir düşmanlığının olmasıdır. Biraz inatçı olmasına rağmen, çalışkanlığı, dürüstlüğü ve yardımseverliği ile tüm okul öğrencilerinin Manisalılara sempati duymasını sağlamıştır.

Çok iyi basketbol oynamasına rağmen başkalarına taktik verip, bağırıktan oynamaya pek fırsat bulamaz. Başarılı olduğu dallarda iyi bir sporcu, diğer dallarda da iyi bir destekçi olarak sınıfımızı başarıyla temsil etmiştir.

Öyle bir sorumluluk duygusuna sahiptir ki, staj yaptığı gemiden ayrılmış 3 ay olmasına rağmen kendisinin hâlâ gemiye karşı sorumluluğundan hissetmektedir.

Okulda ana mulalefet partisi lideri olan bu arkadaşımız, tartışmaların yegâne galibidir. Fikri nasıl olursa olsun, kendisine has işkence sistemleriyle fikrini kabul ettirir. İsteddiği herkese 2x2'nin 9'a, H2SO4'e, sin x'e, eşit olduğunu kanıtlayabilme yeteneğine sahiptir.

Ziya imtihanlarda yardımlaşmaya çok önem verir. Ama imtihanlarda da yukarıdaki özelliğini göstererek doğru cevaba mulalefet eder ve herkese yanlış cevabı yazdırır. Tabii kendisi de yanlış yazdığı için. Yaz tatilini arkadaşlarıyla birlikte okulda geçirir.

Bu arkadaşımıza hayatta başarılar, sakin denizler dileği ile.



### 359 - ALI AÇIL

Sınıfımızın iyi, temiz, nadide kalmış çiçeklerinden biridir. Bu arkadaşımızın hemen her konuda, bilgisi vardır. Voleyboldan, futbola, satrançtan body buildinge, kano inşaatından bestekârlığa, gitarardan piyanoya kadar pekçok konuda ihtisaslaşmaya çalışmış, fakat gerçek anlamda ihtisas konusunu henüz seçemediği için amaçladığı noktalara varamamıştır.

Konferans salonundaki piyano resitaleri bir harikadır. Ders-ten önce onu dinleme bahtsızlığını herkes yaşamıştır. Ali'nin bu şevki komutandan ceza almayı göze alacak ölçüde ileridir.

Bitirme tezinde yeni bir buluşla karşımıza gelen arkadaşımız tezini savunurken hocayı da alt etmeyi başararak mucitliğini ülke yararına sunmuştur.

Bu arkadaşımız oldukça titizdir. Onu her akşam ayakları çıplak elinde çorapları ile lavabo başında görmek çok doğal bir tablodur.

İtikatı çok yüksek olan arkadaşımız, gerekli dini uyarıları yapmaktan hiç çekinmez. Verdiği nutuklarda din ve psikoloji üzerine değinen arkadaşımızı anlamak için psikolog olmak gerekir.

İçki, sigara gibi alışkanlıkların zararlarını ateşli bir Yesilay taraftarı olarak savunan Ali, genç kızların kalbini kırmaktan çekindiği için bu tip ilişkilere de ölçülerini kendine göre tayin eden bir kaç arkadaşımızdan biridir.

Bu altın kalpli sevecen ve arkadaş canlısı arkadaşımıza, deniz hayatında başarılar dilerken; Allah selamet versin diyoruz.



İzmir Çınarlı Teknik Lisesi'ni bitirip, büyük deniz tutkusunun etkisiyle bu okula gelen arkadaşımız, durüstlüğü, çok yönlü faaliyetleri, çalışkanlığı ve el becerileriyle tanınır.

Müziğe olan yakın ilgisi onun bu konuda gerçekten geniş müzik kültürüne sahip olmasına neden olmuştur. Boş zamanlarında onu elinde radyo veya walkman ile görmek mümkündür.

Tatillerinde en büyük zevki kamp kurmak ve amatörcü balıkçılıktır. Güzel anılarını hepimizi imrendirecek şekilde dile getirmek ve anlatırken sanki yeniden yaşamaktadır.

Yelken sporuna okulda başlayıp, kısa sürede öğrenen Bülent, yelken takımının başarılı elemanlarından. Yelkene ve denize olan bu tutkusunun geçici bir heves olmadığını ileride kendi teknesiyle sahillerimizi dolaşmak arzusuyla göstermiştir.

Lâkâbı "Bulbul"dür. Sesi pek iyi olmamasına rağmen, neden böyle söylendiği bilinmemektedir.

Esprilerine en çok güldüğü kişi Hüseyin'dir. Buna rağmen hâlâ şifayı kapmaması mucizedir.

Temizliği ve düzenini anlatmak isteyenlerin dolabına bir göz atmaları yeterlidir.

Deniz tutkusunu büyük olan bu arkadaşımıza ileride istemlerini gerçekleştireceği bir ortamda başarılarının devamı dileğiyle, bol rüzgarlı denizler.



Okul hayatı boyunca kolonyalı ve ayakta boyası almayan bu arkadaşımızın nereli olduğunu söylemeye gerek var mı bilmiyorum? (Kayserili). Kayseri Samer Lisesi'ni 1. sınıfta bitirip gelmiş samimi arkadaşlarıyla iyi geçinen bir zat-ı muhteremdir.

Boş zamanlarında spor yapmayı seven ve hemen hemen her zamanın bütün dallarında başarılı olan Sedat, okulun son zamanlarına doğru bu özelliğini uykuya terk etmiştir.

Mücadeleci bir kişiliğe sahip olan Sedat, önüne çıkan zorluklarla uğraşmaktan kesinlikle kaçınmaz. Ve de bu özelliği sebebiyle az daha bir kızı yapıştıktan, kızdan dayak yiyecekti (kızın elinden zor kurtardı). Adamın huyu, ne yapalım (kızkolluk). Adamı kurtardığımız yetmiyormuş gibi bize dönüp, "Ulan ne karişyorsunuz, az daha ayarlıyordum" demesin mi? Bu sefer de hiç ta-nımadığımız kişiler Sedat'ı bizim elimizden aldılar. Tabii ki biz yine "Tamam sus, sen çok yakışıklısın, ama bizden sonra" diyeceğiz. Ömür boyu bol kızlı günler.

Espriyi bayılan Sedat, okulun son günlerinde esprisi olsun diye (tabii amaç başka) saçlarını bile kazıtmaktan çekinmedi. Ancak ayna karşısında olaylar başka bir hal aldı. Şapka Sedat'ın biricik dostu oldu. Özellikle kızların yanında. Saçlarını dekolte yaptır-dıktan sonra kendini muzır yayın zannetmiş ve bu konu hakkında en ufak şakaları bile muzır yarasına karşı gelmekte suçlanmıştı.

Bu mücadeleci arkadaşımız zorluklarla uğraşmaktan kaçınmaz. İşte onu lider bir kişiliğe sahip kılan bu özelliğini bütün arkadaşlarca takdir etmekteyiz. Bundan sonraki deniz hayatında durum denizler dileriz. Başarılı olmasını dilemiyoruz. Çünkü ondan şüphemiz yok.

Sınıfımızın "quality" elemanıdır. Kaliteli olan her şeyi he-men anlar. Gördüğü her şey hakkında yorum yeteneğine sahiptir.

Kalitenin hayranıdır. Fakat begendiği şeyin onun olup ol-maması önemli değildir. Çünkü derin bir iç geçirmek Önder için kafi olabilmektedir.

Taburların değişmez üyelerindedir. Arkadaşlarına saygılı, daima planlı bir zati muhteremdir. Zaten babası da Muhterem'dir.

Basketbolda sıfırdan atışlarıyla meşhurdur. Harçlığının ya-rısının gittiği bilirdoda inkânsızı gerçekleştiren iki topu dışarı üçüncü topu rakibinin cebine sokmayı başarmıştır. Bunda iskatayı 4 çifteden gelen bir alışkanlıkla kürek gibi kullanması etkindir. (4 çiftede aslında serdümandır.)

Çarpıcı esprileriyle hem düşündürmekte hem güldürmektedir. Kendisine iki kere bakan birçok kıza anında aşık olmak onun prob-lemidir, çünkü bu sayede hiçbir kız üzerinde karar kılamamaktadır.

Bu kaliteli arkadaşımızla hepimiz aynı anda birlikte olama-yacağımız için üzgünüz ama onun başarılarını, yükselmesini duy-mak da bizi mutlu edecek ve yanılmadığımızı ispatlayacaktır.

Hayalindeki kalitelere ulaşabilmesi dileğiyle, sültilman deniz-lere doğru başarılar.



Sevilen öğrenci arkadaşlarımızdandır. Boş vakitlerini spor ya-parak, kitap okuyarak ve bazen de müzik dinleyerek geçirir. Ders-lerine çalışarak 4 senelik eğitimini başarıyla tamamlayan arkadaş-ımıza hayat boyu başarılar dileriz.



Sınıfımızın uzun boylu, yakışıklı arkadaşlarından biri olan Tuncay, Osmanbey sosyetesinin zürrüt çapkınlarındandır. Beleşçiliği ile yurt ekonomisinde Özal'dan sonra en fazla kemer sıkatan arkadaşımızdır.

Tuncay'ın en çok hoşlandığı şey hobilerini dünyanın bir numaralı insanlarıyla özleştirecek sözler söylemesidir. Futbolda Platini'nin Türkiye temsilciliği santraçta Karpov'un maç arkadaşı, yakışıklılıkta ise, çukur çenesi ile Kirlık Douglas'a olan benzerliği aşikardır.

Futbol hususunda lakabı kazma olan arkadaşın çim sahaları girmesi yasaklanmıştır. Uzaktan teknik vuruşları ile okul sahasındaki camlara yeni bir görüntü vermesi ve toplara verdiği yüzme dersleri ile takım arkadaşlarından büyük övgüler duymasına rağmen yüzündeki gülme ifadesini hiç deyiştirmez. Gülme onun doğuştan kazandığı tanı vergisi bir yüz ifadesidir. Her şeye gülmesi bazı arkadaşlar tarafından çekilemeyen Tuncay arkadaşımıza meslek ve özel hayatında bu güler yüzlülüğünün devam etmesini dilemek herhalde gereksiz bir dilek olur. Bol şans Tuncay.

İstanbul Denizcilik ve Su Ürünleri Meslek Lisesi Güverte-Avlama Bölümü'nden (T faktörüyle) birinci olarak kıptan sıfatıyla okulumuza giren tek arkadaşımızdır.

Geldiği okul nedeniyle meslek derslerinde yüksek başarı gösteren Sabri, başarısını diğer derslerde de çalışkanlığı sayesinde göstermiştir.

Okulda "Çengel" lakabıyla tanınmasına Çengelköy'de oturmasının neden olduğu söylenmekteyse de onu bilen bilir.

Gemicilik müsabakalarının değişmez ve yenilmez yarışmacısıdır. Sınıfımızı her zaman başarıyla temsil etmiştir. Maket kolunun ilk çalışmasını yapıp okula amı olarak bırakan iki kişiden biridir.

Sınıfımızın sorumluluk sahibi kişisidir. Zaman çizelgesini ezberler. Kalk borusundan sonra duyulan "kalk;" sesinin sahibi Sabri'dir. Sınav önceleri Eray'la Mehter Marşları söyleyerek sınıfı coşutur. Sınıf maçlarının değişmez en koyu taraftarıdır.

Sabri'nin ne kadar birlik tutkunu, arkadaş sevgisi ile dolu bir karaktere sahip olduğu her gün beraber yaşadığı arkadaşlarla sık sık dile getirilmekte ve onun her zaman yardımı uzattığı eli, barış sever yaklaşımları örnek olmaktadır.

Sabri'nin ileride başarılı olmasını temenni etmek lüzumsuzdur, çünkü o zaten şu anda bile kendisini kanıtlamış bir kişidir. Sonsuz başarılar.

Sınıfımızın sevimli, cana yakın üyelerinden olan arkadaşımızın, yakışıklılığı tartışılmazken, göz rengi konusunda karar verilememiştir.

Okulda Oğuz'un problemi derslerdi. Her sınav sonrasında korkunç yakınmalarına rağmen, bir türlü sıfta kalmayı becerememiş ve okulu bitirme başarısını göstermiştir.

Oğuz her akşam yatarken, herkesten sabahleyin kendisinin mutlaka uyandırılmasını talep eder. Fakat şimdiye kadar onu yataktan kaldırmış olmamıştır. Üstelik her akşam yatak sohbetlerini sık sık "Sussanıza, sabahleyin erken kalkacağız" diye keser.

Okulda "7 belâ" namıyla tanınır. Kendine has tekiğiyle kavgalarda üstün bir performans gösterir.

"Taşkun" bir spor sevincisidir. Futbol maçlarında sınıfımızın galep gelmesinde hakemi saha içinde kovalamasının büyük payı vardır. Ara sıra topa vurarak gol attığını söyleyenler de vardır.

Çabuk dostluk kurma konusunda uzmandır. Hemen her çeşit kişinin dostluğunu kazanabilen Oğuz'u tanımlarken "gerçek delikanlı, gerçek dost" sıfatlarını kullananlar çoğunluktadır. Şimdiye kadar verdiği sözü tutmadığı görülmemiştir. Hayatı boyunca bu sağlam karakteri ve sevecenliği ile arkadaşan başarıya koşacağı, deniz hayatında karıştığı hiçbir zorluğun onu yıldırmayacağı muhakkaktır. Başarının yolları ona açıktır, mutluluklar...



Sevilen öğrenci arkadaşlarımızdandır. Boş vakitlerini spor yaparak, kitap okuyarak ve bazen de müzik dinleyerek geçirir. Derslerine çalışarak 4 senelik eğitimini başarıyla tamamlayan arkadaşımıza hayat boyu başarılar dileriz.



Sınıfımızın en uzun, görüneni olan bu arkadaşımız, esprileriyle korkunç soğuk bir şöreti vardır. Esprilerine kaynak bulmak onun için sorun olmamıştır. Çünkü o müthiş hafızlama yeteneği ile yılların esprilerini bizlere tekrar pişirerek sunar. Bu yeteneği okulda master aşamasına gelmiştir.

Lâkâbını çok ünlü bir sigaradan alan bu arkadaşımız aslında sigara kullanmamaktadır.

Çok çabuk parlamasına rağmen duygusallığı ve temiz kalpliliği aramızda sevilen bir kişi olmasını sağlamıştır. Derslerinden yana pek sıkıntı çekmeyen bu arkadaşımızın, özellikle ezber derslerindeki başarısı aldığı notlarla ters orantılı gitmiştir.

Sınıf basketbol takımımızın bu seneki başarısında büyük pay sahibi olan Aykan, hafta sonlarında bulunduğu semtteki mahallesinin futbol takımını da başarıyla başarıya koşturmuştur.

Süper koyu bir Galatasaray taraftarı olan bu arkadaşımıza GS'den telif gelmediğinden futbolu ara vermiş ve basketbol çalışmalarına ağırlık vermiştir.

Milli çapkınlara taş çıkartmasına rağmen boyuna göre kız bulmakta zorluk çekmektedir (Türkiye'de)

Filomuzun değerli bir Gv. Zabiti kazanacağına inanıyoruz. Bu arkadaşımıza; Allah selamet versin.



Henüz doğum yerini ve tarihini sıptayamadığımız bu arkadaşımız döneminizin en ağırbaşlı, olgun ve sert mizaçlı simalarından. Aslında gülmeyi ve güldürmeyi seven bu arkadaşımız esprileri için bol bol malzeme teşkil etmiştir. Ciddi bir tartışma ortamı Cem'siz düşünülemez. Onun sempatik tavı ve olgun görünümünü tartışmalarda etkililik kazanmasına sebeptir.

Bu arkadaşımızın en sevdiği şarkıcı "Barış Manço", en sevdiği şarkı ise "Eller Eller'dir. Sağlığına çok düşkün olan Cem, okul revirinin 1 numaralı elemanı olup, bütün sağlık hizmetlerinden 4'üne içerisinde ziyadesiyle faydalanmasını bilmiş ve "Guinness Rekordlar" kitabına girmeyi de Ankara'ya sevk olmakla başarmıştır.

Sporu çok sevdiği halde elde olmayan nedenlerle spor yapamayan bu arkadaşımız okul voleybol takımının başarılı elemanlarından. Son smiftaki hızlı yaşantısı ise yaşına hiç uymamaktadır.

Mevsimlerden "Bahar"ı ve tüm çiçekleri çok sevdiği halde bir türlü koklayamamaktadır.

Bu arkadaşımızın denizcilikcamısına katılmasıyla camiamızın yaş ortalaması birhayli artacaktır. Kendisine sağlıklı günler dileğiyle.

Genç (!) güverte zabıtlığında başarılar dileriz. Allah selamet versin.

V

Döneminizin sessiz, sakin, efendi simalarındandır. Kimseye karışmaz, kimse de ona karışmaz. Okul müfredat programını uygulayan ender simalarındandır. Tuttuğu ders notlarıyla herkes için fotokopi kaynağıdır. İri yapısına rağmen kendinden beklemeden bir narinlikle her türlü sporu yapmaktadır. Voleybol takımının başarısında büyük pay sahibidir.

Bu arkadaşımızın çok şanslı ve ballı olması nedeniyle, bir çoluk den geçse dahi orayı denize çevirebilecek şansı sahiptir. Aynı zamanda pek çok cezadan da bu şansı sayesinde yirmiştir.

Çapkınlığı ile nam salmış bu arkadaşımızın bu konuda da büyük şansını yalnız bırakmamıştır.

Kendi hiç kavgaya etmediği halde kavgaya yerinde bulunuyorsa zararı kavgaya edenlerden çok Levent görmektir. Bu konudan da çok yakınmaktadır.

Şen dullara taş çıkartmasına kahkaha atmasıyla, el şakalarına "ayt, ayt" sesini çıkarmasıyla ünlüdür.

Yatığa girmesiyle uyuması birdir. 4 senedir her sabah aynı da kıkılikle erken kalktığı görülmüştür. Bu sıralarda şoförlüğe adım atması dolayısıyla Gölcük ve Samsun'daki tüm yayaların çok dikkatli davranmalarını öğütürüz.

Ticaret filomuz çok efendi ve neşeli bir Güverte Zabiti kazanmaktadır. Bu arkadaşına: "HAYATTA BAŞARILAR"...



Döneminizin en sıcak kanlı ve görünümü bu arkadaşımız sevimliliğinden dolayı herkes tarafından sevilmektedir.

Çok çabuk sinirlenen ve ortaltığı bir anda tufana çeviren bu arkadaşımız, hemen fırtına sonrası denizin sakinliğini alır.

Çok hareketli olan ve yerinde duramayan, adeta uçan bu arkadaşımız, çok çabuk dolmuşa gelmektedir. Arkadaşları için binemeyeceği dolmuş hattı yoktur.

Geceleri cin gibi olan bu arkadaşımız, nöbetçi öğrencilerle birlikte gece nöbetlerini tutar, fakat sabah nöbetçisi tarafından bir türlü kaldırılamaz. Gündüzleri bulunduğu yerde uyumayı sanat edinmiştir.

Derslerle arası çok iyi olduğu için senede 1 sefer çalışmayı uygun görür.

Sınıfımızın futbol takımında oynayan bu arkadaşımız, sahada hızla ilerleyen ve topları da denize göndermesiyle tanınır. Okulumuzda güreşmeden madalya alan tek öğrencidir.

Çok sevdiğimiz bu arkadaşımızın filoya girer girmez kendini sevdireceğini ve iyi bir güverte zabiti olacağına inanıyoruz.



## GÜVERTE IV-B

### 158- FERRUH KUŞÇULAR

1.80 boyunda sarışın, mavi gözlü, yakışıklı, atletik yapılı arkadaşımız Kabataş Erkek Lisesi'nden Etiler Lisesi'ne oradan da Denizcilik Yüksek Okuluna postalanmıştır. Bu seyahati sırasında postacının çantasında kalmadan buralara kadar gelmiştir.

Lider olmayı çok sevdiğinden başımıza belâ kesilmek için bir seneyi feda etmekten açınmamıştır. Bu bir senenin semeresini görmüş ve 86 mezunlarının koruyucu melegi olmuştur. Okulda çok sevilen bir dönem olmamız için çok çalışmış ve başarılı olmuştur.

Arap seferi ile başladığı stajını Polonya'da papazın önünde evlilikle bitirmek üzereyken arkadaşları tarafından kurtularak gemiye hapsedilmiştir. Polonya'daki yaralı kalbi en sonunda iyileştireceğine inanıyoruz.

Okuldaki çalışkanlığım gemide de sürdürmüş ve 48 saat devamlı vardiya tutarak inanılması güç bir rekor kurmuştur. Ambar-da çok çalıştığandan ona ambar faresi lakabı takılmıştır.

Denizciliği çok seven bu arkadaşımıza sakin denizler dileriz.



### 301- ALİ AKPINAR

Hay Allah yine o! Eyvah! İşte başlıyor. "Sayın yolcular sizlere ....."

Ali bu Ali, ..... Ali. Kendisinin asıl mesleği vapur ve trenlerde işportacılık olup, bir kaza sonucu bu okula gelmiştir. Cumartesi ve pazar günleri kendisini Kadıköy-Sirkeci vapurları ile Haydarpaşa-Tuzla trenlerinde bulmak mümkündür. Ali çığırkanlığı ve tiz sesi ile gönülümüzde yer etmiş, fakat ne yazık ki bu yeteneğini okulumuza teftişe gelen heyetin gönlünü çalmakta kullanamamıştır. Atılan ve iyiniyetli olan bu arkadaşımızın en çok hoşlandığı şeylerden biri de Timur ve Erol'u kızdurmaktır ve bu konuda da oldukça başarılıdır. Kendisinin mesleğinde de aynı başarıyı sürdürmesini ve sakin denizlerde seyretmesini dileriz.

"Kesin ulan! Bit ay sonra 400 bin kazanacağız" Eyvah! Ali geldi...



### 304- TİMUR KAYA

Timur! Bu isim Bahattar'ın yanında söylendiği zaman, sevgili tontonumuzu (Bahıyî) bir kızarklık, bir ürperme alır ki hiç soramayın. Tontonu kızdıran bu ismin sahibi kim? Neden bu etkiyi yaratır? Ah ah! El kol hareketleri Timur'da, çene Timur'da, zulacılık Timur'da. Timur da Bahı'tın yanında. Ateşle barut (veya erkekle kız) hiç yanyana olur mu? (Olmaz olmaz. Olmaması lazım, eğer olursa .....)

Timur'un yaptığı el şakalarıyla sevgisini belirtmesi insani öyle bir hayattından bezdiren ki "Allah'ım ben ne günah işledim de bu adamla beni arkadaş yaptın" dedirir. İş bununla kalsa yine iyi. Bir de top oynamaya kalkarsa işte o zaman yandınız. Mac'ta ya katil ya da kanser olursunuz. Çektiği o mulheşem şutlar, attığı çalımbar(!) insanın ömrünün yarısını alır götürür. (İnanın bunları yazarken titremeye başladım, sonrası hatırlamıyorum. Krize girmiğim.) Düşünün bir kere, bu adam bir de ders çalışmaya başlarsa ne olur? Ne olacak taş çatlar, o çatlamaz. Çalışır, çalışır, ama gerçek o ki sonunda da başarır. (Hatta bir ara sınıf 1.'si bile oldu) Bu dürüst çalışkan, ama aynı zamanda da iyi niyetli arkadaşımıza bol gülmüşmeli bir yaşam dileriz.



### 307- M. KEMAL USTA

Dönemimizin en tanınan kişilerindendir. Futbolu, o gur sesiy-le söylediği "İndim havuz başına" adlı türküsü ve sınıf içinde konuştuğu zaman (özellikle Timur'u taşırken) sesi Tuzla sahillerinden bile duyulur. Okula girdiğinden beri hiç kimsenin başaramadığı bir işi başarmıştır; çay kuyruğunda sürekli birinci oluşu!

Eğer gazete veya kitap okumuyorsa mutlaka Timur, İsmail ya da Murat'la uğraşır. Sınıftaki herkesin dikkatini de bu konuya çekmeyi başarır. Ders çalıştığı pek görülmez, zayıf aldığı da. Özellikle sınıfta en çok ders çalışan iki kişinin ortasında oturmasına karşın onların bu özelliklerini kendine yansıtmamıştır.

Trabzon dağlarından gelmesine karşın kültür ve bilgi bakımından birçok İstanbul Efendisi arkadaşımızdan daha iyi bir düzeyde olan Mustafa arkadaşımız, mantıklı ve gur sesli konuşmalarıyla birçok tartışmadan galip çıkmıştır. Belki de bunun için olacak sık sık demagoji yaptığı suçlamalarıyla karşılaşmaktadır.

Cömertlik ve arkadaşlarına duyduğu aşırı sevgi ile Nobel ar-kadaşlık ödülüne aday gösterilen Mustafa, Cahit'e olan antipatisi yüzünden haksızlığa uğrayarak bu şansı yitirmiştir.

Arkadaşımızı ömür boyu başarı, sağlık ve mutluluk dilekleriyle mizle denize gönderirken, yolu aydınlık olsun deriz.





Okula ilk girdiği günlerde Ali, gayet ağır başlı, az konuşan, çok ciddi ve tek başına arka sıralarda oturan biriydi. 1.65'lik boyu ve 52 Kg'lık ağırlığı ile ilk günlerdeki o heybetli görünümü hiç birimiz unutamayız (!). Gün geçtikçe; Ali serpildi, şımarı ve bugünkü halini aldı.

Derslerinde gayet başarılı (çünkü inek) olmasına ve özellikle seyyir dersinden başarılı olmasına ve de dostu ERcan'ın da üflemesine rağmen Süha Hoca'nın 3. sınıf yaz kontenjanına alınarak arkadaşlarımızı hayretler içinde bıraktı. Kadın ruhunu çok iyi tanıyan Narci; okuduğu kitaplarla bu dalda uzmanlaşmıştır. Çeşitli rivayetlere göre; çok mektup yazmasının ve almasının asıl nedeni buymuş. Hatta bazıları bu mektuplaşmalardan birinin kurbanı, olduğunu söylemekte. Şimdi de yaşları 5-10 arası olan küçük kızların ruhunu incelemektedir. Bu nedenle Ali'nin cebinde her zaman şeker ve çikolata bulmak mümkündür.

Son zamanlarda İngilizce dersinde büyük bir aşama kaydederek "I don't know anything about it" cümlesini öğrenmiştir. Arkadaşımıza, okulda göstermiş olduğu başarının hayattı boyunca devamını dilerken; sakin denizler temenni ediyoruz.

Şimdi huzurlarımızda, Cahit Durcan...

İlk sınıftan itibaren entellektüel yapısı ve her konudaki —özellikle müzik— girişken hareketleriyle bütün dikkatleri üzerine çekmiştir. Herkesin doğal şeylerden hoşlandığını, olağanüstü şeylerden korktuğunu ve tepki gösterdiğini bilmeyen arkadaşlarımızın karşısına birçok problem çıkarmıştır. Fakat o her zaman doğru kabul ettiği yolda yürümüştür.

Derslerden vebadan kaçan gibi kaçan arkadaşımızın en büyük hobisi turistlerle her tür konuda konuşmaktır. Özellikle sarışın güzel turistlerle... Bu faaliyetleriyle Sultanahmet yıllığına da geçmeyi başarmıştır.

Aşırı dağınık ve biraz da pasaklı olan; hiç para tutamayan ve (benimsemediği kurallara) uyum sağlayamayan arkadaşımız, bu eksikliklerini gidermek için sık sık hafta sonları okulda kalmıştır.

Nerede bir eğlence, pasta, börek; orada Cahit. "Get Back" unutulmaz şarkıları arasındadır. Müzikte son derece kabiliyetli olan ve bunu her fırsatta belli eden arkadaşımız, meslek hayatında da böyle fırsatlarla karşılaşmasını dileriz. Müzik dünyasında bir yer edineceğine inanıyoruz.

Kendişine istediği tarzda bir yaşantı kurmasını ve sakin denizlerde seyretmesini dileriz.



Okula ilk girdiği günlerde Ali, gayet ağır başlı, az konuşan, çok ciddi ve tek başına arka sıralarda oturan biriydi. 1.65'lik boyu ve 52 Kg'lık ağırlığı ile ilk günlerdeki o heybetli görünümü hiç birimiz unutamayız (!). Gün geçtikçe; Ali serpildi, şımarı ve bugünkü halini aldı.

Derslerinde gayet başarılı (çünkü inek) olmasına ve özellikle seyyir dersinden başarılı olmasına ve de dostu ERcan'ın da üflemesine rağmen Süha Hoca'nın 3. sınıf yaz kontenjanına alınarak arkadaşlarımızı hayretler içinde bıraktı. Kadın ruhunu çok iyi tanıyan Narci; okuduğu kitaplarla bu dalda uzmanlaşmıştır. Çeşitli rivayetlere göre; çok mektup yazmasının ve almasının asıl nedeni buymuş. Hatta bazıları bu mektuplaşmalardan birinin kurbanı, olduğunu söylemekte. Şimdi de yaşları 5-10 arası olan küçük kızların ruhunu incelemektedir. Bu nedenle Ali'nin cebinde her zaman şeker ve çikolata bulmak mümkündür.

Son zamanlarda İngilizce dersinde büyük bir aşama kaydederek "I don't know anything about it" cümlesini öğrenmiştir. Arkadaşımıza, okulda göstermiş olduğu başarının hayattı boyunca devamını dilerken; sakin denizler temenni ediyoruz.

### 313— RECEP EROL ARDAMAR

İşte, masumlugun, bakireliğini ve terbiyesini yatılı okulla kaybetmiş biri; Erol.

Genç yaşta menisküs olmuş ve 8 günlük futbol yaşantısını noktalamıştır.

Üzütüsünden pipoya başlayan arkadaşımız daha sonra bunu ikizlere karşı silâh olarak kullanmaya çalıştıysa da dekor olmaktan kurtulamamıştır.

Amerikan tipi, koyu Cimbom taraftarlığı ile bir ekol olan Recep, gelecekteki Dz. Nakliyat gemilerinde kendisi için otlaklar geliştirme projesi üzerinde çalışmaktadır.

Çok çalışkan ve zeki olmasına rağmen Paris'ten sonra Moda'ya yaptığı Zampik I çıkarmasında karşı cinsine adını soyadını söylerken kalp krizi geçirmiştir.

En büyük hayali bir adaya Bakırköylü güzelle hapsedilmek olan bu arkadaşımıza gelecekteki hayatında bu günkü gibi başarı dolu, neşeli, sevecen, esprituvel ve sağlıklı günler dileriz.

Üzüme Erol sen dönem 1. İlayıktın.

### 319— BAHTIYAR DUR

Herkes bu sevimli zattı hatırlar. Hele hele mart ayı gelince. Bu sevimli arkadaşımız bizim Bahtiyar'dır. İmtihan haftaları büyük bir otlama seferberliğine girer. İlk 2 senenin başında ilk cezayı aldığı için fazla ..... olan arkadaşımız bu son sene aşırı miktarda azgınlık ilacı almış ve on isabette de kelleşmiştir. 4 sene çok az buluşmaya gelen, genellikle hafta sonlarını evinde geçirmeyi ve cum kenarında gelen gidene izlemeyi tercih eder. İkinci sınıf sırasında Zonguldak'ta kızarışını hatırlarsınız. O kalın enseyle bir godomani andırır. Zaten kendisi de mezun olduktan sonra basamakları hızla çıkıp iki ay içinde armatör olma planları yapan bu arkadaş ortakları olduğu gemiye el koyulması konucu kafasındaki birkaç teli de yolumuştur.

Pril pril bir kalbe sahip olan bu arkadaş mutluluk ve fırtınasız denizler dileğiyle.





Vahşi tabiatın kucagında gözlerini açan Levent, annesinin sözlerini dinlemeyerek kendisini bekleyen tehlikelerden habersiz toplulu konutundan dışarı çıkmış ve bir daha da girememiştir. Medeni bir toplum içinde ne yapacağını şaşırarak Levent, yolunu sapıtması ve üniversite imtihanına girmek gibi çok büyük bir suç işlediğinden Tuzla - DYO'ya düşmüş ve çok sevdiği ailesinden ayrılmıştır. Artık onları, iyi hali durumunda amirlerinin verdiği hafta sonu izinleriyle görebilmektedir.

Levent'in, bir medeniyet aracı olan arabalara karşı sempatisi olmasına karşın bunu kullanmaya kalkması ve yoldan arkadaşlaşarak kardaşı kalp krizi sonucu kaybetmekteyiz.

Çok iyi araba kullanmasına rağmen arabaya binişinden 5 dakika (5 dakika yeterli) sonra babasına telefon edip arabasının bozulduğunu söylemek zorunda kalışı Levent'in en kızdığı şeydir.

Bütün bunların dışında temiz bir kalbe sahip ve arkadaş canlısı olan bu arkadaşları arayanlar Bakırköy sahil yolunda demir atmış etrafı keserken bulabılırlar. Levent'e tüm hayatı boyunca sakin denizler dileğiyle...



- Kızlarla aran nasıl?  
- Ooo... Çok iyi, çok çok iyi, her zamanki gibi. Gene köfte ismarladık-bee...

Bir elinde tırnak makası, bir elinde hukuk kitabı ile sınavlara hazırlanan Tansel, buna rağmen 4 yıl boyunca hukuk hocalarının terörü alamı olmuştur. İlk kez 5 yaşındayken aşkı tadan Tansel, gerekli hazırladığı olmadı için tattığı duygunun ne olduğunu anlamamıştır.

4. sınıf stajında elinde olmadan yaptığı esprilerden gemi süvarisi gülmekten katılarak ölmüştür.

Zeki olmasına rağmen bunu kabul etmeyen, hatta beyninin olmadığını, bir fırtına sırasında kulagından fırlayarak denize düştüğünü anlatmaktadır. Bir idealist olan Tansel, gemisini bir günde Konya Ovası'na taşıyarak yeni bir çağ açmak istemişse de çok sevdiği ağabeyi Bülent Köse son anda buna engel olmuştur. Emine Hanım'ın Tansel'e olan hayranlığı yüzünden yıllarca kadar okulda kalmış, yanlışlıkla demirbaş listesine geçirilmiştir. Okul tarihi boyunca Bilge'ye karşı olan hayranlığını her fırsatta dile getirip Finlandiya'daki kızı bile feda etmekten çekinmemiştir.

Geleceğin kaliteli süvarisi Tansel için sakin denizler, verimli limanlar diliyoruz.

- Roger, Roger!

- Roger değil Tansel Orel...



Vahşi tabiatın kucagında gözlerini açan Levent, annesinin sözlerini dinlemeyerek kendisini bekleyen tehlikelerden habersiz toplulu konutundan dışarı çıkmış ve bir daha da girememiştir. Medeni bir toplum içinde ne yapacağını şaşırarak Levent, yolunu sapıtması ve üniversite imtihanına girmek gibi çok büyük bir suç işlediğinden Tuzla - DYO'ya düşmüş ve çok sevdiği ailesinden ayrılmıştır. Artık onları, iyi hali durumunda amirlerinin verdiği hafta sonu izinleriyle görebilmektedir.

Levent'in, bir medeniyet aracı olan arabalara karşı sempatisi olmasına karşın bunu kullanmaya kalkması ve yoldan arkadaşlaşarak kardaşı kalp krizi sonucu kaybetmekteyiz.

Çok iyi araba kullanmasına rağmen arabaya binişinden 5 dakika (5 dakika yeterli) sonra babasına telefon edip arabasının bozulduğunu söylemek zorunda kalışı Levent'in en kızdığı şeydir.

Bütün bunların dışında temiz bir kalbe sahip ve arkadaş canlısı olan bu arkadaşları arayanlar Bakırköy sahil yolunda demir atmış etrafı keserken bulabılırlar. Levent'e tüm hayatı boyunca sakin denizler dileğiyle...

İstanbul'dan havalandıktan sonra DYO üzerinden geçerken açılan uçaksavar ateşi ile sağ kanatın yaranması sonucu mecburi iniş yapmış, bu inişle birlikte 4 yıllık esir hayatı da başlamıştır. Şu anda 1986 Temmuz ayında taraflar arasında yapılan bir anlaşma ile hürriyete kavuşacağı günlerin hesabını yapmaktadır.

Beyaz saçların dökülmediğine dair bir tez ortaya atmış, sırf bu yüzden hafta sonları badana yapıyorum ayaklarıyla saçlarını yağlı boya ile boyaması yine de sonuç vermemiştir. Bu yüzden meydana gelen kaprislerini Bahtiyar ve Bahadır üzerinde gidermeye çalışmıştır. Bunun sonucu Bahadır'ın savunma psikozları hemen harekete geçer ve Neco'yu avutma ayaklarına yatar. Örneğin:

Aslında bu konuda üzülmeneye gerek yok. Hem sonra memleket-te lakâbın "Kel Hasanoglu" değil mi? Hadi hadi itiraz etme. Yaz kış göçtüğün halde İngilizceyi bile öğrenemedin. Ama bana gelersen birkaç derste öğretirim. Gerçi İngilizceyi öğrenmeden Türkçeyi öğrenmen gerekir. (Ben bundan da ümitsizim.) Bu yüzden randevularına 1 saat geç gitmen hiç önemli değil, biz beklemesini severiz. Bol riizgârit günler dileğiyle...



Dostumuz Ercan'ı okulda sevmeyen kişi yoktur. 1. sınıfın başından itibaren her mecliste kendine özgü hareketleri (ve bazı mevcut tıklar) ile sohbet konusu olmuştur.

Ercan denince akla hemen futbol ve Beşiktaş gelir. Koyu bir taraftarı olan Ercan'a Beşiktaş'ın deplasman maçları dahi az gelir. Siyah-Beyazlı taraftarların övünç kaynağı olan arkadaşımız her haftasonu ateşli futbol tartışmaları yapmakta ve bize neşeli anlar yaratmaktadır. Yülgün renksiz olmasının bir nedeni de belki Ercan'ın siyah beyaz sevgisi yüzündendir.

Bu renk aşkı yüzünden de denizci olduğu rivayet edilmiştir. (Siyah beyaz üniforma için)

Okulun sportif öğrencileri içinde olan arkadaşımız kuvvetli nefesini gereğinde takımı için kullanarak, mucizeler yaratmaktadır. İlerde iyi bir kaptan, aranacak bir dost olmasını dilediğimiz Ercan'a hayatının beyazlıklarla dolu olmasını, kara günlerinin hiç olmamasını dileriz.





Güzel İzmirimizin incisi Karşıyaka'dan okulumuza katılmıştır. Okulumuzun kara bahatlı bekalarından biridir. Hafta sonları ne yapacağını bilmeyen bekar öğrencilerle birlikte geçirdi onları da kaderine ortak eder.

Denizcilik tutkusu yelkene merak sarması ile daha da perçinleşen arkadaşımız, sonunda yelken takımının as elemanlarından birisi olmayı başarmıştır.

Memlekete gitmek için her fırsatta izin ister. Sonu hüsrarla bit-tiği için firardan cezalarını DYO mapushanesinde doldurur.

Okulumuzun müstesna öğrencilerinden biridir. Özellikle kagıt oyunlarında şansı ile rakipleri sinir etmesiyle tanınır. Kumardaki şansı şimdiye kadar aşkta görülmemiştir. Ama temennimiz meslek hayatında başarısı yanında aşktaki başarısıdır.

Fiziki özelliği nedeniyle çok elastiktir. Her spor dalına kolaylıkla uyum sağlamıştır. Yağlarını eritmesi için yaptığı çabuşmalar ters etki göstermiş oldukça kilo almıştır. Özellikle açık demiz stajı onun için tam bir perhiz ortamı oluşturmıştır.

En büyük zaafı mutlaka bir aile hayatını benimsemesidir. Bu da denizci için bir tezat oluşturmaktadır. Ailesinin etkisiyle kısa zamanda çoluk çocuğa kavuşması için bile değildir.

En yakın arkadaşları olarak tüm istemlerinin gerçekleştiği bir ortamda mesleğini icra edebilme şansına kavuşmasıdır.



Şu kaslar nasıl ama? Ya kanatlar! Top öyle oynanmaz, gel de göstereyim. Aa... İşte onu en iyi ben yaparım!

Bunlar da ne demeyin sıkın. Bizim kompi. Hani var ya kendine "CANGO" denmesini isteyen bay adale.

Masumların, güçsüzlerin yanında; gaddarların, zorbalarm ve Pembenin her zaman karşısında, Gerçek bir halk kahramanı. Zaten genç yaşta iken Teksas'ta Çelik Blek'le İngilizlere karşı savaşımız daha sonra Kinerya'ya göç ederek Canon'la mutlu bir hayat sürmüştür.

Şaka bir yana sınıfımızın en harblerinden olan kardeşimiz, temiz kalpliliği, ağır başlılığı, biraz da bilek gücüyle hepimizin kalbini kazanmıştır.



Uys anamlar, susum lam köpek beyler.

Yukarıdan da anlaşılacağı gibi Gırgır'ın dünyaca meşhur mühteşem kahramanı Muhlis Bey'in hayranı olan bu zati muhterem güzün dünyaya açtığı sırada denizi görmüş olmasına rağmen diğer arkadaşlar gibi o da birastantı sonucu kendini bu mekânda görmüştür.

Ona kalırsa Türkiye'nin ve dünyanın en güzel yeri Ereğli'dir. 3 ay 15 günlük iken fotoğrafçılıkla tanışmış, bu mesleğini DYO'da öğrenciler üzerinde geliştirmiş ve fotoğrafçılık kolunu eline almış oldu. Muhabbeti tatlı her iki tarafında bir daha çok kızdığı zaman Çiğir kelimesini hiç eksik etmeyen çevresi tarafından sevilen ve kendini de çevreye sevdiren, meraklılığı birgün başına dert açacağı daima söylenen fakat bu davranışından vazgeçmemekte direnen bir arkadaşımızdır.

Birgün bu satırları okuduğunda "Ben neymişim be abi" lafını söyleyeceğini ümit eder, iş hayatında okuldaki başarısı gibi başarılı, sosyal hayatında arkadaşları arasındaki muhabbeti kadar muhabbetli günler ve mutluluklar dileriz.



Biraz heyecan, biraz yüksek frekanslı ses, pepbe bir renk, iste bizim Fatih. Nam-ı diğer Pempe Panter. Durun henüz bitmedi. Her şeyi bildiğini zanneden (ve bizim snavlarda yanmamızı sağlayan) bir kafa ve Bahadır ile Sadettin'den yükselen bir yakuma. "Allahım ne günah ettik de bu adamı tanıdık" Ama bütün bu yakarışlara rağmen altın gibi bir kalp, iyiniyet güler yüz gibi özellikler Fatih'e aittir. Sevgili Fatih, öğrencilik hayatımız şu son günlerimizde bana kız tavlama sanatının inceliklerini öğretmediğin için sana kurgunum. Bundan sonra sana İstanbul piyasasında rakibim. Bunu bil.

Hayatın kızlarla beraber geçsin.





Ona dışardan bakan bir kimse onu ağır başlı, uysal bir kişi sanır. Biz kendisini iyi tanıdığımızdan diğer özelliklerinin de bilinmesini istedik. Özelliklerini şöyle sıralayalım: Tavlaya meraklı olan arkadaşımızın tavlada oynarken attığı zarlar önemli değildir, hangi zarı oynamak istiyorsa onu oynar. Her imtihan dönemi sonunda ağlamaya başlar ve arkadaşlarına "Bu arada B sınıfında olmasınlar ve zamen tüm arkadaşlarımızın C sınıfından olması ilginçtir" sızlanır ve zayıf alacağına dair iddiaya girer. Tabii sonuçta iyi alır ve kaybettığı zaman çamur yatar ve değişik çözümler önerileri getirir. Onun bu ağlamalarına 3 sene tahammül eden bazı arkadaşları sonunda dayanamayıp elbiseleriyle kendilerini denize atmıştır. Sporla pek ilgilenmediği söylenemez ama beden dersini hiç kaçırmaz ve genellikle terlemeden salona terkeder.

4 sene boyunca ders çalıştığı görülmemiştir. Samimi arkadaşları Sedat ve Gökhan ders çalışırken başlarına dikilir ve sonuçta onlardan iyi not almaya da Ahmet'in ilginç özelliklerinden biridir.

Herkes tarafından sevilen bu arkadaşımızın ağır başlılığı, mantıklılığı herkes tarafından saygı görmesine neden olur. Kendisine tüm hayatı boyunca başarılar dileriz.

## 346 - MEHMET ÖZDEMİR

Bu yıllık çıkmayacak herhalde? İzin istemeye gitssek, yok ya! Binbaşı bize izin vermez, gibi karamsarlığı yüzünden bizi de bunalmalara sürüklemiştir. Yazılılardan çıktıktan sonra her zaman olduğu gibi yüzünden düşen bin parçadır, nasıl geçtiğini sormamıza gerek yoktur, ona göre hepsini yaptığı halde yine zayıf olacaktır.

- Mehmet yazıldıktan kaç aldım\*

-60 aldım.

Batarya küsüratı sevmediği için hep notlarını tam sayıya tamamlar ve bize saçlarımızı yoldurur sırf bu yüzden birkaç arkadaş kel kalmıştır. 60 aldım diyorsa aslında 68-69'dur.

Fotoğrafçılıkta kendi çapında uğraşan bu arkadaş sayın Adnan hocadan o kadar ekonomisi derisi almasına rağmen yine bu işte her zaman zarar etmekten kurtulamaz.

Mehmet arkadaşımızın ders dinleme stiline bir türlü keşfedememiştir. Batarya her derse eli çenesinde uyurken bir yandan da ders dinlemektedir. Her türlü pozisyonda uyuduğu zannedilmektedir. Aynı zamanda iştahı biraz açık olan arkadaşımızın yemegine ve uykusuna dokunsa da arkadaş sevgisinin ağır basmasından dolayı hisminden anca kurtuluruz.

Biz arkadaşları tarafından az buçuk (yani çok) sevilen bu tipe hayat boyu sakin ve engin denizler dileğiyle.



Sevilen öğrenci arkadaşlarımızdır. Boş vakitlerini spor yaparak, kitap okuyarak ve bazen de müzik dinleyerek geçirir. Derslerine çalışarak 4 senelik eğitimini başarıyla tamamlayan arkadaşımıza hayat boyu başarılar dileriz.

## 352 - MUSTAFA İSET

Sınıfımızın kendi halinde simalarından biri olan Mustafa, suyu bardakda görmüş, nereden aklıma estiyse Ankara Devlet Müh. 'den ayrılarak solugu Denizcilik Yüksek Okulu'nda almıştır. Bununla kalmayıp peşinden Salih ve kardeşini de Denizcilige transfer ederek büyük bir iyilik yapmıştır. Beraber olduğumuz dört yıl boyunca olgun görünüşü ve olaylara sükunetle yaklaşımı ile dikkati çekmiştir.

Arkadaşımız açık deniz stajında Arap hattına gittiği için eğlence yönünden umduğunu bulamamış, staj dönüşü kontinam ve Amerika hattına gidenlerin maceralarını dinlediğinde krizlere girmiştir. Arada bir bize söylediği sanat müziği nağmeleri ilerde yıllara bakışımızda anılarımızda tazelenen.

Arkadaşımıza sakin denizler dileğiyle özel yaşamında da mutluluklar dileriz.





"Büyük bir torpilim var, ne olur bana izin"  
"Bak izin vermezseniz yelkenleri tamir etmem, ona göre."  
Ve izin alınmıştır. Biraz ağlama, biraz şantaj, izin cepte. Ya bu Sadettin, şu işi bize de öğret. Şimdi de ben o Amerikalıyla evleneceğim diye tutturdu. Vazgeç bu sevdadan. Valla Doğan amcam bunu bir duysa seni utalar. Anam biz sana Ankaralıdan kız alacağız. İnan ki seni evlendireceğiz. Unut onu. İnanamın değil mi. Ulan senin için uğraşır mıyız be? Delirmedik daha. Geçen sefer de futbol oynayacağım diye tutturmuşsun. Zor vazgeçirmiştik. Ya o ehliyet sınavında yaptığın havalara? Her şey yeni tamir edildi be. Ya yelken kolunda yaptıkların? Senden çektiğimiz nedir bizim Sadettin? Senin iyi yönlerini söylememize gerek yok. Arkadaşlarımızın söylediklerinin yarısı tutsa, dünyanın en mutlu insanı olursun. Bunu bil.

Bundan sonra da şimdiki gibi daima mutlu ol. Sana bol topripli günler.



Sınıfımızın "en kısa boylusu" olan Kaan; 1982 yılının Eylül ayında yaptığı bir hata sonucu Dz.Y.O.'ya girmiş ve bir daha çıkmamıştır.

İnsanlara karşı çok saygılı olan arkadaşımızın bir özelliği de hayvanlara gösterdiği sevgi ve sabırdır. Özellikle sabır kavramında rekor kıran Kaan Dz. Y.O. eğitim sürecinde "C sınıfı ayılarla" meşgul olmuş ve onları topluma kazandırmaya çalışmıştır. Bu yüzden de Brigitte Bardot tarafından bize açıklanmadığı bir şekilde ödüllendirilmiştir.

Kendi isteğiyle Gölçük Hastanesi'nde stajı kabul edip daha sonra anılarını "Karamürsel ve Ben" adlı kitapta toplamıştır.

Hollanda'da yaptığı basketbol maçlarını açık farkla kazanıp, 6 kez İstiklal Marşımızı çaldırmıştır.

Duyduğu aşırı sevgiden dolayı hocalarına karşı yüzü hiç gülmeyen Kaan; "İneklerimiz" listesine girmeyi başarmıştır.

Temiz kalbi, kibar davranışları ile Türk deniz ticaret filosunun gelecekteki yöneticisine bundan sonraki hayattında da başarılar dileriz.

Sınıfta bir karışıklık, bir yavgara, bir bağırma, aradan Bilge'nin sesi, "Hadi oradan ikile". Ortalık durgunlaşır gibi olurken ne olduğunu anlamadan bir gürlütü daha, yine Bilge, Yarabbbim, ne çene! Susamaz, imkân yok. Birini diline dolamamın. Bunun gün devam eder. Ta ki adam kanser olup ölene veya kendini asana kadar. Ne yapalım, Allah vergisi, zaten rivayete göre daha doğduğu anda konuşmaya başlamış ve hemşireye laf atmış, gel de sustur.

Saçını biryantinleyerek hayalindeki erkek tipini canlandırmaya çalışması, beynini orten derinin üzerindeki kalların oksijen yetmezliğinden intihara teşebbüs etmesine neden olmuş, bunun sonucu olarak bu amacından vazgeçmek zorunda kalmıştır. Yine de bunun önüne geçemeyen bu muhterem kellik açısından büyük umutlar vaat etmektedir. Her yönüyle safi karakter olmasına rağmen, okuduğu bir fotomandan etkilenmesi sonucu sağa sola klark çekerek karşı cinsi peşinden kosturma projeleriyle uğraşmaktadır.

Atları ve kurbagaları hiç sevmeyen arkadaşımız, okulumuzun en iyi futbolcusudur. Maçlarda attığı gollerle bizi mest eden bu zut, gündük hayatında da golumuza taht kurmasını bilmiştir.

Sana hayat boyu sağlık, mutluluk ve güzel çalışmalar dileriz. Emi!...



Eh! Yerköy gibi dört tarafı denizlerle çevrili ve tren yolunun geçtiği bir ülkeden denize çıkamaz da nereden çıkar? İşte kahrmanımız olan Kadir de yıllar önce burada doğmuş ve doğar doğmaz su istediği için de ailesi bunun denize olacağını anlamıştır. Fakat ailesi Kadir'in ilkokulu zorla bitirmesinden elem duymuş, bunu gören Kadir ise D.Y.O.'ya girmiştir.

Abdül, doğar doğmaz ailesi beşğinde bir kertik açmış ve ileri de kız bulup evlenemez diye hayatını garantiye almıştır.

Okulda nasılsa geçeceğiz düşüncesiyle birincilik şansı olan Salihi'i kandırılmış ve sınıflarını zar zor geçeri biri haline getirmiştir. Abdül'ün yabancılara kızlarla pek ilişkisi yoktur, çünkü o, hiç konuşmaz da!

Kadir'in bir özelliği de çok yakışıklı olmasıdır; bu nedenle bazıları aynanın karşısında saatlerce durur ve "Allah kabretsin ben niye bu kadar yakışıklıyım?" der. Yüreği yufka olduğu için de diğer çirkintilerin halini düşünür ve üzülür.

Bütün bunlara rağmen Kadir iyi bir çay koşturucusudur. Bir yandan beri unuttuğu koşturmayı bir gün arkasına düşen bir Recep'ten kurtulmaya çalışırken hatırladı ve koşturcu oldu.

Arkadaşımızın, hayatı boyunca başarılı ve mutlu olmasını, en-gün denizlerde seyir yapmasını dileriz.



### 367 - ALPER BAHADIR GÜREK



Neslinin son temsilcisi olan Bahadır DYO kültür parkında koruma altına alınıp, türünün devam etmesi sağlanmıştır. Mevsimlerden sonbaharı sevmediğini; (Bu mevsimde ağaçların yapraklarının döndüğünü ve ağaçlarla kendini kader kurbani olarak gördüğünü) sık sık belirten bu arkadaş, arkadaşlarının bir parmak üstünden başlayan güler saçları ve cebinden eksik etmediği meşhur tarayıyla kızların gönlünde bir taht (tabii neslinin son türü olduğundan ve toplum içine kabulmesi için doktorun iyi davranmı dediği için) kurmuştur. İş gücü karşı cins olan bu arkadaş ara sıra Erol gibi depresyonda olan diğer arkadaşlarının da karşı cinsle olan ilişkilerini organize eder.

"Kuşadası'nda gemiye girişim ve çıkışım, patlıcan gibi kızarışım biz arkadaşlarımız her zaman hatırlanacak olaydır. (Gizli: açıklanmaz) Bu fani zevklerinin yanında en büyük hobilerinden biri de Murat'ı kızdırmak ve onu deli etmektir. Murat'ın sırf bu yüzden tuvalete aldığı rivayet edilmektedir.

Fenerbahçeli olduğundan dolayı az buçuk (çok) bizler tarafından sevilen Bahadır'a engin ve sakin denizler dileyile..



### 373 - İSMAİL KARAKUR

Ben yine aşığım be abi.  
Üj-bej dakka susun te be...  
Bugün 23 Nisan be yav..

Hafta sonlarının 24 saatini 24 değişik kıza ayıran arkadaşımız.  
Hafta sonları ile pazar gecelerinin jönləri arasındadır.

Hain kesişmeler ve kız tavlama sanatı kitabı piyasaya çıkmıştır. (Okuyucuların verilmiş sadakaları olsa gerek.) Bu sanatı Amerika'da da kullanmaya kalkan İsmail, uğradığı hayal kırıklığının öcünü Türkiye'ye geldiğinde İngilizce kitaplarından almıştır.

Üj-bej lakâbı ile tanınan arkadaşımızı en sevdiği yemek olan "geğeg"le de hatırlamak mümkün.

İsmail'e hayatta başarmın yanında sevgili ENEZ'ine bir liman ve o limana çalışan bir geminin kaptanlığını dilerken, okulda geçen dört yıl boyunca saf ve temiz kalbiyle dostları arasında geçerli bir yer kuran arkadaşımıza..

Ergin denizles adına HOJGELDİN diyoruz.

### 370 - RAMAZAN KAPLAN

Sınıfımızın koyu renkli simalarından olan bu arkadaşımız yıllar önce Toros'ların zirvesinden kalkarak İstanbul'a gelmiş ve 4 sene gibi kısa sürede İstanbul'a uyum sağlayarak okulumuza girmiştir. Arkadaşımız, özellikle kız ayarlamada uzmandır. 2 sene kızla konuşmayı başarmış, 1 sene sonra aşk ilan etmiş ve son sınıfta iken evleneceğim diye tutturmaya başlamıştır. Ancak tahminlerimize göre bu iş bir 10 sene sonra gerçekleşecektir.

Ayrıca arkadaşımız, sınıfın gizli inek örgütü lideridir. Sessiz ve derinden git parolası ile çaktırmadan kredileri toplaması ve Erol ile Timur'a sabotaj yaparak Murat'ın zafer kazanmasını sağlamıştır.

Arkadaşımız, 4 sınıfta atığa geçerek kız ayarlama konusunda Oğuz'u geçmek için Güzel Sanatlar Akademisi'ne bir komando harekâtı düzenlemiş, ancak çatışmalar halen sürdüğünden sağlıklı bir sonuç alamamıştır.

Temiz kalbi ve kişiliği ile sevgimizi kazanan bu arkadaşımıza ömür boyu mutluluklar ve sağlıklı seyirler dileriz.



### 381 - MURAT YENİLMEZ

İşte karşınızda gerçek bir 20. yy. savaşçısı. F-16'ların F-20'lerin vazeçilemez elemanı.

Öldürmek için yaratılmış bir makine. Hafif silahlarda uzman. Yakın dövüšte, özellikle boksta. Tansel'e karşı gerçek bir şampiyon. Çorlu Körfezi'nin canavarı. Karıştırmayın bu Rambo değil.

Adı: Murat.

Kod No'su: 381

Kullandığı silahlar: Sapan, su tabancası, mandal, kaşık, çatal, trnak makası.

Okul yaşantısında her an birilerine bir savaş hikâyesi anlatan. Polonya'daki gerilla faaliyetlerinde üstün bir performans gösterip, düşmanını bir derecede 6 kere bıçaklayarak destan olmuş, yigirdimiz Polonya fahri hemşerilik ünvanını kapmış, bu yüzden de "karnat" genişliği 50 cm. büyümüştür.

Timur ve Erol'la yapmış olduğu 4 yıllar savaşında, 3. yılın sonunda zafere ulaşarak "ineklerimiz" listesine geçmiştir.

Renkli kişiliği, çok temiz kalbiyle hatırlarımızdan çıkmayacak olan arkadaşımıza başarılı ve mutlu bir gelecek dileriz.





20. yüzyılın büyük komedyenlerinden olan Salih Şimşek, Türkiye'nin en ücra köşelerinden biri olan Posof'ta doğdu. Bu nedenle esprilerinin biraz yabancılar vardır. Ders hocalarımızla gayet iyi geçinen bu arkadaşımız kuvvetli dili sayesinde aşılması imkânsız görünen engelleri aştı. Bu arada elektronik koluna üye olarak bütün gizli yeteneklerini ortaya çıkararak yaptığı önemli devrelerle okulumuzun elektronik çağına ulaşmasına ön ayak oldu. Ayrıca bu okulla girmeden önce inşaat fakültesi I. sınıftan ayrılan arkadaşımıza neden ayrıldığını sordüğümüzde, bir inşaat mühendisi için gereken bilgiyi aldığını belirtti. Üç meslek dalında (elektronik \*\*\* inşaat, Gü.Zabitliği) uzmandır. Ayrıca müthiş bir Cüneyt Arkın hayranı olan Salih, United Artiste üye olarak, Cüneyt Arkın'ın Tuzla şubesini açmıştır. En sakin denizlerin onun olmasını dileyerek, "Allah selamet versin" diyoruz.



Sanki kibarlık ve ince konuşma sanatı Allah vergisi. Ağzından hugüne kadar değil kufur, arkadaşlarını rencide edici tek bir kelime dahi duyulmamıştır. Mazallah.

Parlak zekası ve güvencesiyle girdiği tüm tartışmaları açık farkla kazanmasına rağmen Bilge'yi hiç bir zaman kendine rakip seçmez. Ders çalışmaktan nefret eder sadece bu iş için Bahadır ile beraber Ağustos ve Eylül ayını seçerler.

15 Mart 1985 tarihinde insanlık için yapmış olduğu fedakârlıktan dolayı (Erol izin verdiği için yazılmadı) altın muz ödülünü kazanmıştır. Boyunun 1.90 olduğunu iddia edip yaptığının futbol olduğunu ve Santillana'nın hayatlığını kazandığını söylemesine rağmen fazla inandırıcı bulunmamıştır.

Fakat 4 yıl boyunca onun tipik esprileri ile güler ve bazı kuşları kışkırdırıcı ses tonuyla insanlara yardımcı her zaman borç bilmiş ve en kötü anlarda bile bizleri güldürerek mutlu etmeyi başarmıştır.

Hamdi gelecek hayattında da her zaman en az bizim yanımızdaki kadar neşeli, mutlu ol. Ve her zaman gül. Çünkü gülmeyi en çok hak eden sensin. Okyanuslardan sonraki verimli Ummanlar senin olsun.

Not: Dili boyundan uzundur.



20. yüzyılın büyük komedyenlerinden olan Salih Şimşek, Türkiye'nin en ücra köşelerinden biri olan Posof'ta doğdu. Bu nedenle esprilerinin biraz yabancılar vardır. Ders hocalarımızla gayet iyi geçinen bu arkadaşımız kuvvetli dili sayesinde aşılması imkânsız görünen engelleri aştı. Bu arada elektronik koluna üye olarak bütün gizli yeteneklerini ortaya çıkararak yaptığı önemli devrelerle okulumuzun elektronik çağına ulaşmasına ön ayak oldu. Ayrıca bu okulla girmeden önce inşaat fakültesi I. sınıftan ayrılan arkadaşımıza neden ayrıldığını sordüğümüzde, bir inşaat mühendisi için gereken bilgiyi aldığını belirtti. Üç meslek dalında (elektronik \*\*\* inşaat, Gü.Zabitliği) uzmandır. Ayrıca müthiş bir Cüneyt Arkın hayranı olan Salih, United Artiste üye olarak, Cüneyt Arkın'ın Tuzla şubesini açmıştır. En sakin denizlerin onun olmasını dileyerek, "Allah selamet versin" diyoruz.

Ahmet ve basket, Ahmet ve ders çalışmak, Ahmet ve defter tutmak. Bunların birleşimi Ahmet Doyuranlıoğlu. Aslında bu çocuk bunlara ayırdığı zamanı başka şeylere ayırsa eminim ki çok daha fazla başarı olabilir. Sakın yanlış anlaşılmasın, aslında kardeşimiz bunları yeterli bir şekilde başarmaktadır, ama biz onu kızdırmaktan âdeta zevk alırız. Ne yapalım. Bu da onun en büyük şansı. Hele hele bir de araba kullanmaya başlamadı mı. "Allahım sen bizi koru." Gerçekten de korunmaya sadece bizim değil tüm insanlığın ihtiyacı var. Ah!

İşte gene o. Herkes kaçsın. Ağaçlara çıkın, saklanın. Oh çok şükür. İşte ileride basket potasının üstünde durmuş! Bu sefer de yurttuk. Şimdi gidelim de Ahmet'i oradan indirelim. Ahmet seni seviz. Senin de bizi sevdiğinden eminim. Ama ne olursun artık araba kullanma. Böylece sen de biz de daha mutlu oluruz.

Sana bol arabalı günler.



1964 yılında karlı bir ağustos ayında Anadolu'nun şirin bir kenti olan Kayseri'de doğmuştur. İstanbul'da gerekli olan okulları bitirdikten sonra İktisat Fakültesine girmiş ancak çok çabı sıradığından olacak çareyi sevgili okulumuza kapığı atmakta bulmuştur.

Dz Y. Okulunun kararlık kişileri ile ilişkilerini geliştirerek yeraltı dünyasının sabık tipleri arasındaki popülaritesini korumuştur. Ele geçirdiğimiz bazı gizli belgelerle Massad ve CIA'ye karşı sempati beslediğini fakat askeri öğrenci olduğu için kabul edilmediği belirtilmiştir.

Oğuz, YÖK'ten sıkılan öğrenciler için bir örnektir. 4 yıllık okul hayatı boyunca 10 dakikadan fazla ders çalışmamayı adet edinerek her zaman kredisi 2'nin üstünde gelmiş bu da verimsizleri çöldürmüştür. Ancak bu başarının nedenini arkadaşımıza sordüğümüzde, özel bir anonim şirket sistemi uyguladığını belirtmiş, ama ne demek istediği anlaşılammıştır.





## GÜVERTE IV-C

149- AYDIN URUÇAY



Çok sevdiğimiz bu arkadaşımız, prensliğini ve hazinelerini Vefa Lisesi'nde barakarak 1981 yılının 15 Eylülünde tek ideali olan okulumuza ilk tercihiyle girerek sınıflarımıza katılmıştır.

4 yıl boyunca Güverte C sınıfının başarı ve fedakârlıklarla kıdemliliğini yapan bu arkadaşımız, vakitini daha çok A sınıfında geçirdiğinden A sınıfının fahri üyeliğine seçilmiştir.

Arkadaşımız her ne kadar kemer sıkma politikasının en tanınmış simalarındansa da izin dönemlerinde arkadaşlarına tatlı ve şeker ziyafetini çekmekten geri kalmaz.

Okulda ders dışında, oldukça aktif olan Aydın, derslerle amansız mücadelesine rağmen her sene şansızlık eseri olmasına 1 ders takılmış ancak son sene şeytanın bacığını kırarak doğrudan geçmeyi başarmıştır.

Çok geniş arkadaş çevresine sahip, macerasever onurlu, sevgi ve hayyat dolu bu arkadaşımız, gönüllerimizde taht kurarak, bir hoş seda ile okulumuzdan mezun olmuştur.

Kendisinin ne kadar başarılı olacağını biliyoruz ve prensimize sağlık ve mutluluklar diliyoruz.

ATTILA ATASEVER

Sevgili arkadaşımız Attila, sınıfımızın en zeki öğrencilerinden biridir. Ders çalıştığı vaki olmayan arkadaşımız, boş bulduğu anlarını elektronik kolunuda kısa devre yapmakla geçirmektedir. Elektronik kolunda fazla çarpılmaktan bıkışmış deneyleri için kullandığı arkadaşlarımızdan çoğu Tolga Han Dans Grubu'nun elektrik dans şovu programında aranan simalar olmuşturlardır.

Arkadaşımız dalgalık konusunda, okulumuzun bol kolibasili sularından sağlam çıkma başarısını göstererek masturunu tamamlamış. Şu anda okulumuzun nadide köşelerindeki batakliklarda, karabatakları, haftada üç gün dalma dersleri vermektedir.

Yemeklerde Attila arkadaşımızın masasına aç kalmak korkusuyla kimse oturamamaktadır. 10 kişilik yemek istikakını günde üç öğün yemekten vücudu çok genişlemiştir. Bu haliyle yaşamında ümit kalmayan arkadaşımız ani bir atığa kalkarak, birazda takla atarak bir aralar vücut geliştirmeye merak sarmıştır. 4 senelik sıkı çalışması sırasında 83 gram zayıflayarak, okuldaki, ağır siklet Bady yarışmalarında kendi çapında birinci olmuştur.

Sevgili Attila'mıza bundan sonraki hayatında başarılarının devamını dileriz.



ÖMER TEKİN TEZGİDEN

Sevgili arkadaşımız Ömer, gayet ince yapılı, narın, çok heyecanlı ve de çok çabuk bayılan bir arkadaşımızdır.

Sedat arkadaşımız rapora ihtiyaç duyduğu zamanlar Ömer'le birlikte basketbol oynamaktadır. Bu yüzden Ömer rapor konusunda okul 2. tabipliği görevini de ifa etmektedir.

Ömer, gayet zeki, çalışkan, ikmallerde samimi arkadaşlarını yanlız bırakan ve bu yüzden arkadaşlarının devamlı ahını alan grubunun ender çalışkanlarından biridir.

Arkadaşımız Ömer, o kadar çalışkandır ki kendisini tatilde mesleki kurs veren bir yerde bulmamız mümkündür. (II. Sınıfın yaz tatilinde gitmiş olduğu Cayco kursları yüzünden bir dönem arkadaşlarının dilinden kurtulamamıştır.)

Ömer'ümüz, müzik dinlemeyi, göz şişirmeyi (şey, yani basketbol oynamayı), tiyatroya gitmeyi kendisine zevk edinmiş bir kişidir.

Ömer, bu işlerden vakit kaldığı zamanlarının tümünü Moda'ya fethederek geçirir. O'nu Moda'da bulmak isteyenler için, 6. pafta, 12. Parsel Moda-Kadıköy adresine başvurularını rica olunur.

Sevgili arkadaşımız Ömer'e bütün hayatı boyunca en az şimdiki kadar başarılı ve mutlu olmasını dileği ile...



308-SALİH ORAKÇI

Sınıfımızın en ön sırasının değişmez elemanı olup gerek derslere karşı olan ilgisi, gerekse ders hocalarına karşı tutumu çok yerindedir. Okula girdiğinden itibaren matematik derslerine büyük ilgi göstermiş ve iyi matematik bilgisiyile ileriki yıllarda bu konuda doktora çalışmaları yapmak niyetindedir.

Arkadaşımız sınıfımızın asilerindedir. Şimdiye kadar birkaç kavgaya şahsen katılmış veya hakemlik yapmıştır. Ancak son zamanlarda biraz uslanmıştır. Bunda yaşamın ilerlemiş olmasının yanında bir de okul bitimini müteakip parmağına halka takma niyetinde oluşunun etkisi görülmüştür. Kısaca, arkadaşımız bekarlık sultanlığından bıkışmış ve evlilik yanında adamlar atmıştır.

Arkadaşımız on parmağında on marifeti vardır. Okulumuz Türk halk müziği saz sanatçılarından biridir. Vermiş olduğu konserlerle gönüllerimizde taht kurmuş bu vesileyle de çıktirmeden izine çıkmanın yolunu bulmuştur.

Arkadaşımız ileriki yaşamında, ülkemizin ekonomik büyümesine büyük fayda sağlayacak (!) bir çok planı vardır. Bu planlarını gerçekleştirmesini biz de dört gözle beklemekteyiz. Bunun için arkadaşımıza ileriki yaşamında ve evlilik hayatında mutluluk ve başarı dolu yıllar dileriz.





Soyadıyla orantılı olan arkadaşımızın "keskin sirkenin küpüne zararı" hesabı sınırdan saçları yaprak yaprak dökülmeye başlamış, ünlü şarkıcı Julio Iglesiasın 2,5 milyara kurtarmadığı saçlarını, kendisi 10 bin liralık Foltein'le kurtarmaya çalışmaktadı. Kendisi açık sözlüdür. O kadar açık sözlüdür ki devirdiği çamlarla kibrit fabrikası kurmayı planlamaktadır. En sevdiği içki (!) Alkol-süz Efes'tir. Diğerlerini yanılıp içtiği zaman zeminle fazla haşır neşir olmaktadır. Bu yüzden içki muhabbetlerinde Bekir Mustafa-falya taş çıkarmaktadır.

Arkadaşımız gerek sevimliliği gerekse kullananvari görünümüyle kendini sevdirmiş, atılcı ve istekli davranışları ile sınıfımızda muhabbet kaynağı olmuştur. Onun azim ve gayretini derslerinin yanısıra özel yaşamında da görmekteyiz. Bu yüzden sınıfımızın özel ilişkiler bölümünün yegane kaynağını oluşturmaktadır.

Bizce yakışıklı olan bu arkadaşımız, arabası varken kız tavlama olasılığı % 5 iken arabası satılınca bu oranın çok çok altına inmiş olması sınıfımız camiasında büyük üzüntü yaratmıştır. Türk kızlarının kendini anlamamış olması kendisini feci biçimde kızdırdığı bir muamma olarak kalmıştır.

Kendisini mesleğine adanmış arkadaşımız daha ileri bir eğitim görmeyi planlayarak üst kademelerde görev yapması düşünülmekte ve bizim için bاین planları olduğunu da asla saklamamaktadır.

Bu arkadaşımıza iyi ve kötü günlerinde metanet, sosyal ve mesleki hayatta başarılar dileriz.

### 314- MEHMET KOLLU

Yada kısaca "Ağa". Evet sınıfımızın ağasıdır. Kadiri'Jeki pa-muk tarlalarında çalıştığı kölelerin çalışmalarını verimsiz ve ka-zançsız bularak köle ticaretine atılmaya karar vermiş ve okulumu-za itihak ederek bu iş için ilk adımı atmıştır.

Arkadaşımız ciddiye ve resmiyete büyük önem vermektedir. Staj için terzisine özel olarak diktirdiği takım elbisesini Rot-terdam sokaklarında seğilemek fırsatını bulmuş, şehir sakinlerinin takdirini kazanmıştır.

İngilizce öğrenmeye karşı olan aşırı zaafından dolayı piyasada ki tüm neşriyatları, broşürleri, gazete ilanlarını vs. toplayarak çok istediği İngiltere'ye gitme hazırlıklarını tamamlamıştır. Ancak bütün bu faaliyetlere rağmen arkadaşımız hergün 5 kelime unuttu-ğu için İngiltere'de ne konuşacağı bilememektedir.

Çok bağlı olduğu kendine has prensipleri başına olmadık ço-raplar örmektedir. Politikadan pek çakmamasına rağmen Ağa ola-rak ayrıldığı Kadiri'ye bir gün Belediye Başkanı olmak hayattaki en büyük arzusudur. Bu yolda nüfuzunu arttırmak ve halkı kendine bağlamak için 2 adet çırçır fabrikasının pek yakında temellerini atacağını hemşerilerine vaad etmiştir.

Yardımlı severliği ve hoşgörüsüyle sevgimizi kazanan arkadaşımıza idealleri doğrultusunda mutlu ve başarılı bir yaşam dileriz.



Sınıfımızın assolistlerinden biridir, söylediği şarkılarla bütün sınıfı meyhanelere dökmüş, Arabesk dünyasını sınıfa taşımıştır. Yakınlarında yaptığı gelişmelerle pop dünyasında da kendini kânit-lanmıştır.

Arkadaşımız Amasya ormanlarından geldiği için çok naturel davranır. Her hareketiyle bunu belli eder ve bununla da çok övül-mür. Ayrıca hayvanları da çok sever. (Özellikle badem gözlü mer-kepleri) Sınıfımızın miniklerinden!!! Şişmanlamamak için özel rejim (!) uygular. Yemekhaneden en son çıkması bunun açık bir kanıtıdır.

En büyük zevklerinden biri iri yapılı (!) arkadaşları Bülent'le da-laşmaktır. Hoşlandığı kokular içinde ilk sırayı çorap kokusu alır. Koku elde etmek için çoraplarını yıllandırmaktadır. Kendine has basketbol stilini Kılıç Kalkan ekibinden kapmış olup yer yer Zey-bekten de örnekler verir. Bu sayede okulumuzun bir takımında skorere oyuncu olarak oynamakta ve revire bol adam sevk ederek nice arkadaşlarının hayır duasını almıştır.

Bütün bu özelliklerinin yanısıra açık kalpliliği ve davranışla-ryla kendisini sevdirmiş, yeri doldurulmaz arkadaşlarımızdan bi-ri olmuştur. Yakın zamanda bekarlık sultanlığından vazgeçip evle-necek olan arkadaşımıza evlilik ve meslek hayatında mutluluklar ve başarılar dileriz.

### 320- ÖMER FARUK TEKİN

Konya'nın Beyşehir ilçesinden olan arkadaşımız Ömer Mevla-na'nın "kim olursan ol gel" sözünü ters anlayıp pilısını pirtısını toplayarak İstanbul'a gelmiş ve çeşitli alternatifler arasından bi-zim okula girme zahmetine katlanmıştır.

Kendisi usta bir balıkçı olduğu için ağ örmekle çok meşgul olmuş bundan dolayı yatakhane dolabına gerekli özeni gösterme-diği için örümceklere kendi ağlarını örmüşlerdir.

Aynalara bol bakan arkadaşımız mavi gözlerine baka baka fittir-miş mavi mavi masmavi diyerek denizci olmayı aklına koymuştur. Arkadaşımız iki dili bilmekte olup bunlardan Beyşehirceyi ana di-li gibi konuşmaktadır.

Okulda öğrendiği sonar cihazını haince emellerine alet ederek Beyşehir gölündeki tüm balıkları kurutmayı planlamaktadır.

Bazı sıvri arkadaşlarıyla (Hakan gibi) beraber bir çok tesislerin temelini atmış fakat sermaye yokluğundan yatırımları yarım kal-mıştır.

Genellikle sakin olan bu arkadaşımız kızdığı zaman önünden ayı Dursun bile kaçmaktadır. Beyşehir'e izne gittiği zaman uzun süre geri dönmeyen arkadaşımız aldığı raporlarla kendisini acındır-maktadır.

Evinden getirdiği yiyeceklerle kendisini çevresinde sevdiren bu arkadaşımıza meslek ve evlilik hayatında başarılar, bol balıklı yıllar dileriz.





Yugoslavya'dan Türkiye'ye gelen yabancı sporcu furyasından istifade ederek araya kaynamış olan arkadaşımız Saffet hiçbir kulupte iş bulamayarak sonunda okulumuza transfer olmuş ve sınıf takımına bile girememiştir.

En büyük hobisi sağ kulağına masaj yapmaktır. Bundan dolayı iki kulağı arasında bir vange farkı meydana gelmiştir.

Saffet arkadaşımızın düzenli ve tertipli yaşamı okuldaki arkadaşlar tarafından kiskanılarak bol bol eleştiriyeye maruz kalmakta arkadaşımız da efendiliğini bozmayarak cevap vermemektedir.

Arkadaşımız hukuktan çok iyi anladığı için okulun kanun ve kararnamelelerini ezbere bilir ve ona göre davranır. Bundan dolayı okulu hasarsız bitiren ender arkadaşlarımızdandır.

Kendisi elektronik meraklıdır. Ancak bugüne kadar icat ettiği cihazları görmek nasib olmamıştır.

Fizik kondisyon salonunda yaptığı aşırı çalışmalarından dolayı kürek kemikleri oldukça gelişmiş, Emergency durumlarında can salarında kullanılmak üzere üstünde taşımaktadır.

Arkadaşımız her olayı şiddetle değil de oturuş oturup konuşarak tartışmayı yeğleyen gerçekten medeni bir arkadaşımızdır. Pek yakında evlenecek olan bu arkadaşımızın bu işide gerçekten iyi bir şekilde yürüteceğine inanıyor meslek ve sosyal hayatta mutluluklar diliyoruz.



Sınıfımızın renkli simalarından olan Mehmet lise yıllarında yaz tatillerinde pek çok kez boğulma tehlikesi geçirmesine rağmen okulumuza girmeyi kafasına koymuş ve bunu da başarmıştır.

Arkadaşımız aynı zamanda sportif faaliyetleriyle de dikkat çekmiştir. Atletizmde kazandığı madalyaları gerçek altın zannedip hafta sonu izinlerini Kapalıçarşı'da altın fiyatlarını izlemekle geçirmektedir.

Çok sempatik olan Mehmet stajda gitmiş olduğu Amerika'da zencilerin özel ilgisiyle karşılaşmış hatta diskoteklerde onlar tarafından pek çok dans teklifi almıştır.

Staj dönüşünde tam bir Amerikalı olan arkadaşımız Mendelyev'in çaprazlama teorisinden esinlenerek İngilizce ve Türkçeyi çiftleştirip ortaya harika bir lisan çıkarmıştır (!).

Kız tavlama rakibi bulunmayan Mehmet çıktığı her kız için ulu bir çmara çentik atsaydı şimdide kadar ağaç yıkırdı dersek yalan olmaz.

Biraz alıngandır, kızmaları bile arkadaşlarının hoşuna gider bu özelliğinden dolayı arkadaşları takılmaktan kendini alamazlar.

Herkesi karşı iyi niyetle ve samimi davranan bu arkadaşımıza meslek hayatında başarılar, talihinin engin mavi denizler kadar güzel ve deniz köpüğü kadar açık olmasını dileriz.

Kısaca "Çılgın" Evet evet bu arkadaşımızı tek kelimeyle anlatmaya kalksak herhalde böyle söylememiş gerekir.

Okulumuza ilk geldiği (hayattaki en büyük çılgınlığı bu olsa gerek) andan itibaren kendine has çığınca davranışlarıyla sınıfımızda elinde olmayarak sıvrılma fırsatı bulmuştur. Onu, adeta demirbaşı haline getirdiği ve ancak banyo yaparken çıkarttığına tahmin ettüğümüz koyuca gözlüklerinin altında ilk gören, bu arkadaşımızı ciddiye ve ağırbaşlılık timsali bir zat-ı muhterem zannedebilir. Refleksleri çok kuvvetli olan çığınımız birazcık kovboyluğa imrenseydi sanırsız Red Kit'e dişi bir karip olurdu.

Bu arkadaşımızın midesinin frigorifik olduğu rivayet edilir. 100°C'nin üzerindeki çorbayı midesine kavuşma hızını ölçebilecek bir alet henüz icat edilmemiştir. Fizik ilmi bu konuda aciz kalmaktadır.

Hızlı reflekslerini ve çığınca davranışlarını basketbol oynarken iyice ortaya dökmesiyle okul basketbol takımının aldığı galibiyetlerde (!) çok sık başvurulan bir ekolu, aynı zamanda tüm basketbol camiasına da armağan etmiştir.

Efendiliği, dürüstlüğü ve hoş görüsüyle kısa zamanda sınıfımızın sevilen arkadaşları arasında yer almıştır. Kendisine meslek ve aile yaşamında mutluluklar ve başarılar diliyoruz. Herşey gönlünce olsun Çılgın.



Okulumuzda herkes tarafından bir hayli tanınan değişik bir arkadaşımızdır.

Ahmet; Sultanahmet'te turist peşinde koşarken Eczacıbaşı basketbol takımı teknik direktörü tarafından görülüp yabancı basketbolcu sanılarak takıma alınmak istenmişse de Volkan Hoca tarafından kapılıp okul voleybol takımına kazandırılmıştır.

4. Sınıfta çıktığı stajda hiç dokundurtmadığı yüz kılları ve saçları nedeniyle dönüştür Türkiye'ye alınmak istenmemişse de yanındaki arkadaşları sayesinde girebilmiştir.

Kendisi psikoloji ve sosyoloji konularına bir hayli eğilmiş ve son yapılan psikoterapi testinde bir hayli sağlıklı çıkmıştır.

1. sınıfın ilk döneminde İngilizceden kaldığından dolayı İngilizce üzerine düşmüştür. Şu andaki telafuzu ise bir İngilizden ayırt edilemez derecededir.

Okulumuz voleybol takımının en güçlü oyuncusu olan arkadaşımıza sakin denizler azgın limanlar dileriz.



Bebek semti ve Levent ayrılmaz bir ikili oluşturmuşlardır. Bek'teki hayranları !! Sayesinde semt içinde iyi bir mevki sahibi olmuş ve muhtarlığa seçileceği günü umutla beklemektedir. En sevdiği konu arabalardır. Hiç bıkmadan sıatlerce bu konu hakkında konuşabilir. Elektronik ve elektrik dersi okuyan bu zeki arkadaşımız bir gün prizim içinde kalan metal parçasını elimle tutarsam çarılırım demiş (çok akıllıca bir düşünce) ve onu igniliz anahtarıyla tutup az zayıfı işi kurtarmıştır. Bir olayı daha anlatmadan geçemiyecğimiz. Akıllı arkadaşımız okulda bir gün yüzümü ykamaya karar vermiş elindeki mendil islansın diye cebine koymuş fakat uslak elle onu tutarsam gene islansın diye düşünmüş ve aklına müthiş bir fikir gelmiş mendili ağzında tutmuş ve suratını bolsuyla ykarmıştır.

Sofrada yemek yediği zaman önündeki iki parça yemeğin birisini arkadaşlarıyla paylaşacak kadar tok gözlü ve düşünceli bir insandır. Bu sevimli ve herkes tarafından çok sevilen bu akıllı arkadaşımıza en içten dileklerimizle bütün hayatı boyunca hayranlarıyla beraber !!! Mutlu ve sağlıklı bir yaşam dileriz.



Son zamanlarda sınıfımızın asileri arasında en baş sıraya yerleşmiş, şansı yaver gittiğinden pek çok hafta sonu cezasını yirmiştir. Özellikle hocalara karşı olan saygısını notlar okunurken gösterme fırsatını bulmuştur (!)

Arkadaşımızın en önemli özelliklerinden biri de soyadının boyu ile doğru orantılı olmasıdır. Kendisi için büyük bir avantaj olan bu özelliğini başı sıkışınca dolap arkalarına saklanarak ve bazen de içine girerek arazi olmada kullanmış ve bu sayede amirlerinin hedefi olmaktan kurtulmuştur.

Saçlarına olan düşkünlüğü nedeniyle en çok para harcadığı yer okul berberlerine verdiği rüşvetlerdir.

Avrupa'da karşı karşı 26 Mark'a radyolu-Walkmen aramış ancak bulamayıp, bir çift Nike ayakkabı alıp Dedeler. Yarışına kadar giymenekte ısrar etmektedir.

Esprituél yönü oldukça ağır basan arkadaşımızın bu konudaki rakibi Hakan'dır. Ancak Hakan'la olan mücadelesinde hep onun özel protestosuna maruz kalmıştır.

Arkadaşımız yemek ayırd etmez. Bu yüzden giren ve çıkan kalori arasında bir uçurum bulunmakta olup yatay biçimde uzamaya devam etmektedir.

Kendine özgü hareketleriyle bizlerin sempatisini kazanan Bülent'e meslek ve evlilik yaşamında mutluluk ve başarılar dileriz.

Her ne kadar İstanbul'luyum diye geçinirse de arkadaşımızın İspanyol asıllı olduğuna dair bir takım fiziksel ve kimyasal özellikleri vardır. Bazen kendisini Tarzaman çitisi sanıp acayip sesler çıkararak arkadaşımızın Afrika ormanlarıyla da yakından tanıştığını göstermektedir. Özellikle yaptığı maymun taklitleri ve goril naralarından verdiği örnekler Darwin teorisini doğrulamaktadır.

Arkadaşımız sınıfımız yeri doldurulmaz bir espri kaynağıdır. Karşısındaki yaptığı espriyi beğenmediği zaman tınaklarını dışlerine değiştirerek çıkardığı acayip sesler çoğu kez karşısındaki bozan etkili bir protesto şeklidir.

Sakallarından yana çok dertlidir. Günde 3 gün trş olması sonucu permatik fabrikasını vergi rekortmeni yapmıştır.

Sabahları çok erken (!) kalktığı için uykusunu alamayıp bazı hafta sonlarını okulda geçirerek yarım kalan uykularını tamamlamıştır.

Basketbolde kendine has çengel atışlarıyla Harlem'den teklif almış, okulunun istikbalini düşünerek gitmemiştir.

Zaman zaman Eskiya Hikmet'in ve Ayı Kardu'nun saldırlarına maruz kalan arkadaşımız canını kurtarmak için onları ilginç biçimlerde tehdit etmiştir.

Avrupadan aldığı kaçak eşyaları yurda sokmak için gümrükçülere çektiği bağlamaklarla onların merhamet duygularını kamçulamış ve pazarlıktan galip çıkmıştır.

İlerde yapacağı turistik tesisler ve Ağamızın çirçir fabrikalarına ortaklık planlarıyla adından söz ettireceği benzenmektedir.

Bu değerli arkadaşımıza ideallerinin gerçekleştirilmesi yolunda başarı ve mutluluklar diliyoruz.

Kars'ın dag eşkiyalığından deniz korsanlığına terfi eden arkadaşımız Hikmet şimde de ekmeğini denizde aramaktadır. Nüfus memurunun dalgınlığından kayıtlara Türk yerine kürt? olarak geçen arkadaşımız doğunun vahşi çocuğu olarak kendini lanse etmiş ve böylece tanınmıştır.

İlk geldiği günlerde gayet sert görünüşlü ve çatık kaşlı olan bu arkadaşımız girdiği arkadaş çevresinde yumuşayarak ancak bu hale gelmiştir.

Kızların özel ilgisini çeken arkadaşımız 1 aylık harcılığını iki günde kızlarla yiyerek ondan sonra bol bol temiz havayı içine çekmektedir.

Hikmet arkadaşımız aynı zamanda uyuma stiliyle herkesin dikkatini çekmekte ve iki kat yorganın altında nasıl nefes aldığı tip otoritelerince hâlâ bilinmemektedir.

Hikmet aynı zamanda güreşçidir de. Girdiği okullarını müsabakalar sonucu vücudu daki kemik sayısını anormal bir biçimde artışı göstererek iki katına çıkmiştir.

İstanbul'a gelmesine rağmen dürüstlüğü ve mertliği bozulmayan bu arkadaşımızın davranış tarzı bazı arkadaşlar tarafından keirlik olarak nitelendirilmiştir.

Şartlar ne olursa olsun aynı karakterde devam etmesi dileğiyle meslek hayatında ve sosyal hayatında nice başarılar yıllar dileriz deniz korsanı...





Balikesir'den çeşitli üniversite ve harp okulu tekliflerini geri çevirerek okulumuza gelen arkadaşımız Yalçın kısı zamanda ününü İstanbul'a yaymıştır.

Ders çalışmayı hiç sevmiyen (!) arkadaşımız imtahamlarda en çok aranan eleman olmaktadır. Çalışkanlığı ve disiplini başarısı takdir edilen arkadaşımızın, kızlarda dersler kadar vakit ayrması sonucu 4 yıl boyunca beraber olduğu kız arkadaşlarının isim ve telefonlarını yazabilmek için, iki telefon fihristisini doldurmuş ve altletmiştir. Yakışıklılığı fotoğrafta görülmektedir.

Bu kadar uğraşları arasında sporun her çeşidine ve özellikle basketbolla uğraşan arkadaşımız bu konularda da otorite olmuştur.

Tartışmalara girmeyi ve konuları detayları kadar indirmeyi bir görev kabul etmiştir. Haklı olduğuna inandığı olayı sonuna kadar savunur. Düşüncesinden iyice tatmin olmadan kesinlikle vazgeçmez. Birazda inatçıdır. (Yağmurda bile çay bahçesinde oturmak için inat eder)

En sevdiği şey korku filmi oynatmayan sinemalardır. Dolunay'da nasıl rasat yapacağını merak etmekteyiz.

Denizcilik hayatına gerçek anlamda çok hareketli ve renkli Rusya seferi ile başlayan Yalçın arkadaşımızın ileride deniz camiasının aranan elemanlarından olacağına kesin gözle bakmaktayız. Kendisine engin ve eski bir sözle bol rüzgarlı denizler dileriz.

## 351 - KARDU TUNCEL

Yıl 1965 ve tanıı Kardü'yu yarattı. Küçük yaşlarda, ailesi, çok zeki görünen oğullarını Tübitak imtihanına sokarak Türkiye'nin Tübitak imtihanına sokarak Türkiye'nin geleceğini aydınlatmak istediler. Fakat lise günlerinde acı gerçek ortaya çıktı ve kaderin acı bir civesiyle D.Y.O.'ya transfer oldu. Okul süresince tüm arkadaşlar tarafından çok sevilen Kardü babamız Tübitak'taki başarısını burada da sürdürdü. İsterseniz (imine) fazla yaklaşmadan kendisini tanıyalım. Genellikle bütün derslerde (özellikle seyir) uyumadığı zamanlarda veya aniden uyanıp da sorduğu yerinde ve isabetli sorularla tüm hocaların gönlünde taht kurmayı başardı. Kendisinin en büyük özelliklerinden ikisi öğrenmeyi ve iddiaya girmeyi hiç sevmemesidir (!) Son derece dikkatli ve efendi olması nedeniyle İstanbul trafiğinin takdir edilen şoförlerindedir. Arkadaşlar arasında Aylar Kulübünün asbaşkanı olarak anılmasına rağmen son derece ince ruhlu olan Kardü'çüğümüz arkadaşlarına yaptığı iyilik ve yardımlarıyla hepimizin sevgi ve saygısını kazanmıştır. Basketbol oynamak yaptığı ufak tefek fauller sonucu arkadaşlarına derhal "PARDON" demesi onun spordaki inceliğini yansıtır. Spor ve aileden gelen geniş omuzları sayesinde olduğu söylenir.

Tüm hocalarımızın taklidini büyük bir ustalıkla yapan espri kabiliyeti oldukça fazladır.

Arkadaşımız yaz tatillerini Tuzla'da geçirmeyi her zaman tercih etmiştir. Genelde matematik, fizik gibi derslerden kalmayı çok sever, hele onun birinci sınıftaki fizik macerası dillere destandır, anlatı, anlatı bitiremez. Okuldan çıkabildiği hafta sonlarını Bakırköy sahilinde tur atarak ve kahve kültürünü arttırarak geçirir.

Sevgili arkadaşımız Gökhan ince esprileriyle, devamlı gülen yüzüyle hepimizin gönlünde yer etmiştir, Gökhan'çüğümüze bundan sonraki hayatında durgun denizler, azgın limanlar dileriz.



Bazı kişiler vardır ki, onun hakkında çok şey söylenir, yazılır. Ondan bir ekol olarak söz edilir. Bu arkadaşımızdan da bir ekol olarak söz edebiliriz. Polatlı'nın bağrından kopup pupa yelken bululara kadar gelen, Hakan, okuldaki çok serbest yaşantısı ve girişken hareketleriyle dikkatleri çekmiş özelliikle idare kendisiyle çok yakından ilgilenmiştir. Üçüncü sınıfın ikinci dönemi Bayram tatillerini okulda geçiren gerçek bir okulluydu. Herkesin olduğu gibi Hakan'ın da bir lakabı vardı. İkinci sınıfın başından itibaren, arkadaşımıza kısaca "Tom" denilmiştir.

Boş zamanlarında spor ve uykuya ağırlık veren Tom, hafta sonu tatillerinde ihtisas alanı olan kızlarla ilgilenirdi.

Barbaros'un kızıl sakallarını anımsatan sakalları ile staj döneminde karıştırmaya çıkan "Tom" sayesinde Novorožsk'e gitmenin hayali ile bir süre yaşamış, sonunda kendini Trabzon limanında bulmuştur.

Bir ara, VHF konuşmalarının vazgeçilmez kişisi olan Tom, hain gülüşü ile etraftaki gemilere korku salmıştır.

Bu arkadaşımıza firtinasız denizlerde seyir ve son limana kadar engin başarı dilekleriyle.



## 357 - YUSUF DURAN

İskenderun Yarıkaya rüzgarlarının eserek okulumuza getirdiği yeşil gözlü defne bir arkadaşımızdır. Çalışmayı seven görevine aşırı önem ve dikkat sarfeden bir kişiliğe sahip olan kahramanımız, stajdaki azimli ve basiretli çalışmaları ile geleceğin meşhur kaptan adayları arasına girmiştir. Şarkı fasullerine kaçamak katılmakta ve sesinin güzel olduğunu herkesten saklamaya çalışmaktadır.

Sınıf futbol takımının kalecisi olup, bacak arasından yediği goller yanında yaptığı kurtarımlarla da namı arşalaya çıkmıştır. Zaman zaman "panter" dendiği vaki olsada gerçek lakabının "Drozophila" olduğu kamuoyuna çıkmıştır.

Bir ara maket kolunu dağıtmaya uğraşırken kazara (!) bir arkadaşıyla unutulmaz bir eser yaratmış ve idare tarafından çok beğenilerek en güzel köşeye konmuştur.

Ders çalışırken kendinden geçen ve çevre ile bağlarını kesen arkadaşımızla PTT bile bağlantı sağlayamamıştır.

Derslerde en ön sıralara oturan ve en acil durumlarda bile, dersleri kaçırmamak için izin istemeyen arkadaşımızın neden hafta sonları da ders yapması talebinde bulunmadığını merak ediyoruz.

Okuldaki disiplin ve çalışkanlığını meslek hayatında da göstermesini diler engin denizler temenni ederiz.



Veya kısaca Saka, D.Y.O. dinlenme tesislerinde her yaz için sunimini arkadaşlarıyla rezarvasyonunu 1. dönemden yaptırır. Sınıfımızın jönlörlerinden olan Sedat, ders bitiminden sonra fizik kondisyon salonunda yaptığı yarım saatlik çalışma ile Ahmet Enomlu'ya taş çıkaracak bir vucuda sahip olmayı hayal etmektedir. Sınıfımızda yapılan geyik muhabbetlerinin değişmez elemanlarından- dır. En büyük özelliklerinden biri olan altın gibi kalbiyle hepimizin gönlünde yer etmiştir. Trafik polisinin yaptığı hayati bir hata sonucu Saka'da ehliyetliler grubuna katılmıştır. Yaz tatilinde O'da arkadaşımız Gökhan gibi Fenerbahçe havuzunda bronz teni ve yakışıklılığı ile kızların intiharına neden olduğu söylenir.?

Müzik dinlemeyi ve basketbol oynamayı çok sever, bu arada Gökhan'la oynadıkları bilardo maçlarında seyredenleri çok güldürdükleri için kendilerine bazı salonlarda bedava lakki tanınmıştır.

Açık deniz stajında raspa ve boya konusunda doktora yapmış olan Saka konuştugu İngilizce sayesinde Cemile Hanım'ın kocalığı bırakmasına neden olmuştur. Sevgili Sedat'ımıza ömür boyu mutluluklar ve çarşaf gibi denizler dileriz.



Gökhan, sınavlarda çok iyi şirketler kuran bir arkadaşımızdır. Bu nedenle okul bitikten sonra bir anonim şirkete başına geçmesi kuvvetle muhtemeldir.

Gökhan'ımız her yaz tatilini Tuzla Dz. Yüksek Okulu dinlenme tesislerinde arkadaşlarıyla beraber huşu içinde geçirir. Sınavlarda ise Halit Kıvanç'a taş çıkartacak şekilde yayın yaparak hocaların bile takdirini kazanmıştır.

Gökhan, kendine bas stili ile basketbol oynar, müzik dinler, şans eseri 1 seferde aldığı araba ehliyeti sayesinde Bağdat caddesinin değişmez elemanı olmuştur.

Sınıfta ve özellikle yatakhane yapılan geyik muhabbetlerinin değişmez ve aranan elemanlarından biridir.

Yazın okuldaki sınavlarda fırsat bulduğu zamanlar Sedat'la birlikte Fenerbahçe havuzunu yakışıklılığı ile birbirine katar.

Gökhan, sınıfımızın ve anfilerin arka sıralarının değişmez elemanıdır. Yaptığı esprilerle her zaman sınıfın neşe kaynağı olmuştur. Derslere ise ilgisini sıralarda uyuyarak belli eder.

Sevgili Gökhan'ımıza bundan sonraki hayatında mutluluk dolu bir yaşam dileği ile, tüm sakin denizler seninle olsun...

## OSMAN PIRE

Sevgili arkadaşımız Osman, aerosol fabrikalarından uzak geçmek zorunda olduğundan hafif sonları dışarıya çıkmakta zorluk çeker. Osman'ımız havadan ilaçlamalarda okulun en uca köşelerinde soteye yatmaktadır.

Arkadaşımız derslerde arka sıraların değişmez elemanı özellikle giyle genelde uykuyu derse tercih eder. Buna rağmen sıra arkadaşları Sedat ve Gökhan'a her yıl kelek atarak ısırık sınıfın direk geçmektedir. Sıra arkadaşlarının yoğun girişimleri sonucunda dersleri her yıl biraz zayıflamakta ise de ikmale kalmamakta direnmiştir.

Osman'ımız, müzik dinlemeyi arasıra olsa spor yapmayı çok sever, iddialı futbol maçlarının değişmez ve aranan futbolcusudur. Arkadaşımız hasta bir Galatasaraylıdır, fakat Denizli olduğundan 2. takım olarak Denizspor'u tutar. Ligde bu yıl BJK daha iyi durumda olduğundan sesi soluğu iyice kışmıştır. Osman'ın 9 yaşındaki kızı Galatasaray'ı şampiyon gördüğünden unutmamak için o yılki resme her tenefüs bakmaktadır, eeee 14 sene az değil kucuk Osman'ın büyüdü, mezun oluyor ama GS'da hala birsey yok.

Sevgili arkadaşımız Osman'a tüm hayati boyunca böyle basırlı, böyle meseli ve şen olması dilegimizle.



## 374—ŞABAN ERKEK

Sevgili arkadaşımız Şaban, sınıfımızın çalışkan tiplerindedir. Ders çalışmaktan kalan boş vakitlerinde İngilizce çalışır. Daha da vakit artarsa hukuk çalışır.

Şaban geyik muhabbetlerine bilimsel katılımıyla yepyeni bir boyut getirmiştir. O da grubundaki arkadaşları yaz tatilinde yalnız bırakır. Dubai'den aldığı milyarluk volkmene ile çok az bir müddet müzik dinler, çünkü volkmene 10 dakika sonra o kadar kızmaktadır ki arkadaşları üzerinde mısır patlatmaktadır. O volkmendeki Şaban'dan başkasının eline gelmez!!!

Şaban'ımızın saçlarının ondan hafif seyrelmesi ona daha da olgun bir hava vermektedir. Okula ilk girdiği sene tavla oynamasını bilmeyen Şaban şimdilerde Ahmet'i yenerek kendini kanıtlamıştır. sporla arası hiç iyi olmayan Şaban Gökhan ve Sedat'ın basketba sonucunda her ne kadar Beşiktaş'ın kaçınıcı kümede olduğunu bilmemesinde Beşiktaş sempatisizdir.

Çok ince ve arkadaşlarına her konuda yardımcı olan Şaban'ımız günümüzde her zaman ayrı bir yer tutmaktadır. Sınavlarda iyi bir vericilik görevi yapar. Sevgili Şaban'ımıza bundan sonraki hayatında en az şimdiki kadar başarılı olması dilegimizle.





Yıl 1982'nin Ağustos'u. Sıcak bir yaz sabahı. Ankara'nın tahminen Japon göçmenlerinin yaşadığı, belkide sokaklarda bayanların Kimono giydikleri, zenci mahallesine komşu bir mahalle. Bu mahallede, içinde telaşlı bir hareketin başladığı bir ev.

Oysa bu sabah için neler düşünmüştü. Erkenden kalkıp, kahvaltısın edecek, bakkaldan bir gazete alacaktı. Her ne kadar yazdığı üniversitelerden bir Spor Akademisinin ne demek olduğunu biliyorduydu da, yine de üniversite sonuçlarını gazeteden öğrenecekti. Ama işler hemen hemen her sabah olduğu gibi ters gitmiş ve öğlene doğru suyu ısıttıktan sonra, arkadaşlarının getirdiği gazeteye bakabilmişti.

"Olamaz" dedi. "korktuğum başıma geldi" Deniz, denizcilik, yüksek okul, yüzmek, kaptan, gemi... Yabancı kelimeleri bunlar Serdar'a. Üstelik İstanbul denen köy nasıl bir yerdi. Yanındaki Deniz, büyük dedesi Çekirge'nin anlattığı anavatan Japonya'nın etrafındaki ıslak, su gibi bir şey olmalıydı.

Ellerini kaldırdı, yataкта kalan son çocukta. Ağlamaklı, delirmeye yakın bir sesle:

-Tamam, yalvarırım tamam pes! dedi ve bir anlık şaşkınlığından yararlanıp oda ilkler gibi kaçmaya başladı. Okula gireli 4 sene olmuştu. Yatak karyolasına bir centik adaha atıp, keyifle gerindi, elini ensesine bağlayıp mutlulukla yatagına uzandı. Belkide bu sonuncu "gel bir şey anlatacağım" diye yanına sokulup, esir aldığı yüzüncü arkadaşındı.

Yukarıda kısaca masalını anlattığımız sporcu, temiz kalpli, herkesin dostu arkadaşımıza meslek yaşamında başarılar diler, başarıya girmesini temin ederiz.

## ÖMER OĞUZ

Eflatun, Sokrates ve Konfüçyüs'ün verdiği eğitimi başarıyla tamamlayarak mantıklı bir şekilde okula gelmiş yegâne arkadaşımızdır.

Arkadaşlar arasında yapılan mantık tartışmalarında kabul edilen tek tez Ömer'in devamlı haklı olduğudur. Hatta arkadaşımızın son sınıfta çıkarılan açık deniz stajında cayroyu off edip gemiyi burunun doğrultusunda götürdüğü söylenmektedir.

Arkadaşımızın okula girdiğinden beri tek amacı kısa zamanda paraya kavuşmak olduğundan, matematik hocamız Yıldız Hanım'ın öğretmiş olduğu formülleri geliştirerek Spor Toto'da büyük ikramiyeler kazanmıştır!... Bununla beraber arkadaşımız kazanmış olduğu bütün ikramiyeleri kendince en hayırlı olacak Tekel kurumuna yatırmış olduğundan Tekel fabri yöneticiliğini tartışmasız kazanmış ve halen elinde bulundurmaktadır.

Ayrıca hazırlanmış olduğu dört yıllık sınıf geçme programı içinde yapmış olduğu kredi hesapları neticesinde Enka Holding muhasebe müdürlüğünden teklif gelmişse geri çevirmiştir.

Arkadaşımıza gerek meslek hayatı gerekse özel yaşamı boyunca mutluluklar ve sakin denizler dileriz.

## SERDAR DURMUŞ

Sınıfta 4 senedir devamlı aynı köşeyi işgal eden kim sorusunun cevabı hiç kuşkusuz Serdar'dır.

Müziğe olan aşırı düşkünlüğü sonucu gereği sınıfı bir diskotek haline çevirmek istemiştir. Priz ilk seti arasındaki uzun mesafe dolayısıyla bir çok sorunuyla karşılaşmışsada hat çekme ihalesini kazanarak bu sorunları kökünden halletmiştir.

Ruhu ile bedeni ters orantılı olarak cılız "ince ruhlı" arkadaşımız "panda" çikolatalarına olan düşkünlüğü ile tanınır.

Arkadaşımızın dolabı okulda dillere destandır. Geleneksel dolap aramaları sırasında sınıfımız seçme gaffetinde bulunan tahlihsiz görevli Serdar'ın dolabında kaybolmuş halen bulunamamıştır.

Okuldaki başarısının ardında bol bol roman okumamın yattığını her zaman belirten arkadaşımıza başarısının tüm hayatı boyunca devamını dileriz.



Atilla arkadaşımız, C sınıfının gizli simalarından birisidir. Okul hayatı boyunca sınıfta ne yaptığı anlaşılmamış, çoğunlukla boş vakitlerini kantin saldırılarıyla değerlendirmiştir.

Okula girdiğinde temiz, ahlaklı bir zat olan Atilla, Gdansk çarşılarından sonra başından ve boynundan aldığı yaralarla, bu karakteri değiştirmiş ve bizlerden birisi olmuştur. Bu, Polonya seferinde arkadaşımız ideali olan uçak gemisi komutanlığından vazgeçmiş ve Deniz Nakliyatın Gdansk acentası olabilmek için çalışmalarına başlamıştır. Ancak rakipleri Oğuz ve Murat ayağını kaydırmaya çalışmamaktadır.

Atilla bazen Murat ile özel konularda şiddetli tartışmalar yapmaktadır. Çevredekiler tarafından ne konuşulduğu pek anlaşılamamakta olduğundan, yabancı bir dil bildikleri sanılmaktadır.

Giyimi ile okulumuzun örnek öğrencisi olan Atilla, derhal amirlerinin dikkatini çekmiş ve 135 keze aynı müracaat ile izne çıkmıştır.

Olayları şoklanıklıkla karşılayışı olgun ve saygılı tavrı ile ileride kesinlikle yüksek bir mevkide göreceğimize emin olduğumuz Atilla'ya ilerki hayatında başarılar ve sakin denizler dileriz.





Kasımpaşa'dan okulumuza katılan nam-ı diyar "falçata Hamdi" ilk önceleri yamuk yapmaya kalkmışsa da amında ifadesi almış ve öğünden sonra sesi sofluğu kesilmiştir.

1981-1982 sezonunda iflas etmek üzere olan okul kantini 1982'de Hamdi'nin gelmesiyle tehlikeyi atlattı hatta bugün Dünya piyasasının sayılı süpermarketleriyle rekabet edebilecek bir duruma gelmişti. Ayrıca yapılan aramalar sonucu Hamdi'nin yatağının altında kantine giden bir gizli geçidin bulunduğu anlaşılmıştır.

Kantin kuyruğundan arta kalan zamanlarını kitap defter başında geçiren arkadaşımız aynı zamanda yardım severliği ile tanınır. Bu huyu sayesinde Tayfur'un gönlünde taht kurmuştur.

Okulumuzda bir bankerlik şubesi açan arkadaşımızın bürosu özellikle cuma öğleden sonraları izdihamdan geçilmemektedir.

Sınıfımızın bu şeker gibi temiz yürekli dürüst arkadaşımıza kendi gibi sessiz sakin denizler diler, tüm yaşam boyunca mutlu olmasını canı gönülden arzularız.



Sınıfımızın arka sıralardan gelen bir kakkaha duyarsanız bilin ki bu Tayfun'dur. Ya Gökhan'ın yaptığı esprilerden birine ya da kendi esprilerinden birine gülüyordur.

Eğer kapalı bir yerde yağmur yağıyor hissine kapılırsanız, bilin ki ya Tayfur esniyordur ya da "çarfını" diyordum.

Hayatta en çok değer verdiği şeyler kasap Mustafa'nın elinden kurtardığı üçtel saçdır.

Bitip tükenmek bilmeyen bir genel bilgi dağarcığına sahip olan arkadaşımızın tarih, coğrafya, aktualite, spor ve özellikle başkentler hakkındaki bilgisi tartışılmaz.

Tayfur'un sınavlardaki başarısının sırrı "Daya hukuku, daya azinografiyi, daya inkilabi"dir. Fakat onun için Hamdi'siz teknik resim düşünülemez.

Sınıfta verdiği dans dersleriyle tüm arkadaşlarının beğenisini kazanmıştır.

Adalı olmasının avantajını her konuda çok iyi kullanan, okulumuzda herkes tarafından sevilen Tayfur'umuza en içten sevgilerimizi sunar, hayatta başarılar dileriz.

Allah Selamet Versin..

## ARA SINIFLAR

### KEMAL KIPÇAK

Okulumuzun sevilen simalarından Kemal'imiz, kıvrıma payı oldukça fazla olan, renkli kişiliğe sahip bir arkadaşımızdır.

İngilizce dersine karşı gösterdiği, herkesçe bilinen ve takdir edilen aşırı ilgi ve çalışması sonucu "Linda"yı telaffuz etmeyi dört senenin sonunda başarmıştır. Bunun yanında teknik resim dersinden kalma gönye atma çalışmalarında edindiği beceri ve tecrübeyle bu sene katıldığı 12. Uluslararası Balkan Atıcılık yarışmasında birinciliği kimseye kaptırmamıştır. Müzik konusunda da herkesçe takdir edilen kabiliyeti! Yanında spora, özellikle basketbola karşı son derece yetenekli olan arkadaşımızı yaz aylarında Heybeli Ada Papatya dinlenme tesislerinde bulmanız mümkündür.

Okulda bulunduğumuz dört sene boyunca pek çok ticaret dalını denemiş de pek başarılı olamamış en son kayıp eşyalar bürosunda dikiş tutturabilmiştir.

Arkadaşımıza gerek meslek hayatı, gerekse özel hayatı boyunca bol yıldızlı günler ve sakin denizler dileriz.



### 399 - GÖKHAN GÜCAGİL

Sınıfımıza II. sınıfın başında B şubesinden transfer olan gül gibi bir arkadaşımızdır.

Arkadaşımızın sınıflarda hiç yanında ayırmadığı büyük bir muskası vardır. 3. sınıfta hukuk hocamız bu muskayı kopya zannetmiş ve muskanın gazabına uğrayarak okuldan ayrılmak zorunda kalmıştır.

Sporun her dalına olan kabiliyetinin atletik bir vücut yapısı yaşamının en önemli rekorlarından biri 16 m'ye tüpsüz dolmasıdır (!!!)

Herşey bir yana sınıfımızın neşe kaynaklarından biri olan ve gerçekten herkes tarafından çok sevilen bu temiz yüzlü kardeşimize tüm hayatı boyunca başarı ve mutluluklar dileriz.















# YILLIK KOMİTESİ



Başkan:  
Cemalettin ŞEVLİ

Başkan Yard.:  
Yıldırım AKÇA

Üyeler:  
Seren GÜRYÜKSEL  
Levent AYDOĞAN  
Sabri KAN  
Aytaç KARDAŞ  
Hüseyin VAROL

Hikmet SİĞLAM  
Fikret GÜNEY  
Binyamin KILIÇARSLAN  
Oğuz CEBECİ  
Bediray KIZILKAN



## ADRESLER

- A -

- \* Ahmet Molla MUSA P.K. 316 Karaköy - İSTANBUL
- \* Ali Hakan FIKRİOĞLU Veledi Karabaş Mah. Peyk Dede Sok. No. 8 Aksaray - İSTANBUL
- \* Ali AÇIL İhsaniye Mah. 42. Sokak No. 8/5 Doğru Apt. BANDIRMA
- \* Aykan ORUÇ Bağlarbaşı Plevne Kahrmanlar Sok. No. 40 Gaziosmanpaşa - İSTANBUL
- \* Ali Yalçın KARTAL İvedik Cad. Ahmet Hikmet Sok. No. 13/9 Yenimahalle - ANKARA
- \* Ahmet SERMET Salacak İskele Cad. Gökem Apt. 31/4 Üsküdar - İSTANBUL Tel: 333 37 62
- \* Aylaç KARDAŞ 1834 Sok. No. 8 Karşıyaka - İZMİR Tel: 25 97 79
- \* Aydın ÜNAL Rasathane Mah. Ali Rıza Bey Cad. No. 35/A Kat: 4/8 SAMSUN
- \* Ahmet Hamdi ACAR Reşadiye 1749 Sok. No. 11/2 Karşıyaka - İZMİR
- \* Ahmet YILDIRIM Şik Bayan Terzisi B. Baş Selanet Sok. No. 62 Üsküdar - İSTANBUL
- \* Atila ATASEVER Atatürk Mah. Kadırga Sok. No. 32/7 Ümraniye - İSTANBUL
- \* Atila GÜLMEZ Selamiali Mah. Yunus Emre Sok. Deniz Apt. C Blok D. 4 Üsküdar - İSTANBUL
- \* Adnan BAŞ Cevizli Haclar Cad. No. 26/B D. 3 Kartal - İSTANBUL
- \* Ali NARCI Gökteş Mah. Narclar Sok. No. 12 Anamur - İÇEL
- \* Abdülkadir ERSOY Höyük Mah. Yozgat Cad. No. 22 Yerköy - YOZGAT
- \* Ahmet AKKAYIN Hasanpaşa İnciribostan Yeniöl Sok. Çınar Apt. No. 3/5 Kadıköy - İSTANBUL
- \* Ahmet DOYRANCIOĞLU Horhor Hamam Sok. No. 22/2 Ağar Apt. Aksaray - İSTANBUL
- \* Ali AKPINAR İcediye Mah. Dündar Sok. No. 22/1 Üsküdar - İSTANBUL
- \* Alper Bahadır GÜREK Gayrettepe Saatçı Bayırı Birlik Apt. No. 23/3 Gayrettepe - İSTANBUL Tel: 173 11 16
- \* Adnan BAŞ Cevizli Haclar Cad. No. 26/B D. 3 Kartal - İSTANBUL

- B -

- \* Bünyamin KILIÇARSLAN Atadan Cad. İncirli Sok. 9/26 Edilik - ANKARA
- \* Bülent KISA Sağlık Mah. 275. Sokak No. 13 MERSİN
- \* Bülent Kardı TUNÇEL Gençtürk Cad. No. 8 Lafeli - İSTANBUL
- \* Berdan DOĞAN Alata Mah. 41. Sok. No. 18/14 B Erdemli - İÇEL
- \* Bülent SUBAŞI 6319 Sok. No. 1 Karşıyaka - İZMİR
- \* Bürge AKBOY Cemal Gürsel Cad. 336/3 Karşıyaka - İZMİR
- \* Bahtıyar DUR Yenibosna Zafer Mah. Türkistan Sok. No. 30/5 Bakırköy - İSTANBUL

- C -

- \* Cemalettin ŞEVLI İstasyon Mah. Bahçeli Sok. No. 37 VAN Tel: 16200 İl Kod No. 061
- \* İhlamurdere Cad. Çelebioğlu Sok. No. 13/2 Beşiktaş - İSTANBUL Tel: 160 69 00
- \* Cem MOHAN Karakoyunlu Sok. 47/6 Çapa - İSTANBUL Tel: 525 10 13
- \* Celal TEKALP 4. Cadde 53/15 Bahçelievler - ANKARA Tel: 22 48 07
- \* Cem TAŞ Koşuyolu Hava Lojmanları G-2 Koşuyolu - İSTANBUL
- \* Cener ARSEVEN Bağclar Cad. Ülkü Sok. No. 6 D. 5 Bahçelievler - İSTANBUL Tel: 575 32 82
- \* Cahit DURCAN Aslanca Mah. Hamdi Sok. Bila No. Güneş Mobilya Üstü ÇANAKKALE
- \* Cengiz İŞERİ Dereboyu Cad. Gözlükçü Sok. 26/3 Ortaköy - İSTANBUL

- D -

- \* Derya YAZICIOĞLU Mühürdar Cad. Saray Apt. No. 69/4 Kadıköy - İSTANBUL Tel: 336 46 08
- \* Dursun YILDIRIM Alpaslan Köyü Taşova - AMASYA

- E -

- \* Ethem Yalçın ERDİN Emas Fotokopi-ozalit, Yeşilli Mey. No. 9 BALIKESİR Tel: 10100
- \* Eray SAKIN Kalfa Efendi Sok. No. 16/4 Edirnekapı - İSTANBUL
- \* Eray KOCAARSLAN Bahçelievler 222. Sok. Tümay Apt. No. 1/1 MERSİN
- \* O. Erdiç ELSEK Sakarya Cad. No. 49/A SINOP
- \* Ergün TILKI Yeni siteler T-14 Alaplı - KDZ. EREĞLİ Tel: Ayahlı 1521
- \* Erdal ÇAĞILTİ B. Evler Basın Sitesi Selimpaşa Cad. Yücel Apt. No. 44/5 Bakırköy - İST.

- F -

- \* Faruk Özkan ÖKTEM Fatih Mah. 27 Mayıs Cad. Gül Apt. D. 4 K. Çekmece - İSTANBUL
- \* Ferruh KUŞÇULAR
- \* Fatih ÖZEN Mektep Cad. Gümüşsuyu Sok. No. 16/3 Küçükköy - İSTANBUL Tel: 366 60 20
- \* Fikret GÜNEY

## \* Fatih ÖZDEMİR

- \* Faruk EVCİN Arakiyeci Hacı Cafer Mah. Hasan Bey Sok. İkizler Apt. A Blok 21/3 Üsküdar - İSTANBUL Tel: 334 95 56
- \* Fatih KAPTAN Hava Loj. I. Hakkı Demir Apt. No. 4/9 MERZİFAN Tel: 4711 - 2465

- G -

- \* Gürkan GÖZMEN İncirli Cad. Limonçığı Sokak Mine Apt. No. 18/3 Bakırköy - İSTANBUL
- \* Güven SARI Karakaş Mah. Karakaş Bey Sok. No. 26 KIRKLARELİ
- \* Gökhan ÜNSAL I. Orta Sok. Çıkmazı Gül Apt. No. 9/16 Göztepe - İSTANBUL
- \* Güney GÜNDOĞDU Yahya Kemal Cad. 35/2 Gültepe - İSTANBUL
- \* M. Gökhan GÜLAGİZ İstanbul Cad. Dirlük Sitesi B Blok D. 17 Bakırköy - İSTANBUL
- \* Gökhan YAZICIOĞLU Zübeyde Hanım Cad. No. 48 K. 5/16 Karşıyaka - İZMİR

- H -

- \* I. Hakkı GEDİKOĞLU Hakan Muran Örnek Mah. F Blok 35/A Daire 10 Telsizler - ANKARA
- \* Hüseyin KAPUCU
- \* Hüseyin UYSAL Ali Kaya Sok. Pınar Apt. No. 4/11 Kadıköy - İSTANBUL
- \* Hikmet SAGLAM İstasyon Cad. No. 18 Hasanoglan - ANKARA
- \* Hakan KIZILKAYA Yıldıztabya Cad. No. 38 Gaziosmanpaşa - İSTANBUL
- \* Hamdi ÖZKAN Kulaksız Piyale Değirmen Sok. No. 10 Kasımpaşa - İSTANBUL
- \* Hakan GÜNAY Halit Ziya Sok. 30/8 Çankaya - ANKARA
- \* Hüseyin VAROL İbrahimaga Koşuyolu Cad. Eminbey Apt. No. 130/4 Kadıköy - İSTANBUL Tel: 339 35 01
- \* Hakan TUNA Erdem Apt. No. 139/1 Çorlu - TEKİRDAĞ

- I -

- \* İsmail ALTIOKKA Haliç Cad. Nur Apt. 87/A D. 15 Küçük M.P. - İSTANBUL
- \* İsmail KARAKURT Tel: 584 39 71
- \* İsmail YAZGAN Veli Ahmet Mah. Alaca Mescit Çık. No. 10 İZMİR

- K -

- \* Kemal DEMİREL Selmatomruk Cad. Özben Sok. 1/3 Fatih - İSTANBUL Tel: 523 65 21
- \* Kemal KIPÇAK Kayışdağı Cad. Ziverbey Duruğu Yuva Apt. İSTANBUL
- \* Kaan ÜLKEN Kalamış Fener Cad. No. 66 D. 2 Fenerbahçe - İSTANBUL
- \* Kadir ABDULLAHOĞLU Kınalıtepe Sok. Bozkurt Apt. 3-A Blok No. 3 Merter - İSTANBUL
- \* Kâmil YILDIZ Oğuzhan Cad. Yenisaray Apt. No. 23/6 Fındıkzade - İSTANBUL

- L -

- \* Levent AKÇAY İstasyon Mah. Engin Sok. Ömür Apt. No. 7/7 SAMSUN Tel: 32894
- \* Levent BOZKURT Yeni Mah. Yeniselimiye Sok. No. 41 Sarıyer - İSTANBUL
- \* Levent AYDOĞAN Ataköy 3. Kısım 0-9 D.3 34750 Bakırköy - İSTANBUL Tel: 570 14 28

- M -

- \* Mehmet KOLLU Dervişişpaşa Cad. No. 115 Kadiri - ADANA
- \* Mehmet YUNUSOĞLU Selmanağa Mah. Yeniöl Sok. Orkide Apt. A Blok 12/5 Üsküdar - İSTANBUL
- \* Müslim DURAN Karakol Karşısı Emel Sitesi B Blok D. 10 Pozcu - MERSİN Tel: 12388
- \* Mustafa ŞAHİN Harmandalı Köyü Menemen - İZMİR

- \* Mehmet CEBECİ Kozyatağı Hilimipaşa Sok. Oyak Sitesi C Grubu Açıya D. 23 Erenköy - İSTANBUL Tel: 360 33 10
- \* Mustafa YAMADAG Muşır Süleymanpaşa Sok. No. 3/9 Kocamustafapaş - İSTANBUL Tel: 586 10 39
- \* Mustafa ÖGDEN Gültepe Mah. Günbuldu Sok. No. 20 KAYSERİ

- \* Metin TAKSU Acıbadem Cad. Şafak Apt. No. 173/1 D. 3 Kautköy - İSTANBUL
- \* Murat Ata ÇEVİK Merkez Mah. Raufbey Cad. Refah Apt. No. 16/5 K. 2 Gölcük - KOCAELİ Tel: 3603
- \* Murat YENİLMEZ Postahane Mah. Muhtar Rifat Cad. No. 23/2 Tuzla - İSTANBUL
- \* Mustafa İSET And Sok. Kavaklı Apt. 28/33 Çankaya - ANKARA Tel: 67 96 91
- \* Mehmet AKBAŞ Yukarı Mah. Harmanlık Sok. No. 23 Kartal - İSTANBUL

- N -

- \* Niyazi KESKİN Derecepni Köyü Boğazlıyan - YOZGAT
- \* Necmi KAHIRAMAN Şemsipaşa Mah. Sokullu Mehmet Paşa Cad. No. 53 Gaziosmanpaşa - İSTANBUL
- \* Nejat YILMAZ PTT Hastanesi Arkası Eski Üsküdar Yolu G 34 No. 8 İçerenköy - BOSTANCI

- \* Oğuz İNAN Fatih Cad. Çiftasfalt Lâle Apt. No. 187/3 Keçiören - ANKARA
  - \* Osman PIRE İsmailler Mah. No. 11 Çal - DENİZLİ
  - \* Oğuz CEBEÇİ Öğretmenler Sitesi A Blok D. 32 Ambarlı - Avcılar - İSTANBUL
- Ü -
- \* Ömer Tekin TEZGİDEN İstasyon Cad. Derya Apt. No. 32/7 Ümraniye - İSTANBUL
  - \* Ömer Faruk TEKİN Müftü Mah. Sokak 1 No. 2 Beyşehir - KONYA
  - \* Ömer OGUZ Altıntepe Cihadiye Cad. Deniz Sok. Deniz Apt B Blok Daire 13 Bostancı - İSTANBUL
  - \* Önder BİÇER Nemliade Sok. No. 13 D. 2 Kadıköy - İSTANBUL
  - \* Özer ÇAKIR Emmioğlu Mah. II. Otel Sok. No. 7 Ödemiş - İZMİR Tel: 3356

- \* Ramazan AÇIKGÖZ Yahya Kahya Mah. Sipahi Fırm Sok. No. 61 Kasımpaşa - İSTANBUL
- \* Recep Erel ARDAMAN Ataköy 4. Kısım O - 142 D. 1 İSTANBUL Tel: 570 00 80
- \* Ramazan KAPLAN Gümüştamla Çevizli - Akseki - ANTALYA

- \* Sedat KÖŞEOĞLU - İstasyon Mah. Depo Cad. No. 5 KAYSERİ
- \* Sabri KAN - Nat. Yolu Bağ. Cad. BİZİM Sok. No. 1 Çengelköy/İSTANBUL
- \* Süleyman BETNİ - Rahımanlar Kumlar Cad. Anadolu Sit. A Blok No. 15 Kartal/İSTANBUL
- \* Sezar Tanju ÖNER - Zirverbey Yeni İmar Yol Öz Apt. No. 2/13 Kızıltoprak/İSTANBUL
- \* Sezai TEKE - Atatürk Cad. No. 310 Osmaniye - ADANA
- \* Salih ORAKÇI - Gökaltın Mah. 46. Sok. No. 45 Kat: 1 Zeytinburnu/İSTANBUL
- \* Saffet SANCAK - Atatürk Mah. Gönen Sok. No. 2/1 Ümraniye / İSTANBUL
- \* Sedat SAKA - İncirli Aydın Sok. Gülyeşil Apt. No. 14 D. 10 Bakırköy/İSTANBUL
- \* Serdar KAVAK - Tip Fak. Cad. Karaca Cad. Gül Apt.28/1 Abidinpaşa/ANKARA
- \* Serdar DURMUS - Bebek Cevdet Paşa Cad. 244/B İSTANBUL
- \* Serdar SERHATLI - Hamidiye Mah. Kumsıl Sok. Kafaoluğu Apt. B Blok No. 3 Kat: 1 D: 3 Gemlik/İZMİR
- \* Sacit DEMİRER - Çarşı Mah. Ulusoy Mah. Sok. No. 11 Seben/BOLU
- \* Seren GÜRYÜKSEL - Kampyolu Sok. Çavuşoğlu Apt. No. 3/8 Cevizli - Kartal/İSTANBUL Tel: 352 52 95
- \* Sabih TAYLAN - K.Çamlıca Barış Sok. Sok. No. 14 D. 24 Kadıköy/İSTANBUL
- \* Sadettin AKBAŞ - Ziraat Mah. Kurtdereli Sok. 45/3 Dışkapı / ANKARA Tel: 47 15 65 (Ank.) - 165 05 71 (İst.)
- \* Salih ŞİMŞEK - Balgat Cevizlidere Mah. 10. Sok. No. 37 / ANKARA
- \* Serdar SERHATLI - Hamidiye Mah. Kumsıl Sok. Kafaoluğu Apt. B Blok No. 3 Kat: 1 D: 3 Gemlik/İSTANBUL

- \* Turhan URAL - Kartaltepe Mah. Salihhoğlu Cad. No. 4 Bayrampaşa/İSTANBUL
- \* Şenol TURAN - Selami Ali Mah. Hayamolla Sok. No. 14 Üsküdar/İSTANBUL
- \* Şenol GÖRÜNMEZ - Gündoğan Mah. Beyazoğlu Sok. No. 21 Tel: 2755 Yenisehir/BURSA
- \* Şener GOCUKLU - Herzenşah Sok. No. 34 Kat. 2 Şişli-İSTANBUL

- \* Turhan URAL - Kartaltepe Mah. Salihhoğlu Cad. No. 4 Bayrampaşa/İSTANBUL
- \* Tayfur ÜLKER - Saklı Sok. No. 16/4 Heybeliada/İSTANBUL
- \* Tansel OREL / SAKARYA 15482
- \* Timur KAYA - Cennet Mah. Turgut Reis Cad No. 44 Küçükçekmece/İSTANBUL
- \* Tamer GÜROSTIRAK - Çapari Sok. No. 1 İsnüye/İSTANBUL
- \* Turgut ACAR - Gökmeşin Mah. Kavaklı Sok. No. 16 ESKİŞEHİR

- \* Uğur ORGUN - Ataköy Subay Loj. A/6 5. Kısım Ataköy - İSTANBUL Tel: 583 43 89

- \* Ümit KARABYIK - Hacı Evhaddin Mah. Çesme Sok. Kuzey Apt. 55/3 D.6 Yedikule / İSTANBUL

- \* Yusuf DURAN - Ulucami Cad. 50 Sok. No. 12/A - İSKENDERLUN
- \* Yıldırım AKÇA
- \* Yakup METİN - Yazıkent Kasıması Bozdoğan / AYDIN
- \* Zafer BOZ - Binkılıçköyü Çatalca / İSTANBUL Tel: 1858
- \* Ziya KARADÜVEN - Atatürk Bulvarı Hidroğlu Apt. No. 45/4 - MANİSA



# Koçtuğ dünyanın her yerine güvenle ulaştırır.

Deniz ve kara taşımacılığında ülkemizin en gözde kuruluşu Koçtuğ, Hamburg'tan San Francisco'ya... Buenos Aires'ten Singapore'ya... Frankfurt'tan Dallas'a... Cape Town'a... Tahran'a... Sidney'e... 4 iklim 5 kıtada yük taşıyır...

Fabrikaların kurulmasına, hammaddenin sağlanmasına, Türk ürünlerinin dünyanın öte uçlarında tanınmasına katkıda bulunur Koçtuğ.



Uluslararası alım/satımı güvenli kılar... 30 yıldır.

# KOÇTUĞ

**Koçtuğ Denizcilik ve Ticaret AŞ**

Merkezi: Bankalar Caddesi, Bozkurt Han, Kat 3, 80000 Karmıkoy-İstanbul Tel: 145 57 15, 145 68 55, 144 46 11  
Teleks: 24534, 25257, 24512 a, b, c Tel: KOÇTUĞ-İSTANBUL, Yurtdışı şubeleri: Ankara, İzmir, Mersin, İskenderun, Yurtdışı şubeleri: Anvers (Belçika), New York (ABD), Londra (İngiltere)